



HISTORIK
ÖVER BORGSTENA IF
1945 – 1995

BILDANDET AV BORGSTENA IF



Fredagen den 15 juni 1945 bildades Borgstena Idrottsförening efter en tids diskussioner. Borgstenaborna kallades då till möte och till mötesordförande utsågs Åke Säll.

FÖRSTA STYRELSEN

Den första styrelsen bestod av:
Herbert Andersson ordf. Gunnar Johansson sekr. Kurt Augustsson kassör, Erik Johansson, Rune Halfredsson, Gustav Benjaminsson och Lennart Grude.
Till revisorer valdes Helge Hilding och Olof Johansson.

FÖRSTA ÅRSavgifTEN

Årsavgiften fastställdes till 2 kr och 50 öre för personer över 16 år, 1 kr och 50 öre för personer under 16 år samt för damer.

- Man kan ju fundera över vad det är för skillnad på personer och damer.

MÅNGA NYVAL REDAN ANDRA ÅRET

Redan vid första årsmötet 1946 blev det byte på alla poster utom kassörsposten där Kurt Augustsson omvaldes.

MEDLEMSSKAP I RF

Vid ett sammanträde den 16 april ansöktes om medlemskap i Riksidrottsförbundet.

FÖRSTA FOTBOLLSPLANEN

Den 29 november 1946 utsågs en kommitté bestående av Åke Säll, Harald Håkansson och Erik Levinsson till att lösa planfrågan. Första fotbollsplanen, en åkervall linjerad med sågspån som arrenderades av Anders Andersson, låg mellan Butellvägen och "Pumpen", numera Slättvägen.



Borgstena IFs första fotbollslag 1946

Knästående från vänster:

*Bengt Andersson, Kurt Augustsson,
Åke Olausson, Gustav Benjaminsson,
Ture Eriksson,*

Bakre ledet från vänster:

*Erik Levinsson lagledare, Lennart
Grude, Herbert Andersson, Gösta
Ljunggren (murarn), Gunnar Karlsson,
Tore Karlsson, Gunnar Johansson*

FESTER OCH KABARÉER

För att få in pengar till verksamheten anordnades fester och det fanns också en mycket aktiv kabarégrupp.

FOTBOLL, BORDTENNIS OCH SKIDÅKNING

På programmet fanns tidigt fotboll, bordtennis och skidåkning. I april 1946 anmäldes föreningen till Kombinationsserien i fotboll. I protokoll från den tiden framgår det att träningsintresset var dåligt, vilket ordföranden tvingades påpeka! Ur protokoll från 1946 framgår att pingisspelare skulle bidra med hyran till Bydegården med 25 öre per träningstillfälle till kassören Stig Andersson. Bydegården var inte alltid så trivsamt för pingisspel. Det var samma temperatur inne som ute. När förste man kom dit så fick han tända upp i vedkaminen och kring den fick man hålla sig när man inte spelade. När träningarna eller matcherna var färdiga hade temperaturen kommit upp i dräglig nivå.

BORGSTENA IF UNDER 1950-TALET

Verksamheten under slutet av 40-talet och under hela 50-talet dominerades av skidor, bordtennis och allmän idrott (friidrott). Borgstena hade i slutet av 40-talet och i början av 50-talet duktiga skidåkare och Herbert Andersson blev vår förste klubbmästare. Hans hårdaste konkurrent Åke Olausson lyckades vinna det tredje klubbmästerskapet 10 sek före Herbert. Därefter vann Stig Andersson (Filipa Stig) 3 år i följd, 1950-52.

Borgstena Trikaäfabrik donerade 1952 "Örmpokalen" ett vandringspris för skidåkarna som det krävdes 3 in-teckningar för att erövr. Stig Andersson och Åke Nilsson tog var sin in-teckning innan Lennart Persson vann fyra år i rad och erövrade alltså pokalen redan 1956. Klubben hade under åren 1949-51 ett pojklag i seriespel.

Fotbollen lades därefter ner då den arrenderade marken på Slätt-gärdet istället skulle användas till husbyggnation. Under i stort sett hela 50-talet fick de fotbollsin-teresserade Borgstenagrabbarna spela i andra klubbar. Vissa valde Herrljunga SK medan andra föredrog Fristad, Sparsör eller Annelund.



1951 års pojklag, främre ledet från vänster: Gunnar Eriksson,

*Göte Isaksson, Lennart Persson, Leif Levinsson, Eje Andersson
Bakre ledet från vänster: Sture Andersson, Sten Lorén, Stig Eriksson,
Bernt Andersson, Claes-Olof Andersson, Åke Ternander*

Första gången Borgstena IF var representerad i en orienteringstävling var i Elfsborgsträffen 1951. Eftersom det var premiär för Borgstenagrabbarna så tävlade de i nybörjar-klassen. Det gick mycket bra. Rune Hilding vann, Kurt Augustsson blev 3:a och Ingvar Lorén 12:a i det 25 man stora startfältet. Lasse Gustafsson och Harry Fritioff tävlade i yngre juniorklassen. Nästa tävling som var Horreds Höstorientering deltog även Herbert Andersson. Efter 1952-års tävlingar var det sluttävlat i orientering för Borgstena IF. 1953 slog orienterarna från Fristad,

Borgstena, Torpåkra, och Annelund sig samman till OK Frisene. Bordtennis spelades sedan i slutet av 40-talet, först i Bydegården, följt av Brandstationen och Fritidslokalen i A-huset. 1957 genomfördes första klubbmästerskapet i gång. Efter några år anslöt sig våra gångare med Arne Svensson i spetsen till SK Svängen.

OLYMPIA-RINGEN

När inte möjligheterna fanns till fotboll i Borgstena under 50-talet började ungdomarna även med andra idrotter. Borgstena IF kom med i Olympia-ringen, som bildats 1942. Idrottsringen Olympia bestod av klubbarna i Fristad, Bredared, Annelund, Källunga, Skölvne, Torpåkra, Vänga, Tämta, Nårunga och Borgstena.

Borgstena IF skördade framgångar i Olympia-ringen vilken omfattade skidor, bordtennis, terränglöpning och friidrottsgrenar.

Tre vandringspris fick sina ägare under Olympia-ringens tid 1942-1970, varav Borgstena tog hem vandringspriset 1966 efter 5 in-teckningar. Det första vandringspriset tog Fristad och det sista erövrade Bredared.

Framgångsrika poängplockare för Borgstena var i skidåkning och terränglöpning Arne Svensson, Åke Nilsson, Lennart, Kurt och Stig Persson. I löpning var Gunnar Larsson, Rune Hilding och Åke Johansson (Vänga-Åke) duktiga, medans Lars-Åke Andersson, Bertil Wikström och Martin Karlsson var framstående i friidrottsgrenarna.



Fyra av Borgstenas skidåkare under träning, fr. v Alpo Mujunen, Lennart Persson, Stig Persson och Martin Karlsson

NYTÄNDNING FÖR FOTBOLLEN PÅ 60-TALET

Borgstenaborna hade under en längre tid saknat fotbollen, men i början av 60-talet blev det en nytändning för föreningen i allmänhet och för fotbollen i synnerhet och då lades mycket av grunden till dagens verksamhet. Carl-Axel Ulfbäcker valdes till styrelsens ordförande och Rolf Magnusson blev ordförande i fotbollssektionen. Dessa båda tillsammans med Gunnar Augustsson drog på allvar igång fotbollsverksamheten i Borgstena.

En kommitté tillsattes 1962 för att skaffa mark till en idrottsplats. Åke Sälls grusgrop visade sig bli en bra plats för en fotbollsplan med sina lämpliga förutsättningar och centrala läge. Ingen kan väl påstå annat än att detta var ett klokt beslut,



Gunnar Augustsson och C-A Ulfbäcker under pågående arbete med nya fotbollsplanen

och än idag har vi en av bygdens vackraste idrottsplatser. För att finansiera byggandet av idrottsplatsen arrangerades en storslagen loppmarknad. Med Gunnar Augustsson, C-A Ulfbäcker och Rolf Magnusson i spetsen samlades så mycket saker in att man tvingades göra flera loppmarknader. En under 1962, med kändisarna Hamsterlund och "Plåtis" som auktionsropare och en andra året efter med Axel Svedberg och Olof Ternander som utropare. Den sammanlagda behållningen blev hela 8.000 kronor.



Gunnar Augustsson och C-A Ulfbäcker inför loppmarknaden 1962

ÄNDRING AV KLUBBFÄRGERNA

Vid årsmötet den 25 oktober 1963 beslutades att klubbens färger skulle ändras från grön/vitt till gul/vitt. Anledningen till detta var att grön/vitt var så vanligt bland grannklubbarna!

SERIEPREMIÄR FÖR A-LAGET 1964

För att få underlag till ett "riktigt" fotbollslag värmdes Borgstena-grabbarna upp med en korplagsserie med olika Borgstenalag. 7 lag deltog och Lantbrukarna vann på maximala 12 poäng före Anderssons Sägverk. Matcherna spelades i "Nordmarka" (åkrarna vid Lunnagärdes grustag). Första seriesegern efter fotbollens comeback var pojklaget som redan 1963 vann sin serie efter att i sista matchen spelat 3-3 mot ett av Elfsborgs pojklag på Ryavallen. Den poängen i sista matchen räckte för att vinna serien med tre plusmål bättre än Säven.

Efter en del träningsmatcher under 1963 anmäldes fotbollslaget till seriespel 1964. A-laget deltog i en reservserie och belade en andraplats under premiäråret. Samtliga hemmamatcher spelades i Bredared, planhyran var 100:- för hela säsongen!



1963 års seriesegrande pojklag flankerade av ungdomsledarna Holger Wadin, tv och Rolf Magnusson, th. Stående fr. v Lennart Johansson, Sture Eriksson, Arne Efraimsson, Kenth Wädin, Tony Larsson, Christer Andersson. Knästående fr. v Michael Löfgren, Bror Albertsson P-O Svensson, Göran Persson och Åke Larsson.

INVIGNING AV NOSSEBORG 1965

Fotbollsplanen kunde invigas 1965 av församlingsprästen Nils Westerberg och vinnande namnförslag blev Nosseborg, vilket gav vinnaren Bernt Fahlman två års gratis inträde. Premiärmatchen på Nosseborg spelades mellan ett damlag från Borgstena mot ett dito från Herrljunga. Borgstenas damer vann med 1-0. Första herrmatchen spelades mot Vänga BK som vann med 3-0. Någon klubbstuga fanns fortfarande inte utan omklädning fick ske i Bastun vid Järnvägsstationen. Inför premiärmatchen för herrarna gick båda lagen i parad från Bastun till Nosseborg med fanbärarna Martin Karlsson och Lennart Persson i täten.

FÖRSTE FOTBOLLSTRÄNAREN 1965

Seniorfotbollens förste tränare sen återkomsten blev Bo-Lennart Krantz från Borås med förflutet i bla Elfsborg. Det var första året vi hade både A- och B-lag i seriespel. A-laget blev 6:a med 15 poäng, medan B-laget kom 5:a på 18 poäng. Tränaren blev bäste målskytt med 10 mål. Inför 1966 blev det förstärkningar i form av målvakten Lennart Billhage från Fristad samt Bernt och Lars-Åke Andersson från Annelund. Inför säsongen 1967 fick vi en verklig förstärkning då gamle allsvenske Norrby-spelaren Conny Andreasson blev spelande tränare.

LINJEMANNEN GUNNAR AUGUSTSSON

Det är många som minns humoristen Gunnar Augustsson som linjeman vid A-lagets matcher. Hans objektivitet som linjeman ifrågasattes ofta. Han såg bara ett lag på planen och det var hans Borgstena. Vid varje tveksamt inkast vinkade han till Borgstenas fördel. Detta gjorde givetvis motståndarlagerna irriterade och även domarna reagerade på hans patriotiska sätt att vinka.

Vid ett tillfälle kom domaren rusande mot Gunnar och frågade hur han egentligen vinkade.

- Ja, ja sa Augustsson, då...då.. då va bara en geting jag viftade bort.

Det fanns tydligen mycket getingar kring Nosseborg på den tiden!

ARRANGÖR FÖR STORA GÅNGTÄVLINGAR

1962 arrangerade Borgstena IF en landskapsmatch mellan Västergötland och Småland. 1965 stod föreningen som värd för Götalandsmästerskapen i gång på Hedens IP i Fristad.

KLUBBLOKALEN KLAR 1967

När fotbollsplanen var klar var det dags för nästa projekt och i mitten av 60-talet började det planeras för en klubblokal vid idrottsplatsen. Efter en tids sökande lyckades man med C-A Ulfsbecker i spetsen få tag på en bostadsbarack vid Ranstadsverken utanför Skövde. Baracken plockades ner i sektioner och transporterades och sattes upp i Borgstena. 1967 stod den gula klubblokalen klar.

På en vägg i samlingsalen utförde konstnärerna Gösta Hilding och Bo Sjöberg en stor och säregen målning med olika idrottsmotiv. Bordtennisen kunde därmed lämna Fritidslokalen i A-huset och bedrev under några år sin verksamhet i klubblokalen tills man under 70-talet flyttade verksamheten till skolans nybyggda gymnastiksal, där man alltjämt bedriver bordtennisverksamheten.

ELLJUSSPÅR 1971

Verksamheten fortsatte med större och större intresse och i slutet av 60-talet började även skidåkarna vakna till liv på

allvar. Nymodigheten med elbelysta skidspår började breda ut sig allt mer och 1971 kunde Borgstena elljusspår tas i bruk. Elljusspåret var 1800 meter långt och byggdes utmed järnvägen i riktning mot Mollaryd. Dir. Gösta Borghed stor vän av idrott och friluftsliv hade stort inflytande på var banan skulle läggas. Banan var hård och utslagsgivande med ordentliga klätterbackar och branta utförlöpor i båda ändarna. Man kan knappast påstå att den var avsedd för motionsåkning, utan var byggd för tävlingsåkarna. 1978 byggdes elljusspåret om och de värsta backarna togs bort.

TÄNKVÄRT UTTRYCK AV ULFSBÄCKER

Vår framlidne ordförande Carl-Axel Ulfsbäcker sa när han avgick som ordförande 1973. Fråga inte vad idrottsföreningen kan göra för Dig, utan ställ dig frågan;

- Vad jag kan göra för min förening!

GULT OCH GRÖNT NYA KLUBBFÄRGER

1977 beslöts att föreningen skulle byta klubbfärg igen. Den gul/vita byttes mot gult och grönt. Anledningen denna gången var att de vita byxorna var så svåra att få bort de gröna gräsfläckarna ifrån! Gröna byxor var då ett klart lämpligare alternativ ansågs det.

1978 - FRAMGÅNGSRIKT OCH HÄNDELSERIKT

Fotbollen firades stora triumfer under tränaren Anders Hägmarks ledning. 1978-års upplaga är nog det främsta fotbollslag vi haft. Man blev seriesegrare i div 6 och gick till final i Sport-Johan Cup där man slog ut ett flertal namnkunniga lag på sin väg mot finalen. Främsta skalpen blev division 3-laget IFK Tidaholm. I finalen fick våra tappra kämpar ge sig mot div 6-kollegan Viskafors IF. Finalplatsen gav 10.000:- i belöning.

Även i skidspåren blev det framgångar 1978, i Vasaloppet blev Alpo Mujunen 53:a och Stig Persson 121:a Bordtennisen som vart överksam under många år deltog nu i seriespel på allvar och intresset blev bättre och bättre. Elljusspåret byggdes om och samma år lades det fram förslag om en tillbyggnad av klubbstugan

GRUSTRÄNINGSPLAN 1979

En grusträningssplan med belysning anlades 1979 väster om Nossan bortanför Scoutstugan.

Samma år gjordes en omfattande renovering av gräsplanen.

OMFATTANDE OM- OCH TILLBYGGNAD AV KLUBBSTUGAN

1981 förlängdes Klubbstugan så att omklädningsrummen skulle bli rymligare. Berndt Fahlman både väckte idén och gjorde mycket av arbetet.

I början av 80-talet diskuterades en eventuell större om- och tillbyggnad av klubbstugan. När enighet nåtts under våren -84 kunde arbetena påbörjas under nye ordförande Håkan Lindells ledning. Arkitekt även denna gång var Berndt Fahlman. Den befintliga klubbstugan totalrenoverades och byggdes till med en vinkel. Hela byggnaden försågs med källarutrymmen där tre omklädningsrum med dusch, två bastur, kiosk, toaletter och förråd inrymdes. Övervåningen byggdes om till en stor samlingslokal med tillhörande kök, kapprum och toaletter. De gamla omklädningsrummen byggdes om till klubbbrum. Den nya klubbstugan blev på 460 m² i ett plan med källare. Ett 70-tal frivilliga gjorde ett fantastiskt jobb med bygget. Arbetet delades upp i 6 snickarlag som hade varsin arbetsdag/kväll i veckan, dessutom fanns ett murarlag.

Den 8 juni 1985 kunde klubbstugan återinvigas. En stugkommitté bildades för att sköta uthyrning, underhåll och skötsel av vår fina klubbstuga.



Bild på byggarna av nya Klubbstugan fr v Kjell Johansson, Rolf Svensson, Håkan Lindell, Lennart Johansson, Henrik Johansson, Ulf-Göran Eriksson, Claes Eriksson, Bernt Fahlman och Jörgen Johansson.

TILLBYGGNAD AV ELLJUSSPÅRET 1985

På hösten 1985 förlängdes elljusspåret med 1200 m för att förbinda det gamla elljusspåret med klubbstugan. 1988 byttes belysningen ut på den ursprungliga delen av elljusspåret. Nya stolpar och armaturer sattes. Luftkabeln ersattes med jordkabel. Kostnad 290.000:-.

40-ÅRSJUBILEET 1985

Borgstena IF 40-årsjubileum var det första jubileet som firades i föreningens historia.

Jubileet skedde den 16 november 1985 och inleddes på eftermiddagen med historisk redogörelse och utdelning av utmärkelser till 41 förtjänta medlemmar. Ett 60-tal medlemmar deltog.

Jubileet avslutades med en Jubileumsfest på kvällen.

ÅKE SÄLL SKÄNKER MARK 1991

Åke Säll är värt ett extra omnämnande, han var med redan vid starten och bildade föreningen och innehade bla ordförandeposten en tid. Idrottsanläggningarna ligger till övervägande del på de 22.000 m² mark som han skänkte idrottsföreningen 1991. Åke och hans fru Elsa har alltid varit positiva och tillmötesgående när frågor kommit upp som rört idrottsanläggningarna.



Åke Säll

YTTRELIGARE EN FOTBOLLSPLAN BÖRJAR BYGGAS 1994

I slutet av 1992 sålde Lantbruksnämnden delar av Prästgårdens mark. Borgstena IF köpte 13.000 m² av åkermarken alldeles norr om Nossan med avsikt att där anlägga ytterligare en fotbollsplan.

Kostnaderna för en ny 11-mannaplan kalkylerades till 726.000:-. Merparten av arbetet gjordes under 1994. Planen är bla försedd med automatisk konstbevattning. Göran Persson var projektledare och Lars Henningsson stod för större delen av entreprenaden.

Den nya planen kommer att invigas under 1996.

FOTBOLL 1964 - 1995

A-laget

År	Division	Serie	Plac.	
Tränare				
1964	Reserv		2:a	-
1965	Div 6		6:a	Bo-Lennart
Krantz				
1966	Div 6		7:a	Conny
Andreasson				
-				
-				
-				
-				
1971	Div 5		5:a	Bo Andersson
1972	Div 5		5:a	Bo Andersson
-				
1974	Div 5	Sydöstra Älvsborg	sist	Lennart Johansson
1975	Div 6	Östra Borås	2:a	"
1976	Div 6	Västra Borås	4:a	Anders Hägmark
1977	Div 6	Västra Borås	2:a	"
1978	Div 6	Östra Borås	1:a	"
1979	Div 5	Sydöstra Älvsborg	8:a	"
1980	Div 5	Sydöstra Älvsborg	sist	Lennart Johansson /Sven-Olof Eriksson
1981	Div 6	Östra Borås	näst sist	Väinö Johansson
1982	Div 6	Borås	näst sist	"
1983	Div 6	Ulricehamn	sist	Berndt Fahlman
1984	Div 6	Ulricehamn	7:a	Tomas Efraimsson
1985	Div 6	Alingsås	7:a	"
1986	Div 6	Fristad	6:a	Bo Henningsson
1987	Div 6	Borås	3:a	"
1988	Div 6	Borås	7:a	Stefan Dohlnér
1989	Div 6	Borås	1:a	Bo Henningsson
1990	Div 5	Södra Skaraborg	10:a	Bo Henningsson
1991	Div 5	Södra Skaraborg	sist	Ulf "Gösen" Andersson (våren) Bo Henningsson (hösten)
1992	Div 6	Norra Borås	3:a	Pavle Velkov
1993	Div 6	Alingsås	7:a	Ulf Brorsson
1994	Div 6	Vårgårda	6:a	Christer Lennartsson
1995	Div 6	Borås	3:a	"

FÖRSTA GÅNGEN I DIV. 5 - 1971

Bosse Andersson målvakt med meriter från Elfsborg och Ulricehamn blev ny spelande tränare i Borgstena 1971. A-laget spelade i division 5 för första gången och blev 5:a. Vånga vann serien. Lagledare för A-laget var Lennart Svensson. Träningspris utdelades till Sture Eriksson, Åke Eriksson och Lennart Johansson. A-laget vann för andra året i rad Vånga-Cupen.

Bo HENNINGSSON IMPONERANDE JUNIOR 1975

1975 blev A-laget 2:a i div. 6, blott en poäng efter Dalsjöfors, av lagets 61 mål gjorde Lennart Johansson hela 30 mål och vann seriens skytteliga. Pris för träningsflit tilldelades Stig och Sune Larsson samt till Åke Eriksson. Samma år deltog Borgstena med ett juniorlag i Boråsserien. I sista spelomgången ställdes man mot obesegrade Byttorp på Nosseborg. Elfsborgs talangscouter bevakade matchen, man hade nämligen ögonen på Byttorps Lennart Johansson. Mot alla odds vann Borgstena matchen med 5-3 och Bo Henningsson gjorde samtliga Borgstenas 5 mål. Detta imponerade så till den milda grad på Elfsborgarna att man valde Bosse istället för Lennart Johansson som man tänkt sig. Bosse gjorde även ett sjätte mål - det blev dock bortdömt pga att han nätade utan sko. Skon åkte nämligen av då han dribblade sig förbi Byttorpsförsvaret. Byttorpsspelaren vann skytteligan på 24 mål med Bosse som tvåa med 23 mål, av Borgstenas totalt 29 mål under säsongen.

Bosse blev sedemera Svensk Juniormästare med Elfsborg och Lennart Johansson hamnade i allsvenska Mjällby innan han sent om sider kom till Elfsborg.

SERIESEGER OCH FINAL I SPORT-JOHAN CUP 1978

Fotbollen firades stora triumfer under tränaren Anders Hägmarks ledning. 1978-års upplaga är nog det främsta fotbollslag vi haft. Man blev seriesegrare i div 6 och gick till final i Sport-Johan Cup där man slog ut ett flertal namnkunniga lag på sin väg mot finalen. Främsta skalpen blev division 3-laget IFK Tidaholm. I finalen fick våra tappra kämpar ge sig mot div 6-kollegan Viskafors IF. Bäste man på plan i finalen var Bo Henningsson. Finalplatsen gav 10.000:- i belöning.

A-laget lyckades bra första året i femman, men andra året som alltid är svårast, slutade flera av de bättre spelarna i 78-års lag, så sejouren i femman blev bara tvåårig den här gången.



1978 års framgångsrika lag. Stående fr. vänster: Jörgen Johansson, lagledare, Mats Augustsson, Claes Åsbogård, Sven-Olof Eriksson, Lennart Johansson, Leif Åhman, Anders Hägmark, tränare. Mittenraden: Roland Åsbogård, Kent Åhman, Bo Henningsson, Stig "Julle" Larsson, Jörgen Svantesson. Sittande: Kari Kamsula, Tomas Karlsson, Ulf Andersson, Sune Larsson, Mats Larsson.

1983 ETT ÖDESTIGERT ÅR FÖR A-LAGET

Efter att ha åkt ur femman med dunder och brak 1980, gick fotbollen kräftgång under många år under 80-talet. Lågwatermärket passerades 1983 då A-laget blev sist i division 6 och skulle förpassas ner i seriesystemets reservserier. Claes Åsbogård hade fått nog och valde att pröva lyckan i division 4 och gick till Fristad GoIF under ett par säsonger. Tack vare att Nittorp lade ner sin fotbollsverksamhet samma år som Borgstena åkte ur blev det en plats över i division 6 och den fick vi. Därefter började den mödosamma klättringen upp på fastare mark i tabellen.

VINNARE IGEN 1989

Det skulle dröja ända till 1989 innan Borgstena åter var ett topplag i division 6. Bo Henningsson var tillbaka som spelande tränare och Christer Lennartssons ettårs-sejour i division 4-laget Sjömarken var över. Laget förstärktes även med ett par duktiga Fristad-killar, nämligen den rutinerade Stefan Larsson och Magnus Holtstrand. Inför sista matchen låg Borgstena en poäng efter ledande IFK Borås, och dessa lag mötes i en ren seriefinal på Ryda i sista spelomgången. Ulf Andersson fick visa vilken duktig målvakt han var och gjorde ett flertal avgörande räddningar. Niklas Persson gav Borgstena ledningen med 0-1. Strax därpå kvitterade IFK Borås. Matchen stod nu och vägde och det var inte mycket kvar när Niklas Persson snappade upp en boll i IFK-försvaret som tvingades falla honom med straff som följd. Straffen satte Claes Åsbogård säkert i mål och segern var klar. Christer Lennartsson och Claes Åsbogård delade segern i den interna skytteligan med 20 mål vardera. Borgstena lyckades inte heller denna gång etablera sig som ett division 5-lag utan åkte ur 1991 och spelar sedan dess



återigen i division 6.

Det seriesegrande laget 1989

Övre raden: Sauli Hakkarainen lagledare, Per-Åke Andersson, Daniel Lorén, Bo Henningsson, Claes Åsbogård, Christer Lennartsson, Jonas Lennartsson, Bjarne Poulsen lagledare. Nedre raden: Kenneth Lennartsson, Stefan "Fristad" Larsson, Peter Fahlman, Ulf Andersson, Magnus Holtstrand, Niklas Persson och Mikael Fahlman.

DAMFOTBOLL

Under mitten av 70-talet hade Borgstena ett damlag i två år. Ledare var den gamle A-lagsspelaren Pelle Tyrén. 1992 var det åter dags för damlag, denna gång med Susanne Henningsson som pådrivare. Denna gången hoppas vi damfotbollen kommit för att stanna i Borgstena.

GENERATIONSSKIFTE

Ett generationsskifte har skett i fotbollsektionen och den yngre ledningen med bla Pär-Olof Persson, Lasse Nyman, Christer Lennartsson, Sauli Hakkarainen och Patrik Arvidsson har på ett föredömligt sätt tagit tag i fotbollen i Borgstena och med långsiktiga utbildnings- och handlingsplaner strävar man nu efter att ge fotbollen i Borgstena en stabil grund att stå på inför framtiden. Inte minst betydelsefullt är den fotbollsskolning man infört i ungdomsfotbollen. För dagens ungdomsspelare är morgondagens seniorspelare!

MÅNGA RUNT-OMKRING-ARRANGEMANG

Under de senaste åren har runt-omkring-arrangemangen ökat påtagligt. Satsningen på dessa är medveten och bidrar till att skapa en bättre vi-känsla inom klubben.

Exempel på arrangemang som genomförts:

Träningsläger för hela familjen, Lilla VM, Fotbollens Dag, Mjölkbords-fester, Chokladhjul vid St. Mollungens logdanser, Påskeld, Julmarknad, Disco mm mm.

UNGDOMSFOTBOLL

Göran "Borgstena" Karlsson vår främste fotbollsspelare 1975 vann Borås Ungdomsallians skytteliga alla kategorier av Borgstenas Göran Karlsson, han gjorde 45 av lagets 83 mål. Han tilldelades det året VD-kanonen för sin insatser. I pojkåldern var det dags för Göran att pröva lyckan i större sammanhang. Han gick till IF Elfsborg och blev som seniorspelare en av Elfsborgs bättre spelare i slutet av 80-talet. I Elfsborg gick han under namnet "Borgstena-Karlsson". Det är ingen överdrift att påstå att Göran är den bästa fotbollsspelare som Borgstena fostrat.



Göran "Borgstena" Karlsson, vår främste fotbollsspelare genom tiderna. På bilden är Göran 12 år och Borås Ungdomsallians seriers främste målskytt med 45 mål.

DUBBLA SERIESEGRARE BÅDE 1982 OCH 83

1982 och 83 hade vi några duktiga kullar ungdomsspelare, såväl Ungdomslaget som Pojklaget vann sina serier två år i rad i Borås Ungdomsallians.



Borgstena IFs pojklag stående fr v: Lagledare Claes-Olof Andersson, Fredrik Andersson, Stefan Fritioff, Björn Carlsson, Anders Wikström, Martin Plavinski, Ronny Lindahl, Pär Lorén, Tränare Berndt Fahlman. Sittande fr v: Niklas Persson, Morgan Johansson, Mikael Fahlman, Pär-Olof Persson, Karl-Magnus Svensson, Magnus Bergvall.



Borgstena IFs ungdomslag stående fr v: lagledare Åke Arvidsson, Per-Åke Andersson, Tony Henriksson, Bengt Bornhöft, Patrik Arvidsson, Sebastian Ehrstedt, Anders Hägg. Sittande fr v: Jens Lindell, Roger Andersson, Ulrik Bergvall, Petri Mylläri, Daniel Lorén, Jonas Lennartsson, Henrik Martinsson.

PJ VÅR NÄSTE STORSPELARE ?

Unge Patrik Johansson går i pappa Lennarts fotspår och spår en lysande framtid som fotbollsspelare. 1994 var han uttagen till Västgötaläger med Västergötlands Fotbollsforbund. Samma år gjorde han som 14-åring debut i A-laget. 1995 var han uttagen som reserv till Sv Fotbollsforbundets traditionella läger i Halmstad för landets meste lovande ungdomar. Han befäste sin plats i A-laget under 1995 och passade på att skaffa sig nyttig rutin. IF Elfsborgs talangscouter har tidigt fått ögonen på Patrik, som from 1996 bestämt sig för att pröva lyckan i högre sammanhang.

SKIDOR 1974-1995

SKIDSPORTEN STÅR OCH FALLER MED SNÖN

Skidsporten i den här delen av Sverige är väldigt beroende av hur vintrarna blir. Perioder med bra vintrar medför att verksamheten tar ordentlig fart, medan perioder av gröna vintrar blir förödande för verksamheten. De sista 20 åren har växlat ordentligt. I mitten av 70-talet hade vi en period av gröna vintrar. Under en 10-årsperiod mellan 1977 och 1987 hade vi fina vintrar vilket också avspeglade sig i skidverksamheten. 1988-1993 hade vi sex i stort sett snöfria vintrar. 1994 vände det återigen och vi fick en fin vinter.

ALPO MUJUNENS FRAMFART SATTE BORGSTENA KARTAN

Under 70-talet övertog Alpo Mujunen med besked rollen som vår bästa skidåkare från Stig Persson. Alpo som blev skidåkare på allvar som oldboys skulle komma att tala om sig ordentligt under många år. Det har skrivits spaltmeter i tidningarna om den "gamle" Alpo under de två decennier har satte färg på skidsporten genom att gå efter annan slä seniorerna i tävlingarna. För Alpo fanns bara en växel, full fart från början - och de som kunde fick haka på. En som ofta hakade på var Göteborgs SKs Erkki Kähärä, som hade en vassare spurt än Alpo och vann en del segrar över Alpo just i spurten.

Efter att ha vunnit 17 DM, 3 GM, 4 Veteran-RM krönte Alpo karriären 1990 med att bli Veteran-Världsmästare. Han deltog i det segrande svenska stafettlaget i H55-klassen när Veteran-VM avgjordes i Östersund. Därmed hade Alpo uppnått sitt stora mål som skidåkare och lade efter den titeln skidorna på hyllan.



45-åriga Alpo Mujunen favorit inför Västergötaloppet 1980, här gestaltad av Geson.

FRAMGÅNGAR I VASALOPPET

I mitten av 70-talet började skidåkarna tala om sig och 1978 belade den då 43-åriga Alpo Mujunen en mycket hedrande 53:e i Vasaloppet efter att ha lett hela tävlingen under den inledande delen. Samma år uppnådde Stig Persson sin bästa placering med en 121:a plats. Martin Karlsson är Borgstena IFs mest Vasaloppsåkare med 21 Vasalopp och dessutom i sträck för Borgstena IF innan 1988 gick över till Ellos IF och där fortsatt sin obrutna svit.

Noterbart är att Martin bestämt sig för att sluta efter 20 Vasalopp 1986 och avtackades av ordf. i skidsektionen vid efterföljande årsmöte. Idag är Martin uppe i 28 Vasalopp, det är lättare sagt än gjort att sluta med skidåkning!



Alpo Mujunen, Stig Persson och Martin Karlsson vid Vasaloppsstarten i Sälen

DUKTIGA TÄVLINGSARRANGÖRER

I takt med att Alpo Mujunen började skörda stora framgångar steg intresset för att låta våra skidåkare få visa upp sig på hemmaplan. 1977 prövade vi därför för första gången lyckan som tävlingsarrangörer.

Elljustävlingar 1977-79

Premiärtävlingen var en elljustävling där Alpo programenligt vann.

Arrangörerna fick blodad tand och arrangemangen upprepades även 1978 och -79.

Borås-Mästerskap 1980 och 82

1980 spändes bågen ytterligare och vi anordnade Boråsmästerskapen (BM), med 500 startande.

Arrangemanget upprepades även 1982 med idel rosor från alla inblandade för mycket väl genomförda arrangemang. Tävlingarna genomfördes under Anders Svenssons ledning.

Borgstenaloppet 1984-1988

1984 var premiäråret för Borgstena loppet. Tävlingen lockade bla landslagsflickorna Helena Blomqvist, IFK Lidingö och Gunilla Jakobsson, Björkehovs IS. Alpo Mujunen drog sin vana trogen ända från start, men fick se sig slagen på upploppet av den 26 år yngre Jörgen Espeling, Äspereds IF. I Motionsklassen kommer de danska "åkarna" sent att glömmas.

Borgstenaloppet fortsatte tom 1988 och var mycket uppskattade arrangemang, inte minst de digra prisborden, som till stor del var Hasse Boströms förtjänst, bidrog till tävlingens popularitet.

Ungdoms-DM 1990

Stärkt av arrangörsframgångarna och våra egna ungdomars framfart i spåren söktes Ungdoms-DM 1990. I Borgstena fanns ingen snö så tävlingarna flyttades på egen begäran till Rättvik. Där försvann snön också sista veckan. Nu var goda råd dyra, Grönklitt i Orsa blev ny reservort och i all hast fick allt organiseras om till Orsa. Vår vältrimmade arrangörsstab gjorde en fantastisk insats och kunde genomföra ett mycket uppskattat arrangemang i Orsa.

Trots flyttningar mm gjorde föreningen en nätt förtjänst på 30.000:- på arrangemanget.

FRAMGÅNGSRIKA UNGDOMSSKIDÅKARE PÅ 80-TALET.

Ungdomsverksamheten var ganska blygsam under 70-talet, fanns det snö så anordnades poängtävlingar, tidvis deltog även klubbens åkare på enstaka distriktstävlingar.

Inför säsongen 1982 återkom Claes Persson från sina juniorår i Borås GIF. Han tog nu över som ungdomstränare och därmed började ett framgångsrikt decennium för Borgstenas ungdomskidåkare.

Inledningsvis handlade det mest om Pär-Olof Persson, Anders Wikström och Sara Lorén. De förstnämnda deltog bla i USM som arrangerades vid Ymergården i Borås 1982.

Tre Boråsmästare

Sara Lorén blev som 13-åring Boråsmästare på hemmaplan i en blöt tillställning 1983. Men det var i kölvattnet av henne och de andra grabbarna som de verkliga talangerna växte upp. Som 10-åring vann Lars Lorén Boråsmästerskapen 1984. Vid det här laget deltog även Hasse Boström som engagerad tränare. Borgstena IF tog för tredje året i rad ett BM-tecken 1985, då Marcus Johnsson vann H10. Resten av 80-talet dominerade Lars Lorén och Marcus Johnsson sina klasser fullständigt i Västergötland. De vann i stort sett allt som gick att vinna i distriktet.

Marcus Johnsson Götalandsmästare 1988

Vid Götalandsmästerskapen i Malung 1988 nådde Borgstena IF sin hittills största skidframgång bland ungdomar då 13-åriga Marcus Johnsson i en stenhård kamp mot den blivande landslagåkaren Tobias Fredriksson blev Götalandsmästare, 1 sekund före Fredriksson.

Stora framgångar i Kalle Anka

Samma år blev såväl Marcus Johnsson som Lars Lorén uttagna att representera Västergötland i Kalle Anka Riksfinalen i Rättvik. Lars som var uttagen redan året och då blev 11:a bland Sveriges 13-åringar blev i år 18:e man. Marcus visade att han tillhörde de allra bästa i Sverige genom en 6:e plats.

...trots gröna vintrar

Noterbart är att det framgångsrika 1988 var en i stort sett grön vinter. Hela vintern tränade Borgstenas skidåkare på en 400 m lång slinga på "Stenska" gårde, där man provisoriskt satt upp bygglampor för att kunna träna i elljus på kvällarna. De gröna vintrarna fortsatte vilket påverkade nyrekryteringen. Däremot satsade det väl sammansvetsade ungdomsgänget vidare.

1990 - kulmen på ett framgångsrikt decennium

Kulmen på det framgångsrika decenniet nåddes 1990. Borgstena IF stod som arrangörer av ungdoms-DM på skidor som slutligen genomfördes i Orsa Grönklitt. Marcus och Lars som då hunnit bli 15 resp 16 år triumferade med varsitt DM-tecken i klassisk teknik. Martin Andreasson visade att återväxten var god och hans framgångar innebar att även han blev uttagen av Västergötlands Skidförbund till



Distriktsmästare 1990 i H16 resp H15, Lars Lorén och Marcus Johnsson.

Riksfinalen av Kalle Anka Cup i Rättvik. Det framgångsrika 1990 avslutades med deltagande i USM i Luleå av Lars Lorén, Marcus Johnsson, Dan Wilhelmsson och Malin Andreasson.

KAMRATSKAPEN SVETSAD SAMMAN GÄNGET

En av förklaringarna till alla framgångar står att finna i det fantastiska kamratgäng vi då hade. Det var alltid 10-15 på varje träning som både sporrade och fostrade varandra, oavsett om det fanns snö eller inte, under ledning av Claes Persson och Hasse Boström. Inte minst alla klubbvägar i Idre, Lillehammer, Nässjö och Hästhagen vid Ärtingen svetsade samman gänget.

Såväl Claes Persson som Hasse Boström blev uttagna som ledare för Västergötlands Kalle Anka-lag. Hasse 1989 och Claes 1988, 1990, 1993-95. Claes var även uttagen som ledare för Västergötlands Folksam Cup-lag 1991 då bla blivande landslagsåkaren Mattias Fredriksson ingick i Västgötaget.

ÅTERKOMMER SOM UNGDOMSSKIDTRÄNARE PÅ 90-TALET

De fortsatta gröna vintrarna i början av 90-talet tillsammans med att åkarna nu tog steget in i junioråldern som krävde betydligt hårdare satsning medförde en tillbakagång för oss. Vi kan dock glädja oss åt att vi idag hittar igen flera av ungdomarna som ungdomsskidtränare för kommande generationer skidåkare i Borgstena. För from vintern 1994 är Borgstena IF åter på gång som skidklubb. Ledare är bla Robert Persson, Lars Lorén och Fredrik Lorén, numera är ungdomarna födda på 80-talet och bröderna Henrik och Daniel Svensson tillsammans med bla Christoffer Johnsson har redan visat att de blir att räkna med framöver.

BRED UNGDOMSVERKSAMHET BAKOM FRAMGÅNGARNA

Bakom framgångarna för våra ungdomsskidåkare stod en bred ungdomsverksamhet under 80-talet.

Den enskilt mest betydelsefulla insatsen var klubbmatcherna mot Herrljunga SK och Annelunds IF som hade premiär 1982 under ledning av Lars Lorén (då). I dessa klubbmatcher gav såväl topp som bredd värdefulla poäng. Borgstena som minst av orterna ordnade så att skoleleverna gick nästan man ur huse och ställde upp och samlade poäng åt sitt Borgstena. Vi ställde upp med 60-65 ungdomar i varje kamp vilket också gav resultat med tiden. Efter att fått stryk i två år vann Borgstena 1984 års kamp och därefter släpptes aldrig tätpositionen.

Det stora intresset innebar att det i mitten av 80-talet var ett 50-tal ungdomar på träningarna. På klubbmästerskapet 1986 var det 84 startande inkl seniorer och motionärer.

SPÅR-ARNE

Arne Andersson har sedan början av 80-talet vikt en stor del av sin fritid åt terräng- och skidspåren i Borgstena. Spåren har breddats, förbättrats och i många fall fått en ny sträckning så att vi med bara någon decimeters snödjup kan åka skidor i förstklassiska spår på alla våra banor.

I slutet av 80-talet hade vi en av Västergötlands bästa standard på våra banor.

En hård och ibland ojämn kamp har förts med grustagets utbredning i Klevaryd, men varje gång har Arne funnit nya lösningar om än med mycket arbete.

1982 inköptes den första scootern en begagnad Aktiv Blå för 12.000:- av Vårgårda Slalom. Den behölls till 1987 då den såldes till Molla Byalag för 7.500:-

Istället köptes en ny större scooter 1987 för 51.000:- som till stor del finansierades med ett framgångsrikt lotteri utanför Ellos under sommaren.

BORDTENNIS 1977-95

Bordtennissektionen återuppstod 1977, då Arne Efraimsson och Arne Henriksson med viss hjälp av Leif Jönsson gick från ord till handling. Stommen till A-laget var Borgstenakillar som spelat för Vänga BK. Erik och Bjarne Poulsen och Arne Efraimsson ingick i premiärlaget. Första året i serien 1978, blev laget 3:a.

Första träningskvällen för ungdomarna var efterlängtat. Ett 20-tal kom redan till första träningen och de hade endast två bord att dela på.

1979 kunde vi ställa upp med första pojklaget i seriesammanhang. Lagledare var Arne Henriksson.

1981 utökades truppen med ett B-lag under Bernt Bergvalls ledning.

Mellan 1984-87 nådde våra ungdomar fina framgångar med seriesegrar tre år i rad. I laget ingick Lars Jönsson, Rasmus Ehrstedt och Christian Efraimsson. Lagledare var Arne Efraimsson.

Lars Jönsson blev som 15-åring rankad som nummer 3 i Västergötland. 1989-90 tog A-laget för första gången steget upp i division 5, efter att ha vart ett topplag i division 6 under flera år. I laget ingick Tony Henriksson, Mats Lundborg, Arne Efraimsson och Fristadkillarna Per-Olof Jinnegård och Per Dahlbäck. Sejouren i femman blev tyvärr bara ettårig.

1993 gick A-laget ånyo upp i division 5 och har lyckats hålla sig kvar där. Fristadkillarna har nu slutat och ersatts av Lars Jönsson, som kommit tillbaka från Mariedal, och Daniel Bergvall.



Arne Efraimsson bordtennisens allt i allo sedan 1977.

FRIIDROTT 1974-1995

I avsaknad av friidrottsbanor och redskap har friidrotten i Borgstena inskränkt sig till terränglöpning, långlopp, motionslopp och periodvis gång. Eldsjäl under alla år har varit Arne "Gångar'n" Svensson som lyckats hålla verksamheten igång. På 70-talet handlade det främst om rena terränglopp och maraton där Alpo Mujunen, Martin Karlsson, Bertil Wikström och Gunnar Larsson var de tongivande. Marin Karlsson blev för övrigt Borgstena förste "Klassiker" när han 1976 genomförde såväl Vasalopp, Vätternrundan, Vansbrosimningen som Lidingöloppet. Martin Karlsson som var med redan i premiären av Stockholm Maraton han med 10 Stockholmsmaror i sträck för Borgstena IF innan han 1988 började tävla för Ellos IF. Martin sprang även flera internationella maratonlopp bla Atens Maraton och New York Maraton

I skuggan av Stockholm Maraton blev motionsloppen allt mer populära under 80-talet. Halvmaror och kvartsmaror växte upp som svampar ur jorden de mest populära i våra trakter är Göteborgsvarvet och Tjejloppet. Dessa nya tävlingsformer gav också luft under vingarna åt

friidrottsektionen då flera Borgstenabor lockades av dessa arrangemang. Lennart Johansson har efter att ha lagt fotbollsskorna på hyllan blivit vår främste löpare, hans personbästa på halvmaran är 1.17.15. Andra som deltagit flitigt är Kent och Christina Åhman. Bland veteranerna har Arne Svensson visat framfötterna även i löpning, 1986 blev han tex tvåa i DM H60.

På ungdomssidan var bröderna Marcus och Martin Johnsson tillsammans med Lars Lorén och Greger Lorén de flitigaste under 80-talet med bla ett DM-tecken till Marcus i H12 1987. På ungdomssidan har gångarna tagit flera skalper.

1992 blev delade Madeleine Päivärinta och Camilla Åsbogård DM-tecknet i D9-10. Samma år blev Madeleine Götalandsmästare med Camilla på andra plats.



Arne "Gångar'n" Svensson

MOTION

I mitten av 70-talet genomfördes "Onsdagsmotionen" på elljusspårerna i Borås Kommun.

Borgstenaborna var klart flitigast utav de 14 Boråsklubbar som deltog. 758 startade sammanlagt vid de 10 tillfällena, ett snitt på 75 per kväll. Hela 61 Borgstenabor erhöll Motionslöparmärket för minst 7 närvarotillfällen.

Motionsverksamheten har annars bestått av årligt återkommande tipspromenader, 1975 arrangerades tom promenader med frågorna översatta till finska av Aino Kamsula. Dessutom har cykelrundor, herrgymnastik (med Pelle Tyrén), damgymnastik, gammaldanskurser anordnats av motionssektionen genom åren.

Sedan 1986 har Långpromenaderna arrangerats varje vår. Dessa populära promenader runt Borgstenas vackra omgivning lockar årligen ett stort antal lag. Flest startande lag redovisas från 1990 med 48 lag, annars har antalet varierat mellan 30-40 lag.

VOLLEYBOLL

Under 60- och 70-talet flyttade många finska medborgare in till Borgstena vilket även satte sin prägel på idrottsföreningen och i början av 70-talet fanns en volleybollsektion under ledning av Stig Ehrstedt och där den finska representationen dominerade. Volleybollsektionen upplöstes 1976.

STYRELSENS ORDFÖRANDE 1945-1995

1945	Herbert Andersson	1 år
1946	Erik Levinsson	1 år
1947	Harald Håkansson	1 år
1948 - 49	Sven Arvidsson	2 år
1950	Helge Keil	1 år
1951	Nils Svensson	1 år
1952 - 54	Kurt Augustsson	3 år
1955 - 60	Arne Svensson	6 år
1961 - 72	C-A Ulfsbecker	10 år
1973 - 75	Arne Svensson	3 år
1976 - 82	Berndt Fahlman	7 år
1983 - 86	Håkan Lindell	4 år
1987	Berndt Fahlman	1 år
1988 - 92	Lennart Johansson	5 år
1993	Ulf-Göran Eriksson	1 år
1994 -	Claes Persson	2 år

MEDLEMMAR I BORGSTENA IF

År	Antal medlemmar	varav under 25 år	ökning/ minskning
1960-talet	ca 160		
1973	181		
1974	197	121	+16
1975	216	132	+19
1976	216	137	0
1977	240	152	+24
1978	239	149	- 1
1979	230	132	- 9
1980	287	149	+57
1981	285	152	- 2
1982	293	157	+ 8
1983	388	171	+95
1984	391	167	+ 3
1985	396	170	+ 5
1986	403	175	+ 7
1987	420	176	+17
1988	439	203	+19
1989	429	197	- 10
1990	437	199	+ 8
1991	436	186	- 1
1992	457	192	+21
1993	439	188	- 18
1994	446	195	+ 7

LÅNG OCH TROGEN TJÄNST - FÖRTROENDEVALDA I BORGSTENA IF

45 år Lennart Persson	Styrelsen, sekreterare	1951-73	Ishockeysektionen	1959-62	
	Idrottssektionen	1951-52	Fotbollsektionen	1963-63	
	Skidsektionen	1953-95		1967-75	
	Bordtennissektionen	1953-53	Ungdomssektionen	1979-84	
	Friidrottssektionen	1955-62			
41 år Arne Svensson	Styrelsen	1955-80	22 år Gunder Svensson	Friidrottssektionen	1974-95
	varav ordf	1955-60	21 år Berndt Fahlman	Styrelsen	1972-82
	”	1973-75		1984-87	
	vice ordf	1963-64	varav ordf	1976-82	
	”	1967-72	”	1987-87	
	”	1976-80	v. ordf	1973-74	
	Friidrottssektionen, ordf	1962-64	sekr	1975-75	
	”	1969-92		1984-86	
ledamot	1993-95	Fotbollsektionen ordf.	1967-77		
Gångsektionen	1955-60	ledamot	1990-90		
	1965-68	Skidsektionen	1973-74		
Skidsektionen	1970-77	Ungdomssektionen ordf	1979-80		
33 år Gunnar Henningsson	Styrelsen	1963-95	21 år Jörgen Johansson	Styrelsen	1981-95
	varav kassör	1969-95		Fotbollssektionen	1975-87
	Fotbollssektionen	1963-87	19 år Gunnar Augustsson	Styrelsen	1963-80
	Skidsektionen	1964-76		Fotbollssektionen	1962-62
	Bordtennissektionen	1963-64			1970-75
”	1971-71				
33 år Martin Karlsson	Gångsektionen	1958-61	19 år Lennart Svensson	Styrelsen	1965-83
	Friidrottssektionen	1963-63		Fotbollssektionen	1964-77
		1968-95	19 år Anders Svensson	Skidsektionen	1977-95
	Skidsektionen	1978-87		varav ordf.	1980-83
28 år Gunnar Larsson	Styrelsen v.ordf	1956-60	18 år Lennart Johansson	Styrelsen	1978-92
	ledamot	1979-83		varav ordf	1988-92
	Terrängsektionen	1956-60		sekr	1978-83
	Skidsektionen	1957-83		”	1987-87
26 år Alpo Mujunen	Friidrottssektionen	1970-93		Fotbollssektionen	1987-87
	Skidsektionen	1975-95		Ungdomssektionen	1993-94
22 år Claes-Olof Andersson	Styrelsen	1970-77	18 år Arne Efraimsson	Bordtennissekt., ordf.	1978-95
	varav v.ordf	1975-75	18 år Sven-Olof Eriksson	Skidsektionen	1978-95
	sekr	1976-77			



BORGSTENA IF 1995

Bildades	15 juni 1945. Förste ordföranden var framlidne Herbert Andersson	Skidor	Främst ungdomsverksamhet numera, med ett 30-tal aktiva i åldrarna 6-13 år. Bedriver Kalle Anka Skidskola för de yngsta. Vintertid finns Skidlekplats vid idrottsplatsen. Antal ungdomsskidlidare: 6
Medlemsantal(1994)	446 varav 195 under 25 år. Medlemsantalet motsvarar 57% av Borgstenas invånarantal.		Ett antal deltagare i Vasaloppet, Öppet Spår och Tjejvasan - på motionsnivå.
Sektioner	Fotboll-seniorer, Fotboll-ungdom, Skidor, Bordtennis, Friidrott och Motion.	Bordtennis	A-lag i div 5. Fn inga fler lag i seriespel, dock bedrivs träning för ungdomar
Upptagningsområde	Framförallt Borgstena, men även Molla, Tämta och till viss del Fristad.	Friidrott	I avsaknad av banor och redskap är det främst terränglöpning och långlopp som står på programmet.
Anläggningar	Klubbstuga, byggd 1967, tillbyggd 1981, om- och tillbyggd 1985 Yta 460 m ² i två plan. 3 omklädningsrum, domarrum, 2 bastur, samlingssal med plats för 125 personer, kafeteria med kök, klubbрум, kiosk/pentry, förråd.	Motion	9 tipspromenader samt Långpromenad i maj. Tillsammans med Friidrottssektionen arrangerades Riksmarschen.
Idrottsplats	Nosseborg, totalt 35.000 m ² som ägs av föreningen Fotbollsplaner: A-plan -byggd 1965 B-plan - under byggnad 1995 Elbelyst grusträningsplan - byggd 1979	Stugkommitten	Skötsel och underhåll av klubbstugan. Uthyrning till kalas, bröllop, fester, möten mm för upp till 110 personer.
Terräng- & skidspår	Elljusspår 3 km, äldsta delen byggd 1971, om- och tillbyggd 1978, 1985 och 1989. 1,5 km, 2,5 km, 5 km och 10 km.	Evenemang 1995	Lilla VM (fotboll), Fotbollens Dag, Påskfirande, Julmarknad, Loppmarknad, Pensionärsträff, Dans med partytält mm. Chokladhjul vid logdanserna på St Mollungen, Mjölkabordsfester - utomhusdans vid Mjölkabordet i Stensered. Med i samarbetskommitten som ordnar Valborgs- och Luciafirande Friluftsgudstjänst - samarrangemang med Kyrkan.
Aktivitetsbidrag (1994)	638 bidragsberättigade sammankomster = 12 i veckan 6423 deltagare = 18 ungdomar/dag årets alla dagar.	Ekonomi	Mycket välskött ekonomi, trots de stora investeringar som gjorts i idrottsanläggningarna är föreningen skuldfri.
Fotboll-seniorer	A-, B- och Damlag. Totalt 60 aktiva varav 20 flickor inkl 6 ledare och tränare. A-laget blev 3:a i div 6 Boråsgruppen. B-laget spelar i C-reservserie Damlaget spelar i div 5	Anställda	0 (noll). Verksamheten är uppbyggd på ideel basis. Anläggningarna och sektionernas verksamhet och tillhörande arrangemang sköts ideellt av föreningens medlemmar.
Fotboll-ungdom	7 lag i seriespel 80 aktiva ungdomar varav 25 tjejer. 14 ledare och tränare. P8, P10, P12, P14 (tillsammans med Bredareds IF), P16 F12, F14		