

Helrök.



God Jul
&
Gott nytt år!

Av Theese '02

December 2002



Vilket år och vilken avslutning!

Man måste buga och tacka för ett underbart år. Ni har alla varit med och stacken. Jag tänker inte börja räkna upp någon speciell utan jag tar Er alla vad Ni har åstadkommit för att fira en 50-åring.

Det har hänt mycket under året det har kolats, ordnats tävlingar och det har tillfredsställt alla önskningar om ett 50-års firande. Nu kan vi dra efter att ta tag i ett nytt arrangemang innan vi kan fira jul. Vi ska nämligen ordna en nattävling. Den 17 december ordnar vi en av BJ's nattcuper. Rolf Pettersson har lovat att rita banor och Per Blomqvist ska se till att kartor kommer fram. Sedan ska kontrollerna ut och fika ordnas på kvällen så det finns jobb för fler. Jag hoppas att det inte ska vara lika kallt i år som förra året men att tävlingen blir lika bra som då.

Jag ser fram mot träningskommitténs stadscup som kommer att ordnas för oss, kul arrangemang som kommer nu när BJ's tävlingsprogram ligger klart.

Jag måste säga att det var en riktig kick härom kvällen när jag skulle upp till klubbstugan, när man kommer och kör möter man en hel klunga som ska ut och träna. Jag tror att många klubbar skulle vara stolta om dom hade en så bra uppslutning på träningarna.

Jag tänkte påminna om medlemsmötet som vi ska ha, det är ett par viktiga frågor som ska diskuteras och vi vill att Ni kommer och säger vad Ni tycker. Vi ska bland annat fundera över om vi ska investera i ett värmesystem i stugan. Samtidigt så vill vi slå ett slag för ungdomsträningen, vi vill erbjuda den som är sugen på att hjälpa oss med träningen av ett antal fina barn som vill lära sig orientering.

Vi är lyckligt lottade i klubben vi har fått förmånen att få hjälp av Hans-Erik Johansson och Per Blomqvist dels med klubbstugan och fortsatt jobb med kartritning. Tack för allt det fina jobb som blir gjort av Er. Jag vet att det redan har börjat planerats för nästa års poängtävling, det är inte utan att man blir sugen på orientering. (Det gäller väl bara att hänga i och träna så man orkar utmana sonen på den långa banan.)

I styrelsen jobbar vi med att få fram tävlingsledare för nästa års tävling och så är det snart dags för årsmöte så det finns att göra. Vi har haft kontakt med kommunen om en del frågor när det gäller stugan och det finns tankar om en ny mila och material till den, men det är framtid vi pratar om. Vi har haft lite oflyt med en trasig vattenledning så det har runnit bort lite pengar för oss. Vi ska undersöka och ordna upp det på något sätt.

Vintern har börjat bra och hoppas att det ska få vara en vit och snörik vinter med mycket skidåkning. Vi får hoppas att det håller sig med snö så den årliga julsaluten blir en trevlig tillställning.

Nu vill jag passa på att tillönska Er en riktigt God och fridfull jul. Hoppas att tomten kommer till Er med något som Ni önskat Er, det är Ni värda efter allt som Ni gjort under det här året, inte minst för Er klubb Ok Milan. Jag önskar Er samtidigt ett riktigt Gott nytt år med allt gott. Jag ser fram emot ett nytt arbetsår tillsammans med Er.

Ps. Tänd gärna ett ljus i mörkret, men glöm inte att släcka.

Eran ordförande

Morgan



Kom ihåg medlemsmöte
tisdag 10/12 kl 18.30





MEDLEMSNYTT

Nya medlemmar

Elin Broling, Pl. 1067, Fogdhyttan, 713 92 Nora
Karin Eknor, Bröstorps Gård, 713 91 Nora
Charmine Gårdefors, Nobelvägen 2 H, 713 72 Gyttorp
Tage Westman, Bergslagsgatan 76, 713 32 Nora
Ulf Öjebo, Skolvägen 8, 181 33 Lidingö

Adressändringar

Anna o. Jonas Spalin, Västmannagatan 8 B, 713 32 Nora
Johan o. Rasmus Johansson, Kristinebergsvägen 6, 713 33 Nora

Medlemsantal
397

Adressändringar meddelar du till:

OK Milan, c/o Stefan Öberg,
 Barkvägen 1
 713 30 NORA

E-postadress:

stefan.oberg@mbox301.swipnet.se

Uppföljningsmöte poängtävlingar

Vi ses den 15/12 kl 16.00 för att spåna om nästa års banor och eventuella problem. Några är kanske redan klara?

Per

Stort tack för uppvaktningen på min födelsedag!

Agneta

Innehållsförteckning	Sid
<i>Ordförande har ordet</i>	2
<i>Medlemsnytt</i>	3
<i>Hedersmedlemmar Tore, Sune Bertil D, Lennart, Bertil O</i>	4
<i>Hedersmedlemmar Håkan S, Gösta, Kåre, Lasse, mary-Anne</i>	5
<i>Hedersmedlemmar Alf, Kjell, Sigurd, Ingvar, Håkan M</i>	6
<i>Hedersmedlem Per</i>	7
<i>Lasses 70-års-visa</i>	7
<i>Tack till OK Milans jubileumsfest</i>	8
<i>Novembersprinten</i>	9
<i>Stadskup 2002-2003 och Buggkurs</i>	10
<i>25-manna 2002</i>	11
<i>Milan on tour, Roberth</i>	12
<i>Milan on tour och Milröskommittén</i>	13
<i>Jourlista och öppethållande av klubbstugan vinter och vår 2003</i>	14
<i>Kung för en dag</i>	15

För att kunna läsa Milrök på våran hemsida så behövs programmet Adobe Acrobat Reader. Detta är ett gratis program som kan laddas ner på www.adobe.com/acrobat. Se nyhet på hemsidan för mer instruktioner.

ÅRSMÖTE

Söndagen 26/1 2003 kl.17.00 i klubbstugan.

OK Milan
50 år
 1952 - 2002



I samband med OK Milans Jubileumsfest fick 16 st Stiftare mottaga att numrerat exemplar av vår förnämliga Jubileumsbok samt ett tjustigt inramat diplom att pryda deras resp. väggar med. 12 st av 50-åringarna var glädjande på plats och inför varje "framkallad" stiftare hade Åke Mossberg (mellan kunderna i sin affär) snott ihop några rader som han högtidligt läste upp. För att "framkalla" den speciella stämning som rådde år 1952 vevade Åke först upp en äkta vevgrammofon varefter stiftet släpptes ned på den i särklass mest populära låten det året: "Flottarkärlek" med Gösta "Snoddas" Nordgren. Här kommer Åkes små presentationer i repris:

Den vi skall börja med är idag 87 år ung och han är född i Born. Ni som är lite yngre känner ju till Bruce Springsteen som sjunger om att vara "Born in the USA". Men här har vi en som faktiskt kan skryta med att han är "Born in Born", vilket ju borde vara ett strå vassare än Springsteen. Fadern lystrade till det storståtliga namnet Engelbrekt. Den här stiftaren har bl.a. varit möbelpolerare och han har jobbat på anrika Tändrörsfabriken Var en längre tid kassör i OK Milan Ännu aktiv fiolspelare och samlare av fioler och stråkar. Hängiven supporter på OK Milans poängtävlingar dit han oftast kommer susande på sin veteranmoped av märket NSU. 1:e Kolardräng samt Fyllvedschef. Har i vår jubileumsskrift hedrats med en specialintervju. Välkommen fram säger jag till Medlem nummer 1 bland OK Milans hedersmedlemmar: **Tore Hellström**



Näste stiftares fader hette Karl Eskil och han var byggnadssnickare och jordbrukare. Stiftaren är 2 ½ år yngre sin barndomskompis Tore som nyss var framme. Han är faktiskt född i byn Ås men han är uppväxt i Born. Har i sitt vuxna liv, liksom fadern, sysslat med diverse byggnadsarbeten och han har även titulerats mättningsman. Orienterade i IFK Nora och var lagledare då IFK Nora mönstrade ett SM-budkavlelag tre år i rad på 40-talet. Hade vid ett tillfälle en skraltig Opel som han och några klubbkamrater åkte i till en tävling i Linköpingstrakten. Drygt halvvägs lossnade plötsligt ett av hjulen på bilen och kom farande i luften varefter det slutligen slog i väggen på ett hus så att alla kopparbunkar som satt på väggen dråsade i golvet. Ni kan själva fråga honom om fortsättningen. Var med i första styrelsen för klubben. Hans namn är naturligtvis **Sune Eriksson**

Nu pratar jag om en son till Kommunalmannen och Vagarbetaren David Larsson i Skärmarboda. Stiftaren nummer 3 har i OK Milan varit en klippa att tillgå som chef för sekretariatet på stortävlingen Milronden, främst på den tid då tävlingen var en renodlad nattävling. Har kanske inte tränat som en galning, som andra, för att nå stora framgångar utan har funnit (och finner) ett stort nöje i att vistas i skog och mark utan att tänka på sekunderna. Påstår dock att hans största merit var en 3:e plats på Korpen i Hällefors (Seniorklass?) Var ordförande i Milan 5 år på 70-talet efter Max. På äldre dar intresserad av samma sak som undertecknad. Hembygds och släktforskning och bokutgivning. Således en mycket förnuftig man. Jag pratar naturligtvis om **Bertil Davidsson**



Son till en lantbrukare vid namn Hjalmar från gården Hult i det mörka Småland. Den här smålänningen kom till Nora runt 1950 där han träffade en flicka med namnet Vivi som varken utsocknes eller Norakillar kunde motstå vid den tiden (och det gäller fortfarande). Hans faster var gift med CHE Johansson, ni vet han ingenjören som grundade ingenjörsfirman CHEJ vid den här tiden. Så det var på grund av hans pappas svåger som han kom att flytta till Nora för att få jobb på CHEJ. Att han dessutom var intresserad av skogsluffande gjorde att han gick in i Milan redan första året 1952. **Lennart Jakobsson** var namnet.

Ytterligare en lantbrukarson kommer nu. Fadern hette Johan och familjen bodde vid Dalvik när stiftaren föddes. Han gick i skola i Ås (det kanske inte så många visste) Familjen flyttade så till det välbekanta Järle när vår vän var i 19-års åldern. Allt enligt Nisse Pettersson i Åboda som jag vederbörligen intervjuat per telefon. Den här stiftaren kallades så småningom av sina yngre orienterarvänner i Järle för "Järlekungen". Lärde upp flera killar från trakten till goda orienterare. Hade pli på sina adepter - träning gällde även på midsommardagen med samling kl. 9 på morgonen. Duktig orienterare, när Milan deltog i SM-kavlen och blev 7:a så belade Bertil Olsson 2:a platsen på den inledande nattsträckan. Nu blev Ni imponerade! Tvingades tyvärr att lägga skorna på hyllan alltför tidigt på grund av en skada. På grund av elakartad snuva var vännen **Bertil Olsson** tvungen att stanna hemma i Järle i afton.





En son till en köpman i Nora vid namn Evald. Var intresserad av friluftsliv samtidigt som han jobbade på Sparbanken i Nora kring 1950. Fick därför bli klubbens förste kassör och har sedan varit klubben trogen som passiv medlem. När jag föddes 1950 så fick jag av Nora Sparbank 2 kronor till ”gagn och uppmuntran till insättande av sparslantar och att bidra till ökad insikt om den sparade slantens betydelse”. Det storartade Gåvobrevet var undertecknat av, ja just det, **Håkan Sandholm** (som tyvärr fortsätter att vara passiv även ikväll och valde därför Bingo-Lotto).



En son till ”Hyttbacka-Teodor”. Behöver jag säga mer? Som sin far intresserad av skogsliv i största allmänhet och jakt i synnerhet. Dels älgjakt och dels jakt på rödsvita skärmar. Ett annat epitet som väl passar in på vår stiftarvän är klurighet, något som han med all säkerhet har ärvt av fader Teodor. Friade en gång i tiden (ja, ni ser han har allt jagat fruntimmer också) på Solstickans barnkoloni i Skrekarhyttan där han så småningom fick ett fint napp. Duktig orienterare, började sin orienteringsbana i IK Noraskog, en av de tre guldmedaljörerna i OK Milans segrande budkavlelag 1952. Gjorde uppehåll en tid men kom tillbaka med stora framgångar på den moderna kartan. Var tillsammans med Bertil Olsson banläggare för vår jubileumstävling tidigare i höst. **Gösta Andersson** kom fram.

Så en son till vår förste ordförande Max. Alltså min äldsta bror. Var som 21-åring DM-mästare 1952, dels individuellt och dels som slutman i Budkavle-laget. Sprang sista på SM-kavlen 1952 då laget blev 7:a. Fick den eländiga sockersjukan innan 30-årsåldern och har efter detta inte orienterat så mycket på elitnivå, dock sprang han en del tävlingar för Bromma OK efter att han för drygt 40 år sedan flyttat till Stockholm. Vid ett tillfälle, det var år 1963, deltog han i Kroppas tävling där han vann Seniorer B-klassen. Den som vann A-klassen var ingen mindre än storfräsaren Magne Lystad från Norge. Förr hurrade man ju för alla klassegrare samtidigt vid prisutdelningen, och jag minns att bror min fick äran att stå intill Magne, vilket imponerade stort på lillbrorsan. Bor numera i Åkersberga men har sina rötter kvar i sin hemby Pershyttan, en by han ofta återbesöker och då främst på sommaren. **Kåre Mossberg**, som jag pratar om, fyller 72 år på tisdag, är inte så förtjust i fester och vill inte stå i rampljuset - som jag. Alltså är han inte här.



Nu kommer vi till ännu en som bevisligen är ”Born in Born” Farsan hette Gustav och alla barnen i familjen, jag tror de var 7 st, hade bokstaven L som begynnelsebokstav. Stiftaren har som tapetserare slagit in åtskilliga stift i Norabornas schäslonger och ottomaner. Ägde en tid en förhistorisk motorcykel som han raggade brudar på. Oftast satt på bönpallen en pingla som han så småningom hade hittat i Gytterp, och för honom var det lika enkelt att hitta just henne som det är lika enkelt för oss andra att hitta exempelvis en kontroll. Blev föremål för en ”Här är ditt liv” - föreställning på en av Milans årsfester efter att själv först ha placerat sig bland publiken i tron att han tillhörde den. Upplärd till orienterare av Pelle Wickström och c:o ute i Born. Gjorde debut som 18-åring på Kumlas tävling 1949 (innan jag var född alltså!) Enligt jubileumsvisan ”klubbens meste orienterare” med hög närvarofrekvens vid både klubbarrangemang och stortävlingar. 170 etapper avverkade på 5-dagars till dags dato (120 mil). Motsvarar sträckan Åkerby-München om man räknar 6,5 km per etapp (missar inräknade) 15 st Norasjön Runt har han dessutom i potten och den enda i hela världen som åkt skidloppet Hytterännet samtliga gånger. Att jag pratar om **Lars Israelsson** borde alla ha förstått vid det här laget.



Mina damer och herrar! Äntligen dags för en dam! En dotter till Byggmästare August Fredriksson från Hjulsjö socken, sedermera Nora. Enda kvinnan bland 15 karlar, inlurad, frågetecken, i klubben av sin käre make. Duktig funktionär vid åtskilliga Milrondar på sekretariatsidan där hon räknat ut åtskilliga segrartider främst på den tiden då Bertil Davidsson var chef för tidsräknargänget. Dessutom, det måste framhållas, duktig tecknerska, kolla Milans Gästbok i klubbstugan där vår ”förste dam” är skyldig till ett stort antal osignerade konstverk, främst på Hasselbackstiden. **Mary-Anne Eriksson var namnet.**





Så fortsätter vi med en son till åkare mm vid namn Ernst Julius i Skärmarboda. Tillhör Järlegänget, upplärd av den 7 år äldre Bertil Olsson till en framgångsrik skogsloffare (på den tiden, alltså). Var med och vann DM-kavlen för juniorer 1952 tillsammans med Roland Andersson Torpa och en annan person som jag snart kommer att avslöja namnet på. Gick så småningom över på Bilorientering där han även hade nöjet att skörda många framgångar. Gjorde i mitten på 80-talet en oväntad och glädjande comeback på den för honom då helt nya karts kalan. Nu har han åter tvingats göra ett litet uppehåll på grund av hälsoskäl. Visst pratar jag om **Alf Bergdahl**.



Vidare en son till en Järle-lantbrukare med det lite annorlunda namnet Elon. Tillhör också "i allra högsta grad" (för att vara lite putslustig) den omtalade Järleklanen. Det var den här personen jag menade när jag i samband med Alfs presentation talade om den felande länken vid DM-kavlen för juniorer 1952. Får tack vare sina långa ben alltid en framskjuten placering vad helst han ställer upp i. En av de få som till och med har luktat sig till en kontroll. Ni kan fråga honom själva under kvällen. Var på en Milanårsfest i mitten av 1970-talet utklädd till bejublad Lucia i ett Luciatåg som gått till historien. Flera av de manliga tärnorna som var med vid detta tillfälle finns här ikväll har jag sett. Jag har en smalfilm på detta unika tåg inlåst i bankfack. Välkommen fram **Kjell Carlsson**.

Jaha, den här stiftaren är en son till en arrendator mm som ägde förnamnet Erik. Född i Skymhyttan. Gick i skola i Stora Mon. Var klasskamrat med Allan Lindskog, Alf Bergdahl och Nisse Pettersson. Har en lång orienteringskarriär bakom sig varom ett digert prisskåp vittnar hemma i Born. Var som 40-åring med i OK Milans berömda tiomilalag 1973 då Aftonbladet specialbevakade klubben. Än idag, som 69-årig, kvickare än många betydligt yngre gossar i klubben varom tydligt kan utläsa av det idag så vanliga Sport Ident systemet. Hade på vårt KM i Lindsberg i år 4 resp. 7 sekunder bättre tid mellan sista kontrollen och mål (en löpsträcka på omkring 200 sekunder) än seniorerna Per Eklöf och Klas Larsson. Vår snabbfotade Roffe Pettersson, Hagabys Lars Persson och Göran Hedberg (för att ta några exempel) var akterseglade med flera sekunder. Att det gick undan kan jag intyga för jag stämplade nämligen samtidigt med 69-åringen och hade fullt schä till hänga med. Mellan sista och mål man vinner naturligtvis ingen tävling, men i det här fallet gällde det alltså en analys av hur rapp i steget en pensionär kan vara mellan just sista till mål. I år kolarbas vid vår senaste jubileumsmila Påstår sig ha åkt spark hit ikväll. Jag pratar om ingen mindre än **Sigurd Hallor**.



Fadern lystrade till namnet Ruben. Hans farfar Frans Oskar Andersson var en berömdhet i hembyn Pershyttan där han var handlare och mångårig söndagsskollärare. Frans Oskar gjorde som 96-åring debut som författare till boken "Minnen från Pershyttan" år 1960. Han dog exakt en månad innan sin 100-årsdag år 1963. Stiftaren var lekkamrat till min äldsta bror Kåre och kom måhända genom honom i kontakt med den trevliga orienteringssporten. Har jobbat åtskilliga år som kontorist på anrika Pershytte Grufvebolags kontor i Pershyttan, en tid på även på sparbanken i Nora. För se debet och kredit är något som den här personen kan utan och innan efter åtskilliga kassörsupdrag i vitt skilda föreningar. Dessutom - *det gleder en annan* - som Elof Ahrle sa, mycket intresserad av trevliga hobbyn - fotografering. Stå upp **Ingvar Fransson**.

Och nu hoppar vi 11 år framåt i tiden till en som är född 1944 och just hade fyllt 8 år vid klubbens bildande. Självklart inskriven av sin fader Max och man kanske inte kan kalla honom och den vi har kvar att premiера för en "aktiva stiftare". De som varit framme hittills var till 95 % över 20 år, året 1952. Själv blev jag förresten inskriven när jag var bara 7 år. Jag har naturligtvis medlemskortet kvar undertecknat av Tore Hellström. Nåväl, den här mannen är som Ni kanske förstår en annan bror till mig själv. Och var håller han hus. Ja, inte vet jag. Han stack för någon tid sedan till Albanien, av alla ställen på vår jord, för att - hör och häpna - orientera. Om han har kommit hem därifrån eller inte vete Gudarna. Ja, det är skillnad på bröder. Skall jag springa en sväng åker jag hellre ut till Born eller ner till Järle. **Håkan Mossberg** är hans namn.





Så har vi kommit till den siste i raden av 15 edsvurna män och en kvinna. Gör tillsammans 16. Den här pojken var 5 år i februari 1952 då klubben bildades. Om han håller sig frisk och kry så kommer han naturligtvis att kunna bevista vår 75-års fest och kanske även 80 och eventuellt 90-års festen. 100-års festen kan ju bli lite knivigt - då är den här mannen nämligen fyllda 106 år och kan han då inte själv ta sig till festen så är jag säker på att Ni unga som då sitter i jubileumskommitten ser till att han blir uppvaktad i hemmet eller kanske jag skall säga "på hemmet". Den jag pratar om är en son till vår förste sekreterare Richard. Hans mamma Iris var en mycket duktig pionjär bland de kvinnliga orienterarna i klubben och det finns ett vandringspris uppsatt i hennes namn. Familjen flyttade från Milan och Nora år 1961 till Kolsva och därför är den här pojken alltså okänd för 85 % av Er här närvarande. Men jag vet att han heter **Per Wång**.



En trevlig visa som gästerna sjöng för Lasse Israelsson när han fyllde de jämna 70, den 15:e jan. år 2001

Melodi "Imse Vimse Spindel" (som alla kan) Text Åke Mossberg

14 olidligt spännande verser

Lasse, Lasse liten, han har blivit stor
Han har blivit gammal, äldre än Du tror
Tänk han fyller hela 70 år!
Lasse, Lasse liten, ack vad tiden går...

He was born in Born en kall januaridag.
Gustav och mor Elsa fick nu hårda tag.
Lasse tjöt och pinka var minut!
Och Pinkabacken blev ju stugans namn till slut.

"Imse Vimse spindel" Lasse sjöng så rart.
Uti Bornaskolan, åren gick med fart.
På examen skåla man i saft!
För Lasse var den bästa eleven som man haft.

Snart så gick vår Lasse ut på friarstråt
Men ingen tös blev godkänd varhelst som han kom åt
Noramarken, Lasse spådde sig:
Sibyllan såg i korten, Kan "Ingrid" passa dej?

För att hitta Ingrid, behövde han en kurs.
Han lärde sig kompassen! Det var en fin resurs!
Efter detta sa han resolut:
Sen jag fått smak på skärmar, får Ingrid stå "på lut".

Men ofta Lasse bomma där han i kärren klev.
Då tänkte han på tjejen som spåmadamm beskrev.
Efter att ha letat tio år,
plötsligt i hans väg en fröken Bivall står!

Ja visst, hon hette Ingrid, sån tur det säger vi!
Herr Lars han köpte ringar, visst är han ett geni!
Uti Gyttopp-Konsums vackra hus,
där hyrde de en våning och levde sus och dus.

Lars han stoppa möbler, (Halléns i Nora sta).
Dit han åkte MC! (En tur var enda da)
Allt som vanligt gick till 65
en dag uti oktober fick Lasse åka hem!

På golvet stod en unge med ens blev Lasse svett.
Per-Inge skrek ju värre, än farsan trettiett.
Fram med blöja, tuttar och en napp!
Och sen kom broder Tobbe, då skrek de två i kapp.

Och 5-dagars etapper, han missat några få.
Etthundra-sextifem! Ni kan tänka sicket sjå!
Hytteränn: 25! Han är i topp!
Och runt vår Norasjö, han sprungit 15 lopp!

På ålderns höst han löper ju ännu ska Ni tro.
Poängtävlingar är toppen och bäst om han kan sno:
Bosse Larsson på en del poäng!
Se det är halva nöjet, om Bo får lite däng.

Lasse han är "Skogskarl"! Nummer 2-7-3.
Missar aldrig tinget, (älgstek med gelé).
På sin fritid vill han dansa vals!
Tango och en salsa kan han inte alls.

Måtte det gå över Lasses onda knä!
Så att han kring halsen får fler medaljer trä.
70, 80, 90 - spelar roll?
Bättre leta skärmar än att sparka boll

Lasse, Lasse liten, han har blivit stor.
Han har blivit gammal, äldre än Du tror.
Tänk han fyller hela 70 år!
Och till Lasses ära säger vi Gutår!



OK Milans jubiléumsfest den 16 november.

Det låg en tio dygn försenad Lützendimma över Nora Bergslag när 170 jubiléumsglada milaniter med olika färdmedel - bussar, bilar, en sparkstötting och två cyklar – orienterade sig fram till Åkerby där festen ägde rum.



Dimman hindrade inte ens "Gris-Nisse", en glad värmlänning med Gällivarehäng både här och där, att orientera rätt. Hans fräckisar, lite lagom inlindade i musikalisk bravur, gick hem hos unga och halvunga! "In i dimman" var hans tema, men med kvällens publik och med rådande väderlek kunde även alternativet "ut i dimman" noteras. För övrigt förstår vi att "Frasse" äntligen fått en värdig konkurrent om fräckisglada kvinnors gunst.

Vilken hejdundrande fest! Vi höjer våra muggar, i dag - den första advent – fyllda med sportdryck. Vi stampar i snön med skidorna och utbringar ett fyrfaldigt tack till jubiléums – kommittén och till alla övriga som gjorde den här kvällen till en succé. Ett särskilt tack till Anders och Per Anders Bergman för trivsamt masterjobb.

Låt så än en gång våra tacksamhetstankar gå till klubbens stiftare. Många av dem fanns på plats och fick mottaga välförtjänta minnesdiplom. En ceremoni som verbalt, med sedvanlig bravur, inramades av Åke Mossberg – där han gav en påminnelse om vad som timat sedan året 1952. 1952 – året då Milan segrade över Skog och Myr, året då pappa Max fattade klubban och sedan styrde utvecklingen i 18 år.

Kvällen blev sen, eller var det morgonen som kom tidigt? Glädje och stil präglade festen, som ingen kommer att glömma!

För bussresenärerna blev det lite extra väntan före hemfärd. Men vad gör väl de´ när "Masse" tar över showen och håller allas skrattmuskler vid liv så att snö och hjärta smälter! "Masse" är ju van vid att hålla igång länge....

Kära festarrangörer – ta emot allas vårt tack!
Hacke





Novembersprinten.

Vi som skulle ge oss iväg på årets sista tävling samlades kl.08.00 den 10/11-02 vid Israelssons möbelaffär. Det var en rätt så kall morgon och nästan alla var lite sega i kroppen. Sedan bar det iväg till Mjölby och Väderstad. Våra skickliga chaufförer verkade som tur var inte lika trötta. Vi kom fram till tävlingen välbehållna. När bilarna rullade in på parkeringen och vi klev ur fick vi se det långa upploppet. Det skulle visa sig att vi skulle ha annat lite kortare som tur var tyckte dom flesta.

Vi hade två ungdomslag i lilla kaveln varav andra sträckan var dubblerad i båda lagen det innebar att det var 10 st som sprang. Tyvärr hade vi inget lag i den stora kaveln. Men nästa år får dom passa sig i Mjölby.

Rickard startade i det ena laget och Helena i det andra. När vi hade rest vindskyddet så började dom byta om och värma upp. Vi andra kunde gå runt på tävlingsområdet och kolla in läget hos dom andra klubbarna.

Sedan hände något alla började springa utan att ha hört något startskott. Startgärdet var ungefär 100 m och avslutades med en liten backe. Tro det eller ej, Rickard låg först och Helena låg också bland de första. Det var väldigt spännande när dom var ute i skogen, skulle dom komma in först eller hade dom tappat ute i skogen?

Andra sträckans löpare gjorde sig färdiga för att springa ut. Det var Lovisa och Frida som skulle växlas ut av Rickard, och Lisa och Karin som skulle ta över efter Helena. Det hade gått ungefär 20 min då man såg dom komma och springa på ett öppet gärde på väg mot näst sista kontrollen. Både Rickard och Helena fanns med där framme. Rickard växlade ut Lovisa och Frida som tredje lag bara 11 sek efter ledande Göteborg. Helena växlade ut Lisa och Karin som 18 lag men tiden upp till täten var bara 1 min så det såg lovande ut för fortsättningen. Dom två första lagen som växlade var Lag Göteborg de så kallade konfirmanderna.

Ute på andra sträckan gick det fortfarande snabbt och bra. Lovisa hon som kan se så loj ut, ni skulle se dom ögonen när hon gav sig iväg total fokus på uppgiften. Det gav resultat Lovisa kom som ett skott över gärdet och växlade som andra lag. Frida gjorde lite i skym undan ett jättebra lopp och tittar vi på hennes tid gjorde hon ett mycket bra lopp. Lisa och Karin måste ha haft flyt i löpningen för dom tog och sprang upp laget till 14:de plats. Therese tog över efter Lovisa och Frida och Kristina tog över efter Lisa och Karin. På tredje sträckan tappade Therese placeringar och växlade på 7:de plats men tiden till täten var bara 45 sek. Kristina tog upp placeringar nu ligger lag 2 på plats 11. Fortfarande låg konfirmanderna på de tre första platserna. Sista sträckan skulle Emil ta över efter Therese och Tom ta över efter Kristina, nu skulle Göteborgarna grillas. Både Emil och Tom ville upp på pallplats, det blev en hård kamp i skogen för båda.

- När jag kom till näst sista kontrollen visste jag inte vilken plats jag låg på. Jag började förstå när alla började skrika (åtminstone alla Milaniter) att jag hade chans på pallen.

- Jag tog i med alla krafter och lyckades hålla konkurrenterna bakom mig. När jag kom in i mål fick jag veta att vi kom trea i tävlingen. Detta var en liten intervju med Emil tre veckor efter tävlingen.

Hur gick det för Tom? Han gjorde ett kanonlopp och laget slutade sexa.

Dom där konfirmanderna hamnade inte på pallen i år och det kändes rätt skönt. Det tror jag alla tyckte. Som tredje pris fick vi var sin badhandduk.

Sedan bar det iväg hemåt, men vi stannade och käkade hamburgare i Motala.

Alla ska efter den här dagen känna sig nöjda med sina insatser i tävlingen och tänk att få avsluta årets tävlingar på detta sätt, två lag bland dom 10.

Väl mött i tävlingsskogen nästa säsong.

Orienteringshälsningar

Emil Johansson





STADSCUP 2002-2003

Torsdagen den 12/12 så börjar stadscupserien. Det kommer att vara 8 deltävlingar som kommer att hållas varje torsdag under vintern. Några undantag kan förekomma de torsdagar då det arrangeras BJ:s Nattcup.



Det kommer att finnas en lång, en mellan och en kort bana så att det passar alla åldersgrupper.

Det kommer även att vara individuell start med startplats en bit från klubbstugan, ca. 10-15 min uppvärmning från klubbstugan kommer det att vara i alla fall. Målplats behöver inte vara Klubbstugan, hellre en bit från Klubbstugan så att de ges tid för nedjogging.

Poängen kommer att räknas som på poängtävlingarna, dvs. segraren får 5000 poäng och tvåan får (5000-antal sekunder) som han/hon är efter segraren, osv. Totalresultaten kommer att räknas på 6 deltävlingar. Resultat och totalresultat kommer att presenteras på hemsidan på samma sätt som poängtävlingarna. Segrarna på varje bana kommer att få ett presentkort på 300:-.

// Löken

Ps. Det skulle vara kul att se några **seniorer** på detta arrangemang. Det är även träningar på tisdagar och på söndagar som **seniorerna** får komma på. Ds.

**Finns det några som vill vara med på en
BUGGKURS på nybörjarnivå ????**

**Malin och Klas har lovat att visa sina GIH-talanger och
vara instruktörer,
preliminärt på söndag eftermiddagar-kvällar
i klubbstugan,
med början i januari 2003**

**Intresseanmälan senast 14/1 via mail
s.jacobson@telia.com
eller senast 26/12 per tel 12937 (Agneta)**



25-Manna 2002

Alla som varit med på 25-manna vet hur tidigt man måste stiga upp just den dagen och alla vet också hur trött och slut man känner sig innan man kommit hem. I år blåste dessutom en minst sagt kylig nordanvind med ett lätt regn över slalombacken i Flottsbro där TC var beläget. Vinterjacka, mössa, vantar och resten av vinterkläderna var ett måste den här dagen.

Hur kan det då komma sig att 335 lag med sammanlagt 8375 löpare trotsar de här vidriga förhållandena? Jo, förklaringen är enkel, det här är helt enkelt en fantastisk tävling där klubbarnas bredd och topp deltagar i samma lag.

Det här är en ol-tävling där det är en fin behållning att vara publik. Upplevelsen att se den till synes oändliga löparskaran välla in över upploppet timme efter timme är mäktig.

Ibland far tankarna iväg där vid målfällan och jag försöker räkna ut hur många timmar alla ledare i alla klubbar lagt ner på 25-manna bara i år. Det blir naturligtvis en omöjlig uppgift att klara ut. Det är bara att konstatera att alla ledare i alla klubbar gör ett fantastiskt jobb.

Där vid målfällan spanar jag också ivrigt efter alla TV-bolagens kameror och reportageteam men som vanligt är det nästan heldött på den fronten. Kanske Fredrik Ljungberg hade färgat håret eller Peter Forsberg bytt bil och blivit förstanyhet i sportspegeln och inför sådana stora världshändelser väger de 8375 löparna lätt.

Två lag hade våra hårt arbetande ledare lyckats få ihop i år, ett OK Milanlag och ett lag tillsammans med Hällefors.



OK Milanlaget gjorde en stark insats och sprang in som 113.e lag, en fin prestation. Ett lag är ju ett lag men några individuella prestationer finns det anledning att framhålla. Per och Klas på de första två sträckorna visade verkligen vägen genom att inte vara särskilt långt efter täten och deras prestationer lyfte laget på ett märkbart sätt. Oskar gjorde en mycket fin debut i förstalaget på en fyrakilometerssträcka, först ut och först i mål. Nu vet ju alla ni andra i laget att ni också gjorde mycket bra prestationer utan att bli särskilt nämnda.

För oss i OK Milan/Hällefors OK blev det lite motigare. En förarglig felstämpling satte stopp för oss i tävlingen. Reglerna säger dock att det är tillåtet att fortsätta utom tävlan och på så vis fick alla som ville ändå springa. Ordförande Morgan blev inte helt ledsen när han inte behövde springa 8,5 km i omstarten och regnet och halvmörkret. Han kunde i stället lugnt jogga runt på en fyrakilometers.

Nästa år är vi med största säkerhet med på startlinjen när 25-manna drar igång och förhoppningsvis med två lag.



Milan on tour

Efter flera år av stolpe- ut på orienteringsbudkavlar för Milans ungdomar, har de under höstens tävlingar vänt den trenden. För 4 år sedan stod Milans D12 lag på pallen på Österåkerskavlen, då med en bronsmedalj omkring halsen. I år har de hunnit blivit 16 och fanns åter igen med i startlistan.

Med fanns också Milans H14 killar i form av Rickard Hedström, Jannick Schwenke, Tom Korkeakoski och Emil Johansson. Efter den inledande sträckan för killarna låg de på 6:e plats, ca 3 minuter efter täten. Och när det var dags för avslutaren Emil var de fortfarande 3 minuter efter, men då på 5:e plats och man trodde också att det skulle bli slutplaceringen för Milan. Men Emil som har höjt sig orienteringstekniskt under hösten visade att den något kluriga stockholmsterrängen passade honom, då han på dagens 3:e bästa tid knep bronsplatsen i klassen H14.

Sämre gick det för tjejerna, som efter första sträckan var hela 6 minuter efter tätlagen, efter en något strulig inledning av Lovisa Berg. Och inte såg det bättre ut när Helena Eriksson lämnade över kavlen till Therese Korkeakoski, 8 minuter efter täten, men de här tjejerna har med åren lärt sig att aldrig ge upp i kavlesammanhang. Banan, som var ganska svår och samtidigt lite längre än vanligt för D16 tjejerna, gjorde att täten dröjde sig kvar ute i skogen och därmed höjdes hoppet i Milanklacken att åter få se tjejerna på pallen. Och visst fick de det! Efter segrande Täby OK var det Therese och med 2:a bästa tiden på slutsträckan som gjorde entré på upploppet och därmed säkrade Milans andra pallplats för dagen.

Nämnas bör också att Lisa Westerberg, 13 år, hade 2:a bästa tiden på sin sträcka. Hon sprang andrasträckan i Milans andralag i klassen D16, men så är hon ju också snabbaste tjejen på hela högstadiet i Nora.

Några av ungdomarna har också varit med och tävlat i Daladubbeln, en ungdomstävling med mångårig tradition. Ett samtalsämne inför denna jättetävling brukar vara vädret, då man i mitten på oktober månad fortfarande förlägger duscharna utomhus. Daladubbeln, som är Sveriges största ungdomstävling avgörs under två dagar. Första dagen är det en kortdistans budkavle och man tävlar med tvåmannalag. Samma lag springer en patrulltävling på söndagen, men då är det långdistans-OL som gäller.

Det var på den här tävlingen som Milans D16 tjejer verkligen skulle få ett kvitto på att de tillhör toppskiktet i sin klass. I nget namn saknades utav den svenska ungdomseliten när det var dags för den inledande sprintstafetten. Utav drygt 100 lag i D16 så stod Milan för 2 av dem, nämligen Lovisa Berg -Therese Korkeakoski och Helena och Kristina Eriksson.

Lovisa som fått förnyat förtroende att springa 1:a sträckan svarade den här gången upp till förväntningarna. När hon växlade ut Therese som 26:e tjej, vilket är klart godkänt, visste man inte att Thuss skulle svara för dagens upphämtning och springa upp laget till 10:e plats, endast 27 sekunder ifrån pallen.

Också i klassen H14 hade Milan ett lag med genom Rickard Hedström och Emil Johansson. De kom på 20:e plats och var därmed bästa lag från Örebro län. De bommade dock bort sig på söndagens långdistans och halkade nedåt i resultatet.



Efter en något trevande inledning av Lovisa och Therese på patrulltävlingen bet man ihop, sprang efter första kontrollen jämt med övriga tätlag resten av banan på en tid som skulle räcka till en 13:e plats.

Helena och Kristina gjorde också ett mycket bra lopp på patrulltävlingen. De kom på 24:e plats och därmed var det bara OK Milan tillsammans med Litbygdens SK som hade 2 patruller bland de 25 bästa.

Och om någon undrar hur vädret var i år så kan jag berätta att det var 12 minusgrader och snöfall. För de ungdomar som startade tidigt fanns det till och med varmvatten. Så i år fanns det ingen anledning att gnälla!

Roberth



Milrökkommitten tackar för det gångna året och önskar alla Milan-medlemmar God jul och Gott Nytt År, samt tackar för inkomna bidrag!

Detta sista nummer år 2002 kommer att vara det första som ges ut digitalt!

Vi upprepar vår önskan från tidigare, att alla som kan tänka sig att själv skriva ut sin Milrök kan lämna sin mailadress till någon i Informationskommitten. Det spar mycket pengar åt klubben, samtidigt som tryckning och distribution blir betydligt mindre betungande.

Vi tar naturligtvis även i fortsättningen emot bidrag i pappersform, men den som har möjlighet kan med fördel maila över sitt dokument, helst till Per Blomquist eller Per Eklöf, som gör den digitala bearbetningen.

Den som inte tagit något exemplar av Jubileumsskriften och ej har möjlighet att gå in på Fotocentralen och hämta sig ett exemplar, kan kontakta Åsa eller Agneta, så kan vi skicka ett ex.

Informationskommitten:

Per Eklöf	tel	13191
Per Blomqvist		25035
Åsa Westerberg		13711
Agneta Hasselkvist		12937
Anneli Hedström		50057

per@loken.nu

per.blomqvist@mbox301.swipnet.se

westerberg.7@telia.com

s.jacobson@telia.com



OK MILAN

JOURLISTA FÖR STÄDNING OCH ÖPPETHÅLLANDE AV KLUBBSTUGAN VINTERN OCH VÅREN 2003

KLUBBSTUGANS OMKLÄDNINGSRUM ÖPPETHÅLLANDE

Medlemmarna själva låser upp/låser och släcker i samband med aktivitet.

Basta endast torsdagar, om ni är en grupp som vill basta andra dagar, slå då på bastun när ni springer ut.

Städning: Städmaterial finns i källaren, i omklädningsrummet och i städgarderoben i klubbstugan.

Saknas städmaterial kan du köpa på ICA-Punkten och sätta upp räkningen på OK Milans konto.

Om ni ej har en egen klubbstugenyckel kan ni tala med Nils-Gunnar Larsson, tel. 127 33, så får ni en nyckel mot en pant på 50 kr (återfås om man vill lämna tillbaka nyckeln). Om ni absolut ej vill vara med på städlistan, meddela Sven Jacobson tel. 129 37. Passar ej föreslagen vecka, kontakta någon på listan och kom överens om byte. **Ring gärna och meddela näste man/kvinna på listan, att de står på tur för städning**

Vecka	Namn	Telefon	Vecka	Namn	Telefon
2	Kenneth Israelsson	15522	13	Per Höglund	25716
3	Åsa Westerberg	13711	14	Stefan Öberg	12416
4	Sven Jacobson	12937	15	Anders Eriksson	10357
5	Korkeakoski/Andersson	14361	16	Rolf Persson	12430
6	Jörgen Holmström	25051	17	Johan Johansson	14112
7	Östen Eklöf	13191	18	Björn Fransson	27274
8	Lars Hedström	50057	19	Allan Lindskog	70380
9	Tomas Jansson	14677	20	Anders Larsson	10430
10	Per-Inge Israelsson	70008	21	Lennart Eriksson	15539
11	Robert Andersson	10343	22	Kerstin Larsson	12733
12	Morgan Johansson	14160			

Klubbstuge kommitté fram till årsmöte januari 2003

Uthyrning	Pierre Andersson	15230
Städlista	Sven Jacobson	12937 Sammankallande
Värme/VA	Bo Larsson	311964
	Jan-Olov Sandell	13126
Ute vaktm	Emil Fransson	
Material	Jörgen Holmström	25051
Byggn	N-G Larsson	12733
	P-I Israelsson	70008
	Lars Hacksell	14882





KUNG FÖR EN DAG

Under våren 2002 damp det ner ett vitt kuvert, adresserat till mig Roberth Andersson Skogshill. De flesta kuvert som kommer till mig brukar i regel ge mig ståpås. Så även detta, men efter en stund infann sig modet och brevet öppnades.

När jag läst halva brevet skrattade jag för mig själv, samtidigt som tankarna gick till ett av Milans äldsta busfrön, Anders (Skalman) Eriksson. Hade de inget bättre för sig på Meritor där han jobbar? När jag läst brevet ett par gånger började planeringen över hur jag bäst kunde hämnas Skalman. Men så insåg jag att man borde läsa brevet ett par gånger till.

Innehållet i brevet handlade om att jag fått ett stipendie ifrån Prins Bertil och Prinsessan Lilians Idrottsstiftelse, och att det skulle mottagas på Stockholms slott ur prinsessans hand någon gång under hösten. Nu förstår ni kanske varför jag skrattade, för idrotten som jag representerade var nämligen softball?

Ett telefonnummer på brevet satte lite griller i huvudet på mig, det kanske inte var Skalis som låg bakom skämtet trots allt.

Men strax där efter slog det mig. De hade ju naturligtvis skickat brevet till fel Roberth och jag beslöt mig för att ringa numret för att påpeka detta.

När det samtalet var slut satt jag tyst en lång lång stund. Det var inte fel Roberth, det skulle stå orientering istället för softball.

Men som ni förstår så verkade inte allt riktigt igenomtänkt, så jag beslöt mig för att ringa igen.

- Ja hej det var Roberth från Pershötta igen!
- Ska ni verkligen ha mig te slötte?

Då skrattar kvinnan i andra änden.

- Vi skulle tycka det var trevligt om du kunde komma, säger hon.

Motte inte den där Tarras vara där tänker jag innan vi hejdåar varann.

Sommaren kom och den svenska jantelagen spelade mig ett spratt. Många tankar kretsade kring frågan, varför just jag. Det finns ju de som lagt ner oändligt mycke mer tid än mig och varför så mycket pengar?

Under sommaren planerades det hej vilt ibland mina vänner över min ankomst till slottet, och en av planerna kläcktes runt långbordet på Eskilstuna 3- dagars.

Nämligen den att försöka sätta Lilian ur spel. För att om hon av någon anledning skulle få förhinder, så vore det ju mest logiskt att någon utav de yngre sessorerna skulle få träda in vid ceremonin.

Och om jag då skötte mina kort rätt, så fanns ju en liten liten chans att den prinsessan skulle falla för mig, och då fanns ju också en liten liten chans att jag, Roberth af Skogshill skulle bli kung.

Kung över det svenska riket.

Den tanken skulle man ju kunna vänja sig vid..... Kung Alu

Hur ska det gå?

Kommer Alu att få sin prinsessa, kommer han fram till slottet i tid,

Och kommer han att bära slips?

Läs den spännande fortsättningen i nästa nr av Milrök.

