

MILRÖK

OK MILANS KLUBBTIDNING



Oktober 2003



Ordförande har ordet!



Så har hösten dragit in i vår fina bergslagsnatur och vi har fått njuta av fint väder och fina stunder ute i naturen. En del har nog sett till att hinkar har blivit fulla med lingon eller kanske har svampkorgen varit med på promenaderna. Hoppas att vi alla har fått del av naturen på det sätt som passar oss bäst, oavsett om vi promenerar med hinkar och korgar eller om vi far fram med karta och kompass i näven.

Mycket har hänt sen senaste milrök. Vi har avslutat poängtävlingarna och det har varit en mycket uppskattad träningsform för många. Vi lottade ut priser i samband med milronden och spridningen på priserna över olika klubbar föll väl ut. Per och alla andra som har jobbat med poängtävlingarna har gjort ett fantastiskt arbete och det roliga är att man redan är igång med nästa års träningstävlingar. Nya idéer har föds och poängtävlingarna kommer med nya fräscha träningar till våren. Vi har även avslutat trimorienteringen och även där har det lottats ut priser. Grattis till Er alla som har vunnit.

Vi har arrangerat milronden och vi kan konstatera att det blev en lyckad tävling. Tyvärr var det inte så många som man önskat, som fick springa på våra banor. Vi hade ett upplägg med en studiecirkel runt hur man arrangerar en tävling. Det var en nyttig genomgång för många av oss och detta ska mynna ut i en tävlingshandbok för kommande tävlingar. Jag fick vara med stå som tävlingsledare och då känns det tryggt att ha Er bakom som jobbar och sliter. Det kändes som att spela på ett självspelande piano, det dök upp folk som tog tag i det mesta. Tack alla Ni som jobbade under dessa två dagar. Samtidigt tack för allt jobb som läggs ner under längre tid på banläggning, kontakter mm.

Vill påminna om det jobb som är nerlagt på ekonomi och klubbstugan. Vi kommer att ha medlemsmöte snart, tiden annonseras längre fram i tidningen. Vi vill från styrelsen redovisa var vi står just nu och hoppas på ett välbesökt möte. Det som allehanda skrev om som "kris" vill jag bara kommentera som att, vi vill ligga före och vara beredda på att möta framtiden och ekonomi på ett bra sätt.

Det tävlas mycket och flitigt på hösten och framför allt är det ungdomarna som är ute och representerar klubben. Vi deltog på 25-manna och hade en rolig tävling i tävlingen. Vi deltog med två lag ett ungdomligare och ett äldre. Det uppmärksammades även från speakerhåll som kommenterade att bra gjort av forna storklubben Ok Milan att kunna delta med två lag. Vi hade tagit hjälp av Hällefors för att få ihop två jämna lag och jämnt blev ända in i slutet. Vem som drog det längsta sträet skriver säkert någon annan om.

Jag ser fram mot en spännande höst och vinter, där det ser ut som vi ska få träna mycket tillsammans. Det är många som ska hjälpas åt med träningarna och så kommer vi att försöka få fram några spännande föreläsare till några träningar.

Vi har redan börjat jobba kring sommarens tävling, tredagars. Nytt för den här gången blir att tävlingen kommer att heta Ok Milans tredagars, samtidigt har vi förlagt den till en helg. Start kommer att bli fredag kväll med en kortdistans; lördagen blir klassisk sedan blir det jaktstart på söndagen. Vi hoppas på ett stort deltagande och att alla ställer upp och jobbar lika bra som alltid.

Väl mött i skogen

Morzan Johansson





<i>Innehållsförteckning</i>	<i>Sid</i>
<i>Ordförande har ordet</i>	<i>2</i>
<i>Den här sidan</i>	<i>3</i>
<i>Poängtävlingar 2003</i>	<i>4</i>
<i>Resultat, inlägg o bilder</i>	<i>5</i>
<i>Estland</i>	<i>6</i>
<i>Medlemsmöte</i>	<i>7</i>
<i>Årsfest</i>	<i>8</i>
<i>25-manna</i>	<i>9</i>
<i>Studiecirkel bantäggning</i>	<i>10</i>
<i>3-dagars 2004</i>	<i>11</i>
<i>Plutskubb</i>	<i>12</i>
<i>hälsning från "Botten"</i>	<i>13</i>

Tack...
alla ni som hjälpte till vid parke-
ringen på noramarken. Tillsammans
jobbade vi ihop 12 000 kr till klub-
ben. En guld-stjärna till Er som
ställdes upp trots att ni sprungit
5-manna samma dag.

Kjell Westerberg

Tusen tack
för alla bidrag vi fick till brödlotteriet under Milanhelgen. En eloge till alla
Er som ställde sig och bakade, efter att ni jobbat hela dagen på täv-
lingen, för att lämna in på söndagen. Tack vare Er kunde vi ha ett lotteri
på söndagen också, Inte en vinst blev över!
Ett tack till alla er som hjälpte oss med försäljningen de båda dagarna.
Utan Er skulle vi inte ha klarat detta!

Åsa och Eva

OK Milan
50 år
1952 - 2002

Milrök på nätet!

Nummer 3 2003 av *Milrök* har ni nu framför er.

Vi vill tacka alla som nu tar tidningen via mail för allt arbete ni besparar oss. Vi är nu uppe i drygt 130 medlemmar som kan ta tidningen via datorn.

Kom ihåg att meddela ny mailadress om ni byter.

PerB

Stort tack till alla sponsorer som ställt upp och gjort det möjligt att genomföra Milronden!
Tack till markägare och jakträttsinnehavare för att Ni ställer upp för oss.
Tack till alla Er medlemmar som jobbar och sliter för att tävlingen ska bli så bra som möjligt.

Styrelsen!



Poängtävlingarna 2003!!

Jag ställde en enkel fråga i fjol när jag summerade tävlingarna 2002, ”Kan vi bli ännu bättre 2003?”.

Svaret har vi nu, vi har blivit **22% bättre!!** Det är naturligtvis antal starter jag då jämför, från 1281 till 1566 (räknat på 10 tävlingar). Men det har också blivit en markant skillnad när det gäller banläggning. Idag utnyttjar alla Sportidents möjligheter fullt ut och med tanke på den respons vi fått tillbaka från de startande har även kontrollerna placerats med större eftertanke.

Jag hoppas banläggarna har läst alla uppskattande kommentarer på vår hemsida.

Jag tycker också att planeringen fungerade till 100% då vi kunde arrangera på de dagar vi bestämt från början. Enda tävlingen vi behövde flytta var nr 10 och det berodde på att Garphyttan ändrade sitt arrangemang. Därför hoppas jag att vi till nästa år skall få ha våra tisdagar rakt igenom och att det kanske kan bli någon eller några krockar mindre med andra arrangemang. Då vi redan nu har alla datum klara kommer vi att ta med det till tekniska kommittén i höst.

Tittar vi på vilka tävlingsområden som dragit mest folk så är det Kilsbergen runt Ramshyttan som är populärast. Detta lovar gott inför nästa år då vi kommer att ha 8 tävlingar i detta område och hälften av dessa på nyritade kartor.

Lite statistik måste med. 1844 starter på 12 tävlingar gör ett snitt på 154 personer. Rekordet 218 var när vi samtidigt arrangerade KM för Hagaby i Ramshyttan, i den siffran ingår 14 st HD10-12 som sprang en egen bana utanför poängtävlingarna. OK Milan har naturligtvis flest starter med 674 sedan följer Hagaby 232, Lindebygden 216, KFUM 185, Alferna 104 och Dyno Nobel 100.

Utlottningen av priserna gick smidigt med datorns hjälp och första priset 3500:- gick till Erik Nilsson dy OK Milan, 2:a på 1000:- till Per Thybeck Lindebygden och 3:e på 500:- till Göran Jansson Dyno Nobel.

Resultatet från långa banan med 127 startande blev en sekundstrid mellan Per Eklöf och Anders Lindéus Hagaby där Per drog det längsta strået med 34 sekunders marginal. 3:a blev Ulf Hallmén Hagaby.

Mellanbanan med 252 startande vanns av Mats dä Eriksson Hagaby före Jerry Säll Hagaby och Leif Johansson OK Milan.

Karin Johansson OK Milan tog segern på korta banan före Kurt Nilsson Alferna och Jim Korkeakoski OK Milan. Antal startande var 178

Per B





Lennart Järnbärare: Tack för en mycket trevlig bana den 1 juli.

LÅNGA BANAN

Plac.	Datum	Totalt
	Namn	
1	Per Eklöf, Dyno Nobel	29914
2	Anders Lindéus, Hagaby GOIF	29880
3	Ulf Hallmén, Hagaby GOIF	29121
4	Mikael Karlsson, Hagaby GOIF	28737
5	Anders Larsson, OK Milan	26621
6	Mats Carlsvärd, Hagaby GOIF	25760
7	Klas Thybeck, Lindebygdens OK	25267
8	Emil Johansson, OK Milan	25059
9	Pär Johansson, Dyno Nobel	24425
10	Kenneth Persson, Lindebygdens	23531

Skrebrialet



Bo Magnusson 29/8: Kära Milan.. Tyvärr kan jag inte vara med på sista poängtävlingen och därför tänkte jag bara säga TACK TACK TACK...suveränt, fantastiskt jättekul.

Ulf T. Hallberg 14/5: Tack för gårdagens poängOL i underbar Ramshyttmiljö.. en härlig naturupplevelse i drygt en timme..det är bara att erkänna.. jag hittar bättre i trädgården..men nästa vecka är jag åter tillbaka i poängjakten.. Vårlik hälsning till alla arrangörer i OK MILAN.

Åke o Peter



Janette Bergman



MELLAN BANAN

Plac.	Datum	Totalt
	Namn	
1	Mats d.ä. Eriksson, Hagaby GOIF	29245
2	Jerry Säll, Hagaby GOIF	28751
3	Leif Johansson, OK Milan	28497
4	Åke Mossberg, OK Milan	28009
5	Östen Eklöf, Dyno Nobel	27897
6	Lars Törnblom, Hällefors OK	27668
7	Nils Lovén, OK Milan	27628
8	Kenneth Israelsson, OK Milan	26996
9	Peter Östlund, OK Milan	26873
10	Gunnar Haglund, OK Milan	26850
11	Elmo Soovik, KFUM Örebro	26585
12	Tony Carlsson, KFUM Örebro	26328
13	Jesper Westerberg, OK Milan	26246
14	Robert Larsson, Hagaby GOIF	26209
15	Fredrik Nilsson, KFUM Örebro	26048

Östen, Leif o Per



KORTA BANAN

Plac.	Datum	Totalt
	Namn	
1	Karin Johansson, OK Milan	28335
2	Kurt Nilsson, OK Alferna	28199
3	Jim Korkeakoski, OK Milan	27854
4	Daniel Persson, Lindebygdens	27489
5	Roger Bjällskog,	27026
6	David Ericsson, Lindebygdens	27026
7	Lina Persson, Lindebygdens OK	26258
8	Elvy Wetterskog, Hällefors OK	26201
9	Stig Pettersson, OK Milan	25293
10	Lars Israelsson, OK Milan	25279



Weine o Lars

Fullständiga resultat på hemsidan.
www.okmilan.org



Estland 2003

Första tisdagen i juli for vi "Team 2004" till Estland. Det var en förväntansfull resa som skulle bli ett minne för livet. I en lagom tid på morgonen åkte vi till Örebro resecentral, för att sedan fortsätta i buss till Stockholm. I Stockholm så åt vi på McDonalds och åkte sedan iväg i ytterligare en buss till båten.

När vi tillslut kommit in på båten, (som föresten hette Fantaasia) fått våra hytter så checka vi läget lite. Kolla utsikten från båten och i texfreén. Själva båtresan skulle ta ca 15 timmar så vi skulle sova på båten, men innan dess så fanns det annat att göra som underhållning, discon o.s.v

Dagen därpå var nog alla lite halv sega och efter frukost var det tid för att packa ihop och bege sig in i Tallinn. I Tallinn turistade vi lite i gamla stan, och en lite galen estnisk man lurade på Oskar en rysk gasmask. Vi fick gå lite och kolla själva så vissa handlade lite vantar och sånt andra piercat sig. När alla var klara så tog vi en buss till Tartu som tog en evighet. Men utanför fönstret fick man se saker så man förstår hur bra vi har det i Sverige.

Väl framme i Tartu checkade vi in på "Hotell Tartu" som visade sig vara riktigt fint. Vi fräscha till oss för att sedan gå ut på stan och se oss omkring och sedan äta. Sen blev det dags att gå till hotellet och ladda tills nästa dag..

Vi vaknade av Roberths knackningar, gjorde oss i ordning, och gick för att hitta till frukosten som coachen inte sagt vart den låg.. men så hittade vi den i "källaren" Efter frukost så gick vi ut på stan igen tills vi skulle åka vidare till dagens första tävling, som låg i Ehejärvi. Först på tävlingen blev vi och vi blev välmottagna av estlänningarna. Tävlingen som var en budkavle var inte alls stor. Vi fick lära oss en tradition att klappa händerna innan starten gick. Skogen i Estland var inte den bästa massa gropar, höjder och spikraka stigar som man blandade ihop med meridianerna. Der var lite svårt på så vis. Men alla tog sig runt. En viss Kim kom tillbaka med halva skor så han kunde inte springa dagen efter, det roliga med det hela var att Roberth innan sagt att " dem är de bästa skor man kan ha ".. Självt så sprang jag i ett estniskt D21 lag.

Sen när regn och åska kom så åkte vi som var klara även om några var kvar i skogen. Stugan låg inte så långt ifrån tävlingen.

Blöta och hungriga kom vi till stugan som Ok Ilves fixat till oss och självklart så gick strömmen så vi inte kunde duscha eller få någon mat. Men efter en lång väntan så kom strömmen tillslut tillbaka. Efter maten så gick vi ut för att se var vi befann oss. Vi hittade en stor trögunga som vi roade oss med ett tag. Stället vi var på låg vid en sjö som vi gick ner och kollade vi d tog lite kort och så vidare. Men sen var det daga att sova. Nästa dag vaknade vi av Roberths mobiltelefon som han skickade in längs golvet i rummet. Vi gjorde oss i ordning för att gå till tävlingen. Tävlingen gick väl som dagen innan fast kanske lite bättre för endel. Egentligen så var det tre etapper (alla budkavle) men vi kunde inte vara med på den sista dagen. När vi var klara åkte vi till Pärnu med minibuss taxi som vi åkt med till Ehejärvi också. Innan vi åkte till Estland hade jag och Roberth kollat på Internet för att se hur hotellen var och...de var inte som på bilderna. "Hotell Laine" var namnet och rummen var det skabbigaste. Mitt och Therese rum hade mintgröna väggar så när man kollade sig i spegeln såg det ut som om man var grön i ansiktet. Men Tom och Jesper hade tur, de hade en lite tv på sitt rum. Men det fick vi finna oss i. På kvällen käka vi pizza inne i Pärnu och ännu senare så roade vi oss på våra "fina rum".. Dagen därpå gick vi upp kring åtta för att äta frukost och vandra ner till stranden. Det var höjdpunkten på veckan skulle jag tro. Vi var på stranden först förutom en lodis som såg ut att sova rätt djupt. Det var en stor strand för alla.. Lovisa, Therese och jag råkade komma in på ett naken bad, men vände snabbt och flydde tillbaka. Det var långgrund och varmt i vattnet. Men tillslut var vi tvungna att bege oss till buss stationen och åka till Tallinn. För att hinna med båten.

Tillsist så kom vi in på båten. Under kvällen så var det shower, diskon och karaoke som endel från Milan var med på. Det blev en lång kväll tills vi lade oss.

Så vaknade vi i Sverige av Roberths gamla knackningar, vi åt frukost och handla det sista i texfreén. När vi gick i land i Stockholm så tog vi bussen till tåget som vi åkte till Örebro med. Givetvis har vi gjort mer roliga saker som jag inte fått med här.

Resan har verkligen varit en upplevelse och mycket roligt. Förutom att vi bar runt på våra väskor överallt, så efter hade man lite ont i axlarna.

Av: Lisa Westerberg





DAGS FÖR *MEDLEMSMÖTE*

torsdag 13/11 kl 19.00 i klubbstugan

Dagordning:

- Uppföljning av enkäten om klubbstugan, och beslut om hur vi ska gå vidare
- Diskussion om OK Milans fortsatta inriktning
- Övrigt aktuellt som kan dyka upp
- Kaffe

Styrelsen





Äntligen:

Dags för årsfesten 2003!!

**OK Milans damer inbjuder alla
Milanmedlemmar till ÅRSFEST**

Lördag den 22/11 kl 19.00

I Pershyttans Folkets Hus

**Vi serverar:
Välkomstdrink med tilltugg
En buffé med öl eller bordsvatten
Kaffe och kaka**



**Dans med blandad dansmusik serverad
av Johnny Sander**

**Anmälan senast söndag 16/11 till Lilian
Rönning, tel 12456 eller via mail,
lilian.ronning@nora.mail.telia.com**

Kostnad 200:-/person, betalas vid ankomsten





25-manna 2003

Efter något litet trixande med sjukdomar samlade 2003 års 25-manna slutligen 41 st Milanmedlemmar och 9 st från Hällefors OK, som alla var sugna på den speciella upplevelse, som 25-manna innebär.

Eftersom vi i år inte hade startsträckslöpare som hade chans att ligga med i täten, testade Klas en annorlunda variant på laguppställning, med ett rent Milanlag, lag 1 som blev ett ungdoms-junior-seniorlag, och lag 2, som blev ett mixat veteranlag, där alla utom tre löpare var 35+ (och de flesta 50+). Målsättningen var två jämna lag.

På papperet var styrkeförhållandena mycket oklara, man kunde misstänka att de yngre skulle vara starkare, men det visade sig att lagen var så jämna, att det efter 24:e sträckan, (då ungdomslaget för första gången gick om veteranlaget!), endast skilde 42 sekunder!

Att lag 2 höll undan så länge kan delvis tillskrivas Anders Nordahl, Hällefors, som växlade endast 4 min efter täten, en ledning, som alltså gubbarna och gummorna höll i nästan 5 timmar!

Att sedan veteranlaget krossades på sista sträckan beror inte alls på att Johan inte höll farten, utan på att Christoffer Ingeby, en relativt ny bekantskap för Milan, tog fram sina gamla proffscopyklistakter och sprang tårna blodiga på sista långa sträckan, där han fick 74:e bästa sträcktid! Till nästa år har han dessutom funderingar på att lära sig orientera!

Trots att vi satsat på två jämna lag, blev slutplaceringarna så bra som 149 och 184, av 338 startande! Alla kom i tid, alla tog rätt bricka, och ingen stämplade fel, bara det en var prestation.

Och inget av lagen var i närheten av omstart, vädret var fint och vi sprang så snabbt att vi kom hem 1,5 tim tidigare med bussen än beräknat! (Tack Jan-Olof för skjutsen)

Resultat sträcka för sträcka: (slutplaceringen gäller i skrivande stund, den ändras varje gång man tittar på 25-manna hemsidan. Där är alla våra löpare registrerade på rätt sträcka, men ordningen inbördes är inte korrekt)

	<u>Lag 1</u>		<u>Lag 2</u>		<u>Täten</u>
	Plac	Tid	Plac	Tid	Tid
1	277	44,35	101	37,35	33,26
2	270	1,29,34	187	1,20,20	1,07,19
3	226	2,01,02	189	1,55,10	1,33,12
4	206	2,17,13	186	2,14,17	1,48,33
5	195	3,05,36	177	3,02,08	2,26,04
6	187	3,35,58	165	3,29,55	2,46,04
7	168	4,03,22	164	4,01,39	3,07,58
8	170	4,31,50	157	4,27,22	3,28,08
9	155	5,03,58	164	5,04,40	3,56,13
10	149	5,56,21	184	6,09,08	4,42,04





Studiecirkel i Banläggning!

I januari eller februari kommer Henrik Pettersson att köra en studiecirkel i banläggning. Vi kommer att sätta upp en lista i klubbstugan där intresserade kan anmäla sig.



Information om OK MILAN's 3-DAGARSTÄVLING 2004

Tävlingsplaneringen går vidare, denna gång med sikte på sommartävlingen, som följer ett annat koncept än tidigare.

2004 års 3-dagars kommer att gå av stapeln under första helgen i juli, med start fredag kväll den 2/7, och övriga tävlingsdagar lördag och söndag 3-4/7.

Vi hoppas att det kan underlätta för våra funktionärer att sätta av dessa dagar för vårt arrangemang, samt att det kan locka deltagare, som inte kan ta semester vid denna tidpunkt.

Tävlingsområde blir på nya kartan över Ramshyttan.

Styrelsen söker medlemmar, som kan ta ansvar för tävlingsorganisationen, har du möjlighet och lust att ställa upp är vi tacksamma om du hör av dig till någon av oss.



OK Milan 3-dagars

Fredag 2 juli - söndag 4 juli

Etapp 1 Kortdistans (Första start 19:00)

Etapp 2 Normaldistans

Etapp 3 Normaldistans med jaktstart

C-ort Nora. TC Ramshyttan. Kartritare och banläggare
Rolf Pettersson.

Information: www.okmilan.org

Upplev 3 dagar i underbar orienteringsterräng!





Så var det då dags igen för

Slutskubb år 2003

Alla är hjärtligt välkomna till en mycket stimulerande tävling
på nästan obekanta marker.

Samling vid

Klubbstugan

Lördagen den 1 november kl. 10.00

Efter väl genomfört lopp samlas vi för en gemensam

Fika

och

Prisutdelning.

Anmälan till Lars Jacobson tel: 12456 eller Leif Hjulström
tel: 12453 senast onsdag 29 oktober.





Hej alla milaniter!

Jahaja... inte trodde jag väl att jag skulle sätta mig ner och skriva ett sådant här brev...

Jag vill helt enkelt tacka för... få se nu... drygt 20 fantastiska år!

Betyder det...? ...jo, ja, så är det.. att jag har blivit 20 år äldre sedan dess... sedan vi åkte till österåkerskavlar i en bensinångande folke-folkabuss och sov i hundratusen gymnastiksalar och sprang smålandskavlar och ungdomens tiomila och vann två kilo billingeost och halva kungarrike runt varenda helg och skol-SM och skol-DM till och med i terränglöpning för att få ledigt från skolan, ja vad gör man inte?, och enorma femdagarsdiscon och staten och kapitalet i evigheters evighet med mycket svett och knappast några tårar och Ebba Grön i största allmänhet och hu å hei och hakka pelle och jukola och finlandsbåtar och lapin kulta (nämen...jomen) och träningsturer i backen upp mot Igeltjärn (står gammelskogen kvar än?) och runt runt runt björken även efter det att den försvann och korta banan, mellan banan och långa banan och skvattrandoft över myren och långpass på söndagarna (se där, då var det väl inte så farligt med den där lapin kultan) och torpruinjakt i flera timmar och äpplen vid utmålet och mossrugby och alldeles för fort längs grusvägen så att man byter backspegel med en förskräckt gubbe och en miljon gånger uppför Digerberget, det heliga berget för evigt inskrivet i sagorna och myterna, och klubbstugan som ett andra hem där vi var kungar och Milan Rykers och Ebba Grön som kämpar sig kvar (och lägger armen runt Kurt Cobain men vad hjälper det) och tophatcup och ryska cigarrer och kan man tänka sig en bättre miljö att smaka den där lapin kultan?, den där första liksom?, vad vet jag?, och upploppet på ungdomens i motlut och ett visst rykte tror jag nog att vi hade, att vi har? (...bleknande som klortvättade åttiotals-jeans? sakta tillbakadragandes som vikarna ovan pannan i spegelbilden?...) och hioll iut giudrun!, och är det inte dags att lägga ut århundrades skitbild på nätet på hemsidan (som en tävling..."gissa vems xxx")?, och upp på dansgolvet med första bästa rullstol och fram och tillbaka med Londons tunnelbana och en trasig karta och hemliga öl-km och dopp i skogstjärnen och intervallträning och backryck och alla makalösa bedrifter i att skramla fram lag till tiomila och jukola år efter år efter år och vad är väl egentligen det om inte en uppvisning i den sanna lusten att springa och att vara med och tävla?...

...och så oändligt mycket mer som hinner hända under tiden man blir 20 år äldre, när en hel hög med killar (ja, mest killar, tjejerna kom från andra klubbar, med några undantag) växer upp från att vara pojkar till att vara tonåringar till att bli män till att blir till och med pappor (en del) och kanske ibland då och då smyga tillbaka till att vara pojkar igen, så där, bara på skoj, tävla och lika lite, pissa längst liksom, springa en bana i skogen på tid, tävla, och varför skall man sluta med det om det nu är så roligt?...

Tack för alla underbara orienteringshändelser genom hela min uppväxt!
tacktacktack

Nu har jag (nej, helt rätt, inte alldeles själv) köpt ett hus i Ångermanland av alla ställen (se där, det var väl lite otippat?, så kan det gå, så det kan gå), och jag ser det som dags att byta klubb.

Hälsningar från Tomas "Botten" Gustafsson
Vi ses.