



Slätthögs Boll- & Idrottsförening
342 62 MOHEDA

December 2021

God Jul och Gott nytt år !!



www.sboif.com

Innehållsförteckning

1. Omslag
2. Ordföranden har ordet
3. Säsongen 2021
4. Säsongen i siffror / Jubileumsåret
5. Smålandsfotbollen
6. Målkalas
7. Verksamhetsberättelse 2021
8. Verksamhetsberättelse 2021
9. Revisionsberättelse 2021
10. Årsplan och Budget 2022
- 11 – 19 SBoIF – 90 år.

Ordföranden har ordet



Även årets säsong startade med Corona och inställd seriestart i april. Första seriematchen blev i Juni med en vinst mot Jönköpings Bk

Inför säsongen var den stora utmaningen att ersätta vår tidigare målvakt Björn Strinheim, vilket inte lyckades fullt. Trots detta spelade vi bra i serien och skrapade ihop tillräckligt med poäng för att komma på en 8:e plats och klara nytt kontrakt till div 4 även nästa år. 2022 blir 23:e säsongen i div 4 i rad för Slätthög, mycket imponerande. I år hade vi några spelare från Brasilien som var duktiga fotbollspelare, vilka hjälpte oss med kontraktet. Försäsongen har bestått av träningar och träningsmatcher med blandade resultat. Även i år har planen skötts exemplariskt och varit en av de finare i serien. Tack till Kalle, Jessy, Loke och våra 3 ungdomar som sommarjobbat genom Alvesta Kommun, vilka även hann med att måla vår klubbstuga. Stort Tack till Jessy, Lydia och Elis.

Med vår sportchef -tränare Dilovan, samt bra nyförvärv hoppas jag verkligen att vi kan uppnå målsättningen att vårt A-lag kommer att konkurrera om topplatserna i Div.4-2022. Min förhoppning är att vi hamnar i den serien som kan utgöra många derbymatcher i närområdet. Förhoppningsvis kommer mycket publik till matcherna mot Moheda, Alvesta, Grimslöv och Alvesta United men även när vi möter Växjölagen på hemmaplan.

På ungdomssidan hoppas jag att vi kan ha ett lag i seriespel och ett i poolspel och en träningsgrupp. För att visionerna i föreningen ska infrias måste spelare, ledare, föräldrar och sektionensmedlemmar fortsätta sitt stora engagemang. Det är ni som gör att SBoIF är en levande förening.

Utmaningen att uppnå balans mellan inkomster och utgifter fortsätter. Det är oerhört viktigt att vi får behålla alla våra sponsorer och att det tillkommer nya, samt att de statliga och kommunala bidragen fortsätter löpa på. Utan sponsring och bidrag kan inte föreningen fortsätta med sin verksamhet. Ett sätt att stödja föreningen är att vara medlem. Tack alla ni! Nya medlemmar är också varmt välkomna. Andra sätt att stödja föreningen är att delta i Slätthögstipset, där man kan vinna fina priser som är sponsrade av olika företag. Även i år blir det en drive med tvättmedel. Jag ser fram emot en spännande och ett lyckosamt verksamhetsår.

Slutligen vill jag önska er alla En God Jul och Ett Gott Nytt år.//Per Larsson Hagenslätt

Medlemsavgift

I och med att medlemsavgiften betalas godkänner Du att föreningen får notera dina personuppgifter i föreningens medlemsregister i enlighet med GDPR och våra stadgar. Du godkänner också att namn och ev. bild får publiceras på vår hemsida. Vill du inte att namn och bild skall publiceras så vill vi ha ett skriftligt meddelande om detta via mejl eller brev. Betala medlemsavgiften i tid! Medlemsavgiften kommer att skickas ut under januari månad. På inbetalningen kan Du också ange om Du vill ge ett frivilligt bidrag/gåva till föreningen.

Säsongen 2021

Även detta spelår kom att utgöras av en halverad säsong. Det blev spel endast under hösthalvan med 11 matcher. SBoIF hade en betydande omsättning av spelare men även årets upplaga lyckades med bedriften att förnya kontraktet i div. IV. Huvudmålet uppnåddes och i den sista nerviga omgången hade de grön-vita redan sitt på det torra. Avgörandet föll i omgång 9 genom att SBoIF i kraft av en toppinsats lyckades bortabesegra ett starkt Värnamo Södra FF med 2-1.

SBoIF hade i år flyttats till den västra gruppen av div. IV och där ingick bl.a. ett par lag från Jönköping – Hovslätts IK och Jönköpings BK – samt Gnosjö IF. Dessa tre gamla storklubbar var helt nya bekantskaper för SBoIF, vilket till viss del även Mullsjö IF var. SBoIF har mött Mullsjö tidigare – i ett kval -men nytt var att Mullsjö IF nu samverkar med Sandhems IF.

Två klubbar kom att delta i kampen om seriesegern. Det var Gnosjö IF och Jönköpings BK. Helt avgörande i denna duell var det inbördes mötet, som spelades i omgång 8 den 18 sept. Matchen gick i Gnosjö och hemmalaget ledde i paus med 2-0 men i andra halvlek kvitterade JBK till 2-2 och i 89:e minuten avgjorde JBK med ett nickmål till 3-2! Alla andra matcher slutade med segrar för de två lagen, vilket innebar att JBK tog full pott. Det snöpliga nederlaget för Gnosjö födde uppenbarligen en revanschlusta. I nästa omgång tog Gnosjö emot det andra Jönköpingslaget i serien – Hovslätt – och då skrevs hemmasegern till 9-1.

Båda klubbarna tillhör de klassiska inom Smålandsfotbollen. JBK var med redan premiäråret 1921, gjorde uppehåll några säsonger senare och avverkade i år sitt 92:a spelår. Gnosjös motsvarande siffra är 91. Meritmässigt är Gnosjö i täten; 6 säsonger i div. II och 24 i div. III mot en enda i div. III för JBK. Vem trodde 1959, när SBoIF debuterade i div. VII, att klubben – på samma nivå – skulle ställas mot legendariska småländska storklubbar eller att den skulle spela serie-matcher i ett annat landskap!

SBoIF mötte nyssnämnda storheter på bortaplan och kom undan med tvåmålsförluster. Värre var det för IFK Lammhult i bortamötet med JBK; 0-12. Å andra sidan var Lammhult på Hultavallen och vann med 2-1 och även i mötet med lag 10, Forsheda, blev det SBoIF-förlust. SBoIF förlorade således mot 2 av de 3 nedflyttade lagen.

Det fanns även ”poängspill” i ett par andra matcher varför placeringen i tabellen kunde blivit bättre. Dock nådde laget huvudmålet; att hänga kvar. Kampen om seriesegern var som ovan konstaterats en angelägenhet för två klubbar. Jönköpings BK var snubblande nära att ta steget till div. III redan förra säsongen. JBK hade samma poäng som lag 1 och 2 i kvalserien men sämre målskillnad. Den här gången säkrade klubben avancemanget till div. III.

Den slutliga serietabellen uppvisar inga sensationella placeringar. Av de 12 klubbarna hörde 7 förra säsongen hemma i div. IV Nordvästra, där de fick liknande placeringar med två undantag. Värnamo Södra FF, tvangs i fjol kvala sig kvar men kom i år på 4:e plats. Rakt motsatt utveckling gällde för Mullsjö-Sandhem. Förra årets plats på övre halvan blev i år en särklassig jumboplats. De två bidragen från div. IV Sydvästra, SBoIF och Lammhult, fick sämre placeringar i år. SBoIF sjönk från 7:e till 8:e plats medan grannen i norr dök från 4:e till 11:e plats med nedflyttning som bitter följd. Gnosjö IF, i fjol i div. III, var som väntat inblandat i toppstriden. Båda nykomlingarna från div. V klarade sig kvar, t.o.m utan kval. Moheda IF, som numera har stärkt sin trupp med ett flertal spelare från andra klubbar, hamnade på 7:e plats medan Bosna blev 9:a.

SBoIF 2021

Träningsmatcher	4 1 0 3 3-10 3
Seriematcher	11 4 1 6 25-28 13
Totalt	15 5 1 9 28-38 16

Träningsmatcher	
5/6 Tingsryd United FC-S 1-0	31/7 Alvesta GoIF-S 1-2
11/6 S-Ingelstads IK 1-2	6/8 Växjö BK-S 6-0

IV Västra		Hemma Borta	
Jönköpings BK 11	11 0 0 52-12 33		1-3
Gnosjö IF	10 0 1 38-11 30		2-4
Kulltorps GIF	7 0 4 28-18 21	3-5	
Värnamo Södra FF	5 2 4 26-19 17		2-1
Hovslätts IK	5 0 6 23-36 15	4-2	
Smålandsstenars GIF	4 2 5 37-33 14		3-5
Moheda IF	4 2 5 18-19 14	3-1	
Slätthögs BoIF	4 1 6 25-28 13		
Bosna IF	4 1 6 12-26 13	1-1	
Forsheda IF	3 1 7 15-30 10		0-1
IFK Lammhult	3 1 7 13-28 10	1-2	
Mullsjö-Sandhem	1 0 10 22-49 3		5-3

Obs! SBoIF:s siffra först även för bortamatcher

Målskyttar i seriematcher

10 Tarcisio Arayo Coelho
4 David Ferreira Rocha
4 Robert Martins Sousa
2 Amin Nshimirimana
2 Kevin Arinze
1 Khadar Bassir Issa
1 Mahai Al-Qassed
1 Daniel Bertochi

SBoIF genomförde i år sin 23:e säsong i div. IV. Klubben "kände sig för" 1997 och 1998 och återkom 2001 och sedan har det blivit 21 säsonger i rad! Av länets klubbar är det endast Strömsnäsbruks IF som har en längre svit, 27 säsonger, (1967-1993).

2022 Jubileumsår

Kommande år kan SBoIF fira två stora jubiléer och även ett par mindre.

1932 den 17 aug. bildades Slätthögs BK i Åboda men namnet ändrades senare till SBoIF.

1972 den 20 maj, som det året var pingstafton, var det premiärmatch på Hultavallen för SBoIF A som mötte Makedonisk SK från Växjö och celebrerade genom att vinna med 10-2. Målskyttar var Rolf Andersson (Möcklehult) 3, Alf Johansson (spelande tränare från Moheda) 2, Jan Karlsson Österhult 2, Peter Spångberg (från Alvesta), Gösta Gustavsson Klasentorp 1 och hans broder Lennart Gustavsson 1. De två sistnämnda var födda i Ekåsen, Mistelås men spelade i SBoIF i många år, liksom deras bror Roland. (Allra första matchen spelades f.ö. den 14 maj kl. 10.30 – en B-lagsmatch mot Tolg, som f.ö. vann med 4-2 sedan Per-Arne Johansson, Mistelås och senare Rydaholm, gjort båda målen för SBoIF.

1992 kan det uppmärksammas att SBoIF hemförde seriesegern i div. VI Alvesta-gruppen – 7 poäng före Lagans AIK.

1962 10 juni. Publikrekord – 497 besökare – på SBoIF:s festplats Sjölyckan i Tolestorp. Festplatsen, som avvecklades drygt två år senare, minns numera endast de äldsta medlemmarna i SBoIF, några dito ordsbor och även besökare från andra orter. Nämda rekordpublik är nära Slätthögs hela folk-mängd i dag men nämnda år uppgick den till 908.

Smålandsfotbollen

Åter blev det inom distriktet en halverad säsong men även en sådan kan vara händelserik. Det gäller särskilt för de lag som flyttas upp och ned och det påverkar sammansättningen av serier kommande säsong. Serie-segrarna avancerade i vanlig ordning och därutöver genomfördes kval uppåt och nedåt med undantag av att kvalet till div. III var borttaget.

Sammansättning: div. IV: 4 grupper, 48 lag, div. V 6 grupper, 72 lag, div. VI 8 grupper 85 lag.

<p>IV serie-segrare Hovshaga AIF Jönköpings BK Myresjö/Vetlanda Lindsdals IF</p>	<p>V serie-segrare Alvesta United FC Markaryds IF Vrigstads IF Aneby SK Djursdala SK Kalmar Södra IF</p> <p>Övriga uppflyttade till IV: Tabergs SK Örserums IK Vederslöv/Dänn.IF Hovmantorps GIF</p>	<p>VI IF Linné (Växjö) Västra Torsås-Grimslöv Mariebo IK Annebergs GIF FC Peking Tjust IF FF Football Primetime FC Rockneby IK</p> <p>Övriga uppflyttade: Fårbo FF, S:t Sigfrids IF och Hooks IF</p>
<p>Notabelt är att både Ved/Dänn. och Hovmantorp kom från div. V Södra, som Alvesta United vann.</p>		

Suveräna serie-segrare	
IV Jönköpings BK	11 11 0 0 52-12 33
V Vrigstads IF	11 11 0 0 39- 4 33
V Alvesta United FC	11 10 1 0 43- 9 31
V Aneby SK	11 10 0 1 49-12 30
VI Tjust IF FF	9 9 0 0 37-10 27
VI Rockneby IK	10 9 1 0 44-10 28

Lagen som kom underifrån hade framgångar. Från div. IV degraderades alla fyra lagen som hamnat på negativ kvalplats och i div. V föll 3 av 6 lag ur.

Notabelt är att de tre länsstäderna har stor representation. Kalmar har 7 klubbar från Allsvenskan till div. V, Växjö har 10

klubbar; Superettan, div. II-div. VI men i särklass står Jönköping som har 14 klubbar från Superettan till div. VI och t.o.m.

ett A-lag i res. B! Då är att märka att i Jönköpings omedelbara närhet finns det 4 klubbar i Huskvarna och 6 andra klubbar i direkt anslutning till länsstaden!

Johnboscu Kalu

Förra säsongen var han skyttekung i SBoIF med 16 mål av de totalt 23 laget gjorde under sina 10 serie-matcher i div. IV. I år har målfrosseriet fortsatt i hans nya klubb, Vrigstads IF.

VIF vann samtliga matcher i sin grupp i div. V med målskillnaden 39-4 och Kalu gjorde totalt 24 mål! Endast två matcher gick han mållös från men i gengäld gjorde han 5 mål vid två tillfällen.

Vrigstad återfinns således nästa säsong i div. IV.

En konkurrent i fråga om målskytte var Johanna Ribacke från Västra Torsås. Hon gjorde 22 mål på 11 matcher för sin klubb, Älmhults IF, som hemförde serie-segern i div. II Sydöstra.

Målkalas

I div. IV Västra föll ett reservbetonat IFK Lammhult mot Jönköpings BK med hela 12-0 men merparten av de stora segrarna och målrrika matcherna noterades i div. VI

Rekordet är Österängens KIK-Gränna AIS 0-21 (0-15). Här noteras 9 olika målskyttar. Gränna vann även seriefinalen mot Mariebo med 4-3 men det sistnämnda laget hemförde ändå seriesegern. Det var i kraft av ett antal storsegrar: Österängens IK 12-0, Tord FC 9-0, Aledal 8-0 och Huskvarna FF 15-0. Av de kronobergska lagen i div. VI noteras att Västra Torsås/IFK Grimslöv gjorde 13-0 mot HiTs, som dessutom föll på hemmaplan mot Göteryds BK med 2-8. Nykomlingen IF Linné vann serien redan premiäråret efter bl.a. 11-0 mot Flerohopp. På andra plats i gruppen återfinns Tolgs IF och det skulle visa sig att seriefinalen spelades redan i första omgången. Matchen, som gick i Tolg, vann Linné med 8-4. Tolg var även inblandad i en annan målrrik tillställning, när laget bortaslog Kosta med 6-4.

I sammanhanget noteras även ett segerresultat med stor marginal i en match mellan två klubbar som SBoIF tidigare utkämpat seriematcher mot: Nissafors IS-Skeppshults BK 0-13.



Träningsmatch: Alvesta GoIF-SBoIF
(1-2)



Seriematch: SBoIF – Hovslätts IK (4-2)

Verksamhetsberättelse 2021.

Styrelsen för Slätthögs BoIF lämnar härmed följande verksamhetsberättelse för arbetsåret 2021.

Styrelsens sammansättning.

Ordförande:	Per Larsson-Hagenslätt
Vice ordförande:	Simeon Appell
Kassör:	Pia Andersson
Sekreterare:	Dick Strömberg
Övriga ledamöter:	Björn Stringheim

Antal sammankomster.

Huvudstyrelsen kan redovisa 3st protokollförda sammanträden. Sektionernas sammanträden tillkommer utöver dessa.

Antal medlemmar.

Antalet medlemmar den 30/11 var 116 st.

Ekonomi.

Under det gångna verksamhetsåret har många timmar av ideellt arbete utförts av ledare, aktiva och medlemmar. Arbetet ligger till grund för att föreningen ska kunna fortsätta driva verksamheten. Vi riktar ett stort tack till alla berörda.

Pga covid 19 har säsongen varit annorlunda i år på många sätt, men vi hoppas på ett bättre 2021.

Tack vare driftbidrag från Alvesta kommun kan vi fortsätta med underhåll och drift på vår fina idrottsanläggning. Även företag och privatpersoner stöttar oss ekonomiskt i vårt arbete under säsongen.

Vårt programblad innehållande annonser stärker ytterligare klubbens ekonomi. Matchbollar har även sponsrats av företag och privatpersoner. En stor eloge och ett stort tack till klubbens sponsorgrupp som sålt dessa annonser.

Kommande år hoppas vi på fortsatt ekonomiskt stöd från alla som vi redovisat enligt ovan, så vi kan fortsätta vår verksamhet även 2021.

Verksamhetsberättelse för Slätthög BOIF:s ungdomssektion.

Slätthög BOIF har under 2021 haft tre ungdomslag igång; PF11-12, PF13-14 och PF15-16.

Det äldsta laget har tränats av Sofia Zackeusson och Fredrik Roos. Laget består av drygt tio glada tjejer och killar som under sommarmånaderna maj-september tränade en gång i veckan på vårt vackra Hultet. Pga pandemiska skäl har det varit svårt att få möjlighet att spela matcher och cuper – mycket har varit inställt.

Desto roligare har det varit att göra gemensamma saker ihop med ”mellanlaget” PF13-14.

Under sex veckor på senvintern tränade vi inomhusfotboll ihop i Vegbyhallen. Som avslutning på säsongen gick lagen en gemensam batalj mot Moheda IF:s P12-13. Årets gemensamma höjdpunkt var annars fotbollshajken på Tagels gård. Bollsparkande, grillning,

lekar, fotbolls-EM på vita duken – för att inte tala om den magiska sommarmorgonen kl.05 vid sjön Rymmen (fast det var bara killarna som orkade upp till den...). Säsongen avslutades sent i december med biobesök på Moheda bio!

”Mellanlaget”, bestående av tolv spelare, har tränats av Simeon Appell, Linda Liljengren och Malin Benzein. Utöver de gemensamma aktiviteterna med det äldre laget har laget tränat på Hultet en gång i veckan under sommaren. I slutet av augusti inbjöds laget att vara med i Lammhultscupen. Det var en häftig upplevelse för barnen, där flera av dem spelade sin allra första riktiga fotbollsmatch!

Det yngsta laget tränades av Anna Håkansson, Martin Bengtsson samt Victoria och Samuel Bartholomew. Även det laget har runt tio pigga spelare. Laget tränade inomhus några veckor under vintern i Slätthögs gymnastiksal. Under sommaren var det utomhusträning på Hultet, innan säsongen avslutades i gymnasalen med fika och prisutdelning.

Som tränare är det fantastiskt att se viljan och drivkraften på planen likaväl som kamratskap och glädje ihop med kompisarna. Vi hoppas på lika god uppslutning under 2022 och att det då ska ges möjlighet både till seriespel för det äldsta laget och matcher/cuper för de yngre lagen! Tränarna genom Simeon Appell

Verksamhetsberättelse Sponsorgruppen.

På grund av pandemin har sponsorgruppen inte haft några fysiska möten utan all kommunikation har skett via telefonmöten, med fördelning och planering av arbetet med 2021 års programblad. Härefter följer en hektisk period med att kontakta gamla såväl som nya sponsorer samt sammanställning inför tryck. Slutligen utkörning av programblad i hela Slätthög och Mistelås socken som blir en runda på cirka 12 mil. Även i år blev seriestart senarelagd men påverkade inte arbetet för sponsorgruppen.

Matchvärdar har på grund av pandemin inte kunnat närvara i samma utsträckning som tidigare år, då även denna säsong varit halv. De som har närvarat har varit mycket uppskattade av både spelare och förening. Som vanligen uppstår varje år en del bortfall av sponsorer och nya tillkommer. Vi är tacksamma för alla som stödjer SBoIF. Stort tack till samtliga sponsorer. Vi som har arbetat med programbladet 2021 är, Hanna Hagenslätt, Hans Lindfors, Henrik Blomqvist, Sandra Nilsson, Camilla Hagenslätt och formgivare Emma Norén. Jag vill tacka mina kollegor för bra jobb och gott samarbete och avslutningsvis tackar jag gamla såväl som nya sponsorer och hoppas på återseende 2022.

Till er alla önskar jag, God Jul och Gott Nytt år!

Camilla Hagenslätt

Slutord.

Vi i styrelsen vill rikta ett varmt tack till alla sektioner, medlemmar, ledare, spelare, Alvesta kommun, företag samt enskilda personer som stöttat vår verksamhet med bidrag, gåvor och ideellt arbete. Vår målsättning för kommande verksamhetsår är att aktivera så många som möjligt inom vårt upptagningsområde att värna om en omfattande ungdomsverksamhet och att A-laget lyckas nå en 1:a placering i div 4:a.

Skall vi kunna förverkliga de uppsatta målen krävs också en god ekonomi. Det är därför mycket viktigt att alla hjälps åt för att föreningen skall stå ekonomiskt stark i framtiden.

Nr: 1 måste vara att alla ställer upp och betalar sin medlems/träningsavgift.

Även året som gått har varit speciellt pga. Covid19. Där seniorerna hamnade på en mitten placering i tabellen och är med i div 4:a även 2022. I sektionernas verksamhetsberättelser kan vi som vanligt läsa att föreningen haft en verksamhet under året som gått med både seniorer och ungdomar i olika lag. Vi är väldigt glada över det stora antal ungdomar som väljer vår förening och över att vårt seniorlag håller sig kvar i div 4:a.

Dilovan Tercan fortsätter som huvudtränare.

Styrelsen känner som vanligt en stor förväntan och optimism inför en ny säsong. Vi hoppas att alla stöttar våra senior- och ungdomslag och gläds med dem i deras framgångar. Ännu viktigare är det att stötta, driva på och hjälpa till i de motgångar som alltid kommer under en säsong. Tillsammans kan vi få ett intressant, spännande och aktivt år, både på och utanför planen.

Slätthög i november 2021

Per Larsson-Hagenslätt, Pia Andersson, Dick Strömberg,
Simeon Appell, Björn Stringheim.

Revisionsberättelse Slätthögs BoIF.

Vid företagen genomgång och granskning av Slätthögs BoIF:s räkenskaper och verifikationer för tiden 2020-12-01 till 2021-11-30 har vi undertecknande och valda revisorer funnit dessa handlingar i god ordning bokförda och samlade i nummerordning. Inkomster och utgifter är styrkta med erforderliga verifikationer och kvitton.

Ingående balans 2020-12-01 kronor -48744:-

Inkomster under året 429788:-

Utgifter under året 406403:-

Utgående balans 2021-11-30 kronor -25359:-

På årets verksamhet har det blivit ett överskott på kronor 23385:-

Vi föreslår härmed att årsmötet beviljar styrelsen ansvarsfrihet för den tiden revisionen omfattar samt fastställer den uppgjorda balansräkningen.

Slätthög 2021-12-06

Ellen Bringevik

Ulf Dahl

Årsplan 2022.

Månad	Nov	Dec	Jan	Feb	Mar	Apr	Maj	Juni	Juli	Aug	Sep	Okt
Årsmöte		x										
Styrelsemöte	x	x	x	x	x	x	x	x		x	x	x
Träning senior
Träning ungdom	
Tävling senior		
Tävling ungdom				
Årsfest												x
Övriga lotterier
Frivilligt arbete

Budget Slätthögs BoIF 2022

Intäkter

Medlemsavgifter	34 000
Statligt akt stöd	6 000
Kom aktv stöd	0
Statligt stöd	12 000
Driftbidrag Alvesta kommun	88 000
Fotboll ungdom	30 000
Fotboll senior	306 900
Folkspel	7 000
Övriga lotterier	3 000
Försäljning	53 000
Övriga intäkter	5 000
Totala intäkter	544 900

Kostnader

Administration	-19 600
Räntekostnader	-6 500
El,Renh,Arrende	-49 200
Försäkring IP	-9 600
Underhåll IP	-31 500
Fotboll ungdom	-34 000
Fotboll senior	-384 500
Avskrivning gräsklippare, not1	-10 000
Totala kostnader	-544 900

Not 1:Återstår ca 20.000:-,avskrivning i 2år. Vår målsättning är att efter 2 år vara nere på +0 på lånet.

SBoIF 1932-2022 – 90 år

90 år är en lång tid, nästan ett helt sekel och mer än den svenske medborgarens medellivslängd. SBoIF har levt så länge men sett till den allmänna utvecklingen kanske levt ska kompletteras med överlevt. Många andra klubbar, inte minst de som haft fotboll som en huvudsport, har inte lyckats nå en hög ålder.

Redan i senare delen av 1800-talet, när f.ö. idrotten började etablera sig i Sverige, inleddes en trend, som innebar flyttning från glesbygd till tätort. Denna riktning har blivit bestående, vilket bl.a. innebär att idrottsklubbar i glesbygden både bildats och utvecklats med ett ständigt krympande befolkningsunderlag. Den stora negativa genomslagskraften för denna trend lät dock vänta på sig till 1950-talets slutskede. Då hade invånarantalet i många socknar decimerats till en så låg nivå att underlaget försvunnit för då angelägen närservice som skolor, lanthandlar, hantverkare m.m. – och även föreningslivet.

De utflyttade sökte sig till tätorter. Många nya av denna samhällstyp grundades och de befintliga expanderade. Samtidigt omflyttades folk från bondenäringen till industri, hantverk och handel. Tätorterna var stora vinnare och dessutom väl anpassade för idrottsklubbar. Denna trend hade stor genomslagskraft under mer än ett halvsekel men den varade inte beständigt. När det moderna samhället började växa fram i slutet av 1900-talet blev många mindre och medelstora tätorter också stora förlorare. Växande skaror sökte sig därifrån till större tätorter som kunde erbjuda bättre utbildning, kvalificerade arbeten och en bredare service. Samtidigt hade nya värderingar fått fäste, som bl.a. innebar att allt färre kände sig tilltalade av ett ideellt engagemang. I spåren har bl.a. många idrottsföreningar tvingats till stora inskränkningar, bli vilande eller t.o.m. avvecklats.

Många har under senare år påpekat att flertalet av SBoIF:s spelare kommer från andra orter. Underlaget har helt enkelt reducerats för mycket men kritikerna ser inte till helheten. Hur många spelare, och än fler föräldrar till blivande spelare, har inte lämnat bygden? Dessutom har utflyttarna även överfört sina yrkesmässiga insatser och andra engagemang till andra bygder. Förlusten är således stor och bred och att några spelare från andra orter i dag anslutit sig till SBoIF är, totalt sett, en liten om än värdefull kompensation. I sammanhanget bör det också noteras att fotbollsklubbar som finns på betydligt folkrikare orter med en betydande tillväxt i ungdomsleden också värvar spelare från andra klubbar. Då är det inte en överlevnadsåtgärd utan snarast en strävan att nå en högre nivå än den egna kapaciteten kan åstadkomma. När dessa klubbar värvar är det långt ifrån alltid från storklubbar med övertalighet i spelakadern utan förvärv sker även från mindre. Flera av de spelare som kommit till SBoIF och fått en bra utveckling där har värvats därifrån!

Att sammanfatta en idrottsförening som verkat i 90 år i en artikel är en omöjlighet. I stället får uppmärksamheten riktas mot viktiga milstolpar och än mer åt skilda axplock. Fotbollen har förstås haft en central position och den prioriteras men utan att för den skull andra sporter och deras betydelse för SBoIF ringaktas.

SBoIF har haft ett bra klimat med idealiteten och engagemanget som näringsgivande. I likhet med andra föreningar finns det några ledare som betytt extra mycket, inte sällan de som verkat under lång tid med olika uppgifter. En minst lika viktig krets är de många som på olika sätt med olika uppdrag givit sitt bidrag. Här finns inte utrymmet för att lyfta fram så många enskilda namn men det oaktat måste det konstateras att det är det stora engagemanget som betytt mest för SBoIF i fråga om tillblivelse, uppbyggnad, utveckling, anpassning till nya tider, framgångar m.m. Den grönvita gemenskapen har varit hållbar och den har vid det här laget exponerats av flera generationer! SBoIF har kvar sin bas i sin födelsebygd och den upprätthålls i hög grad med samma influenser som varit vägledande sedan starten. Utflyttningen har redan påtalats men faktum är att flera av de grönvita som fått en ny hemort behållit

sitt engagemang för klubben. Dessutom har det faktiskt även funnits en inflyttning, inte minst av yngre och i denna krets är det många som engagerat sig i SBoIF och sålunda i hög grad bidragit till att SBoIF inte bara överlevt utan lever vidare med stor vitalitet.

Slätthögs BK bildades den 17 augusti 1932 i Åboda. Mycket har hänt inom föreningen, i dess hemsocken och i samhället sedan dess. Föreningen lever kvar, även om namnet 1938 ändrades från BK till BoIF i samband med en idrottslig breddning med främst en inriktning på friidrott. Inte desto mindre fanns det redan en bredd, dessutom skapad under ett par år. Medlemmarna hade då anlagt en – med den tidens mått mätt - duglig fotbollsplan, startat ett fotbollslag med matchutbyte och dessutom byggt en festplats. Även under vintern träffades man för aktiviteter, ibland med utövande av lite udda grenar, t.ex. längdhopp på skridskor! Detta och oändligt mycket mer återberättade pionjärerna, som ännu var i livet när SBoIF förberedde sitt 50-årsjubileum. Flertalet av de första ledarna och även deras efterträdare fanns på plats högtidskvällen och åtskilligt finns skildrat i en jubileumsbok. I slutet av 30-talet genomgick föreningen en förändring. Festplatsen hade avvecklats och den första kretsen av ledare hade ersatts av yngre. Dessa var främst bosatta i socknens södra del och några studerade på annan ort och kom i närkontakt med friidrotten. Det betydde att denna sport kom i förgrunden och det utvecklades talanger som fick plats i distriktslaget och någon blev t.o.m. akademisk mästare. Främst skapades emellertid ett lag som utkämpade seriematcher - så framgångsrikt att laget var ytterst nära att vinna Friidrottens distriktsserien! Knappaträdan – den första arenan - hade ersatts av Torte Mad, en ny anläggning med banor för friidrott, som anlagts i kyrkbyn. SBoIF hade åter inträtt som innehavare till en festplats i och med att den köpt in sig som delägare till Sjölyckan i Tolestorp, som uppförts av Slätthög-Mistelås Skytteförening. Denna epok pågick mellan slutet av 1930-talet till 50-talets början. Arenan började i slutskedet bli otjänlig för friidrott men dög för fotboll. Det var en bidragande orsak till att den senare sporten åter kom i förgrunden men huvudskälet torde ha varit att en tredje ålderskategori tagit över ledarskapet med förkärlek för fotboll. Denna grupp fortsatte med bredden och drev Sjölyckan vidare till 1964 men hade även ingått som delägare i bygdegården Stjärnan och arrangerade danser där åren runt 1960. Förvärvet öppnade också möjligheter till att spela bordtennis, vilken sport upptogs på programmet men överläts senare till den då nybildade klubben BTK Champion, som vann betydande framgångar några år framöver. Under många år hade idrottsutövare samlats på olika sjöar för att spontant och internt spela bandy men det resulterade i tillskapande av ett bandylag, som deltog i seriespel några säsonger.

Fotbollen kom dock att hamna i förgrunden och det var ett steg tillbaka till de första åren men även till förhistorien. Redan 1910 mötte ett lag från Slätthög Moheda IF. MIF hade bildats 1908 men laget från Slätthög var snarast en komposition av de spelare som regelbundet möttes i Hössjö för att utöva sporten internt. Något senare växte det fram en liknande grupp i Föreberg med omnejd fast deras plan låg strax innanför gränsen till Mistelås! Även i norr hade sporten gjort entré men de där boende ungdomarna gick över såväl socken- som länsgränsen och anslöt sig till Möcklehult. Dessa spelare deltog således i Möcklehultslaget även när det mötte SBoIF. Det var således bara i den östra sockendelen inte så mycket hade hänt men när det väl kom igång i början av 1930-talet så hände det desto mer. Där lades grunden till den förening som alltjämt består. Efter några års fotbollsrioritering kom friidrotten att komma i högsätet men från tidigt 50-talet var åter fotbollen i centrum. Ett lag bildades och det prövade sin förmåga ett par år i en s.k. pokalserie med liknande klubbar. Efter ett par mellanår med i huvudsak internt spel men då på Förebergs plan i Hullevik återinträdde SBoIF under 1950-talets andra hälft åter i en pokalserie. Nyatillkomna ungdomar ville gå vidare, vilket kom att bli ett steg mot inträde i en förbundsserie. Detta kunde förverkligas genom värdefulla tillskott från Mistelås IF, som haft stora framgångar i pokalserien men som nu avvecklades.

År 1959 inträdde SBoIF i en distriktsserie och där har klubben t.o.m. 2021 avverkat 63 säsonger och under 47 år kunde även ett B-lag mönstras.

Därutöver har SBoIF också haft ungdomslag under ett halvsekel. När SBoIF gjorde sin entré i Smålandsdistriktet fanns det ingen duglig plan utan klubben tvangs ett drygt decennium hyra in sig på andra arenor, i Moheda, Torpsbruk, Lekaryd och Hjortsberga. Det sågs dock som nödvändigt att anlägga en egen arena och huvudmän för denna satsning var främst tillskottet av ännu en generation föreningsmedlemmar, som präglades av optimism, idealitet och offervilja och de kom att inneha framträdande positioner några decennier framåt i tiden. De trodde även på en framtid för SBoIF, vilket en hög företrädare för Alvesta kommun inte gjorde. Han hade sett utvecklingen i allmänhet och för de små klubbarna på små orter i synnerhet och konstaterade: ”Enligt statistiken skulle Ni ej finnas till”.

Det blev emellertid en satsning och pingstafton 1972 var det dags för premiärmatch medan klubbhuset stod klart ett år senare. Anläggningen har därefter upprustats och moderniserats och håller en god standard. Åtskilliga ”kringverksamheter” har bedrivits med inkomstmöjligheter som pådrivande förtecken.

Ett jubileum inrymmer en sammanfattning av det som hänt men det är naturligtvis endast möjligt att starkt komprimera innehållet. Fotbollsverksamheten är, åtminstone sedan inträdet i en förbundsserie 1959, dokumenterat och kan bäras fram i en statistisk redovisning. Då matchantalet klart distanseras i omfång av alla träningspass blir denna siffra avsevärt större. SBoIF har med sina förutsättningar de senaste decennierna presterat långt utöver vad som kan krävas av en småklubb och blivit erkänd för det. Vad som inte får falla i glömska är alla de insatser utanför planen som gjorts och därtill allt det som burit upp föreningen och dess kärna. Det finns då all anledning att bli påmind om att en spelares villkor förr och nu radikalt förändrats. Nu är träningspassen mer välorganiserade, man måste vara vältränad, resorna är längre och matcherna har ett större innehåll av allvar.

I äldre tider var inte allvaret lika påtagligt även om det alltid varit en hederinriktning att göra sitt bästa och kämpa väl. Däremot var spelare identiska med ledare och innehavare av diverse förtroendeposter. Flera av de som spelat match på eftermiddagen fick lite senare på kvällen inställa sig för tjänstgöring på festplatsen och mellan varven deltaga i arbetet med att hålla anläggningen i spelbart skick.

Här hade de första generationerna en bredd utan motsvarighet i modern tid. Det ska beaktas när minnet orienteras bakåt till de första decennierna. Dessvärre finns inte dessa hederskäm-

Ordförande

1932-37	6 år	Anders Medin	Klasentorp
1938-40	3	August Medin	Berg (Klasentorp)
1941-43	3	Gustav Dahl	Mosshult
1944-47	4	Axel Tollstern	Tolestorp
1948-52	5	Arvid Johansson	Kängshult
1953	1	Bo Dahl	Hössjö
1954-55	2	Sixten Widroth	Sällshult (Skövelåkra)
1956-71	16	Torsten Eriksson	Bråten
1972-74	3	Lennart Gustavsson	Växjö (Mistelås)
1975-78	4	Kent Andersson	Klasentorp (Växjö)
1979-84	6	Stig Erlandsson	Gyslätt (Åboda)
1985-98	14	Jan Karlsson	Österhult
1999-2006	8	Sven-Åke Eriksson	Klasentorp (Lidnäs)
2007-10	4	Hans Lindfors	Bästerna (Växjö)
2011-	11	Per Larsson Hagenslätt	Slätthögs kyrkby

Av dessa 15 har 10 varit aktiva spelare

par kvar i livet och även de närmast följande generationerna av SBoIF-are är hårt decimerade. De har sina namn bevarade i skilda handlingar men det finns anledning för den nya tidens ledare och spelare att förstå och uppskatta värdet av pionjärernas och arvtagarnas gärningar.

SBoIF:s medlemsskap

Svenska Riksidrottsförbundet 1939- (Beslut om inträde 15 jan 1939)	Svenska Friidrottsförbundet 1939-57
Smålands Idrottsförbund 1941- Sydvästra Smålands Idrottskrets 1944-67	Svenska Orienteringsförbundet 1944- 61, 1969-74 Smålands Orienteringsförbund 1944.61, 1969-74
Svenska Bordtennisförbundet 1966-67 Smålands Bordtennisförbund 1952-57, 1966-67	Svenska Skidförbundet 1944-71
Svenska Bandyförbundet 1961-64 Smålands Bandyförbund 1961-64	
Svenska Fotbollsförbundet 1932, 1935-36, 1939-41, 1958- Smålands Fotbollsförbund 1935-36, 1939-41, 1944, 1947, 1950-56, 1959-	

Sektioner och kommittéer

BK	Bygghöjningskommitté	1971-74	(4 år)
BS	Bandysektion	1961-64	(4 ")
BT	Bordtennissektion	1951-62, 1966-67, 1971-73	(17 ")
FA	Frivilligt arbete	1970, 1973-82	(11 ")
Ipl.	Idrottsplatskommitté	1973-92	(20 ")
PK	Plankommitté	1932, 1965, 1968-72, 1992-07	(23 ")
IS	Idrottsplatssektion	2008-	(14 ")
Ipansv	Ansvariga för el resp. sanitet	2013-15	(3 ")
IS	Friidrottssektion 1	1938-48, 1950-57	(19 ")
JK	Jubileumskommitté	1981-82, 92	(3 ")
KO	Ombud i Sydsv. Småland. Idrkr.	1945-62	(18 ")
Kontr.	Kontr. för provtagn Friidr.	1939-57	(19 ")
Kvi	Sekt. för kvinnlig idrott	1945	(1 ")
MF	Materialförvaltare	1965, 1971-74	(5 ")
OBF	Ombud till Byggnadsför.	1954-56, 1961-62, 1965-67	(8 ")
OS	Orienteringssektion	1944-45, 1948, 1951-59, 1969-74	(18 ")
SKS	Skidsektion	1944-46, 1948	(4 ")
VS	Vintersportsektion	1972-73	(2 ")
DS	Damsektion	1972-2008	(37 år)
FK	Festkommitté	1939-46, 1950-65, 1972-2012	(51 ")
	Festkommittén = Styrelsen med samverkan	2013-	(9 ")
FS	Fotbollssektion	1935-46, 1950-	(84 ")
LF	Lotteriföreståndare	1971-	(51 ")
LS	Lotterisektion	1988-2006	(19 ")
MS	Motionssektion	1974-2001	(25 ")
Moa	Motionsansvarig	2007-18	(12 ")
OSFF	Ombud till Smålands FF	1974-	(48 ")
ObFA	Ombud Föreningsalliansen	2013-	(9 ")
ObKg	Ombud för konstgräsplan	2013	

SS	Stödsektion	1976-2006	(23 ")
Sp	Sponsorgrupp	2007-	(15 ")
St.	Ledamot av huvudstyrelsen	1932-	(90 ")
US	Ungdomssektion	1939, 1958, 1961, 1973-	(52 ")
Vb	Valberedning	1972-	(50 ")

I ett fotbollsperspektiv kan de 9 decennierna indelas i 30-årsperioder. Den första startade med fotboll med matcher mot liknande sammanslutningar för att under 1940-talet hamna i skymundan för friidrott. Under 50-talet började fotbollen återta kommandot och ett steg på vägen var deltagande några år i pokalserier utan större framgångar. I slutet av perioden togs steget mot en satsning i och med att SBoIF 1959 gjorde entré i Smålands FF:s seriesystem. Den andra 30-årsperioden präglades närmast av stabilisering och utveckling. Den största händelsen var förstås anläggandet av en egen modern arena, vilket betydde att SBoIF för första gång på 20 år kunde spela matcher inom socknens gränser. Hultavallen stod f.ö. klar bara några månader innan föreningens 40-åriga födelsedag kunde firas. Under denna era skedde en breddning med tillkomsten av såväl B-lag som ungdomsfotboll. Under dessa decennier noterade SBoIF 4 avancemang – två från div. VII till div. VI och två från den sistnämnda divisionen till div. V. De två första ledde till förnyat kontrakt. Att SBoIF återvände till div. VII var på eget initiativ p.g.a. stor spelaromsättning. Däremot förmådde inte SBoIF förlänga de två besöken i div. V. Allmänt kan denna period sportsligt motsvara de krav som kan ställas på en liten förening.

1992 hade föreningen nått sin 60-årsdag och den bästa presenten var seriesegern i div. VI och den nya epoken fick redan i inledningen en markering av det som komma skulle, vilket knappast någon kunde förutse. Den här gången kunde kontraktet med div. V förlängas men redan andra säsongen nosade SBoIF på div. IV. Klubben fick kvalspela men lyckades inte ta klivet upp. 1996 blev det nytt kval och då gick det vägen och SBoIF hade på 4 år klättrat två steg i divisionspyramiden! Andra året i denna – för SBoIF höga - division blev det nedflyttning men 2001 återinträdde de grönvita i div. IV och sedan har det blivit 21 raka säsonger på denna nivå! Den senaste 30-årsperioden är föreningens i särklass mest framgångsrika. Om bollen intar en central position på planen och ledarna är viktiga utanför planen så är siffror nödvändiga när de idrottsliga insatserna ska bokföras – och inte minst summeras. En helt vanlig, årlig, serietabell innehåller i slutskedet av spelåret cirka 120 siffror och när 63 säsongers spel ska sammanfattas blir siffermaterialet ogreppbart. För att kunna ge en informativ överblick är statistiken nödvändig men läsaren av denna typ av koncentrat måste ändå se en förlängning, där prestationerna i matcherna levandegörs.

Redan har det konstaterats att A-lagets framgångar klart överträffar vad som krävs av en liten klubb på en liten ort. En annan kvalitet för den lilla klubben är att hålla en bredd, all den stund befolkningsunderlaget under SBoIF:s hela livstid reducerats. Att föreningen gått tvärt emot utvecklingen och kunnat bygga upp en bredd under dessa förhållanden avslöjar såväl vilja som kunnande. SBoIF har mönstrat ett B-lag under mer än halva tiden av klubbens existens, närmare bestämt i 47 år. Under flera år hörde laget dessutom hemma på andranivån inom distriktet och en säsong t.o.m. på den högsta. Många föreningar har tvingats reducera sin bredd och när SBoIF 2017 genomförde sin sista säsong med B-lag hade flera klubbar redan tvingats till motsvarande åtgärd. SBoIF B hann avverka 953 matcher, fördelat på 790 seriematcher och 163 träningsmatcher. B-laget har även haft matchutbyte med 10 klubbar som A-laget inte mött i något sammanhang. SBoIF B har dessutom i seriespel ställts mot 18 A-lag från andra klubbar och i träningsmatcher ytterligare 2.

A-laget har dock av många skäl mest hamnat i fokus. Det är identiskt med en klubs först tillskapade lag och det är även det lag som är mest uppmärksammat utåt. Särskilt har det gällt

under senare år, när SBoIF ofta ställts mot mera kända klubbar. A-laget har haft en resa från div. VII till div. IV. Det har även tillfört olika interna upplevelser. Geografiskt har det skett en rejäl utvidgning. De första åren handlade det om resor till Torpsbruk, Ohsbruk och Lekaryd men på senare år har färden gått till Ljungby, Älmhult, Markaryd, Gislaved, Jönköping och t.o.m. till Mullsjö i Västergötland. Anledningen är att standardhöjningen medfört att SBoIF fått allt större och mera merittyngda motståndare och de som inte hör hemma i Växjö och Värnamo återfinns på mera avlägsnare orter. Den sportsliga kvalitetshöjningen kan även utläsas i de många årsrapporterna. Premiäråret fick SBoIF A ett braknederlag mot Växjö BK:s B-lag men på senare år har det ibland blivit segrar mot samma klubbs A-lag! Flera av de senaste årens motståndare har ett förflutet högt upp i seriesystemet. Alvesta GoIF, Växjö BK, Markaryd och Gnosjö har hört hemma på landets näst högsta nivå och antalet motståndare med förflutet i div. III är stort. Då handlar det om motståndare i seriematcher. Vidgas kontaktytan till att innehålla även tränings- och cupmatcher eller andra typer av sammanhang hittar man både Östers IF och Kalmar FF, allsvenskar, bland motståndarna men också ytterligare klubbar från riksnivå 2 såsom Husqvarna IF, Nybro IF och Köpings FF (tidigare IS).

ABoIF A har 1959-2021 spelat 2.893 matcher mot 181 olika klubbar. Därtill har B-laget (som nyss nämnts) mött 10 klubbar som inte A-laget träffat på = 191 och under den äldre tiden mötte A-laget 9 klubbar som inte gått vidare till det nationella seriesystemet. Det innebär således att klubben haft ett matchutbyte med 200 olika klubbar! Antalet lag är avsevärt fler då, A-laget ställts mot såväl B- som C-lag och B-laget har gjort sammalunda och därtill kommer även matcher mot U-lag, J-lag och Veteranlag från olika klubbar. A-laget har nmött 23 icke A-lag och B-laget har mött 40!

97 av de klubbar SBoIF mött hör hemma i Kronobergs län, som totalt haft 145 klubbar i det seriesystem som inrättades 1921. Av dessa hann 13 att avvecklas innan SBoIF gjorde entré 1959 men av de resterande 132 har de grönvita mött nästan 3/4 (73,5%).

SBoIF A har matchat i 8 olika sammanhang därav hälften i distriktets arrangemang: SBoIF har haft ett flitigt utbyte med grannen IFK Torpsbruk och 1989 förlade de en träningsmatch till Elmiahallen i Jönköping. Det var förstås klubbarnas första match under tak på en normal planyta. Samma år byggdes Växjös Tipshall och påföljande år premiärspelade SBoIF där mot Tolgs IF.

Stommen i matchandet är förstås tävlingsmatcherna, främst seriespelet, men de övriga formerna har utgjort en bred kontaktyta med andra klubbar. SBoIF har faktiskt spelat matcher i tre länder – Sverige, Danmark och Spanien – och mött ett par danska klubbar och har även haft utbyte med klubbar från 8 andra distrikt i Sverige; Blekinge, Skåne, Halland, Västergötland, Bohuslän, Södermanland, Västmanland och Stockholm.

Många matcher är minnesrika, främst derbymatcher och seriefinaler, men även andra har av olika orsaker etsat sig kvar i minnesmagasinet. I statistiken framträder förstås de målrrika matcherna och där är det B-laget som står för de flesta – både förluster och segrar. Räppe GIF är numera en storklubb med plats i div. II och länets näst bästa efter Östers IF. En bra bredd har klubben alltid haft och J-laget besegrade 1980 SBoIF B med 17-1. Några år senare noterade SBoIF B en seger över Guddarp B med 19-3! Framgångarna kan tillskrivas laget – en

grupp spelare, som enskilt och samtidigt tillsammans, gör jobbet. Dock är det ofrånkomligt att målskyttar särskilt uppmärksammas, främst av de som åser matcherna.

Målskyttar				
Totalt	Spelare	A-laget	B-laget	Spelår
386	Peter Andersson	296	90	1987, 89-99, 2001-02
282	Jan Karlsson	204	78	1966-93
262	Bernardo Pebaque	17	245	1982-2001
199	Bennie Cederlund	158	41	1988-97, 99, 2003-05
184	Bo Karlsson	101	83	1968-76, 1978-93
119	Rikard Erlandsson	83	36	1993-2007
117	Tobias Sjöbohm	30	87	1005-2006
109	Lars Elmersson	106	3	1980-84
107	Rolf Andersson	79	28	1968-72, 1974-79

Notabelt är att det finns brister i redovisningen av målskyttar särskilt på 1960-talet och inte minst torde Jan Karlsson ha ett icke oväsentligt antal oredovisade nätkänningar.

Den bästa målskytten genom åren, Peter Andersson har, inte oväntat, utmärkt sig. När SBoIF 1990 hemmabesegrade Dörrarps IF gjorde han i andra halvlek mål i 15:e-, 16:e- och 17:e minuterna. Det är ett s.k. äkta hattrick på mindre än 3 minuter! När SBoIF B 1991 bortabesegrade Eneryda IF B med 4-2 gjorde Roger Thörn 3 mål, samtliga i andra halvlek under 7 min. God tvåa i denna speciella "tävlingsklass" 2006 blev Andreas Braw, när SBoIF B vann med 10-1 i Horda. Han gjorde sitt hattrick på drygt 10 min.

1994 – i div. V – gick SBoIF mållöst från plan i 2:a matchen (mot Hamneda) och nästa gång de grönvita ej gjorde mål var i 18:e matchen (mot Liatorp). Däremellan spelade SBoIF 15 matcher (10 segrar, 2 oavgjorda och 3 förluster) men Peter Andersson gjorde mål i samtliga! Det blev 22 fullträffar och med de 3 mål han gjorde i andra seriematcher den säsongen blev det totalt 25.

Trotjänarna

31	1972-10	Benno Demerberg	Lammhult
28	1966-93	Jan Karlsson	Hässleberg - Österhult
25	1968-93	Bo Karlsson	Hässleberg - Österhult
20	1982-01	Bernardo Pebaque	Alvesta – Montevideo, Uruguay
18	1990-07	Rikard Erlandsson	Åboda
18	1972-89	Stig Karlsson	Lindhult - Öjaby
16	1959-75	Gösta Gustavsson	Mistelås – Klasentorp
16	1959-74	Lennart Gustavsson	Mistelås – Växjö
16	1964-79	Torvald Johansson	Mistelås – Alvesta
16	1972-88	Tommy Karlsson	Lindhult - Moheda
15	1990-04	Göran Ask	Moheda - Åboda
15	1962-75	Stig Erlandsson	Gyslätt
15	1970-87	Åke Karlsson	Härlatorp - Tingsryd
14	1959-73	Roland Gustavsson	Mistelås – Vislanda

14	2008-	Emil Hagenslätt	Slätthögs kyrkby
13	1995-08	Robert Karlsson	Österhult
13	1994-06	Ingvar Pettersson	Horda (Rhlm) - Lammhult
12	1980-94	Kennert Karlsson	Moheda
12	1995-06	Tobias Sjöbohm	Moheda
11	1979-91	Lars-Göran Christoffersson	Bästerna
11	1987-97	Per Rylander	Lyåsa – Aneboda
11	1974-84	Christer Thorstensson	Rothässle
11	1981-96	Peter Thorvaldsson	Bästerna
11	1980-93	Tony Thörn	Moheda - Alvesta
10	1967-79	Sven-Åke Berggren	Hässleberg
10	1990-04	Magnus Christoffersson	Vitteryd, Moheda
10	1987-96	Fredrik Erlandsson	Åboda
10	1995-04	Peter Ingvarsson	Moheda

Årtalen anger första och sista säsongen. I vissa fall är tidsrymden större än antalet redovisade säsonger men det förändras av att spelare gjort uppehåll eller tillhört en annan klubb.

Benno Demerberg representerade t.ex. IFK Lamhult i 6 år (1979-84) – vilket innebär att hans karriär som seniorspelare var totalt 37 år. Han var 18 år när han debuterade i SBoIF och 56 när han slutade! Bernardo Pebaque var bosatt i Alvesta, när han spelade i SBoIF, men är numera tillbaka i hemlandet Uruguay. Han debuterade i SBoIF som 34 åring och slutade, 53 år gammal. Jan Karlsson var 42 år när han slutade och hans bror, Bo, 40, samma ålder som Stig Karlsson var när han tog farväl. Fyra av dessa trotjänare är numera inte kvar i livet.

A-laget			
	matcher	klubbar	därav, Kbg
Seriespel	1.237	114	75
Kvalmatcher	12	11	2
Smålands-Cupen	27	26	16
Svenska Cupen	2	2	
Kommunmästerskapet	39	8	
Träningsmatcher	472	124	71
Inomhus, stor yta	52	34	24
Inomhus, liten yta	99	40	24
Totalt	1.940	354	220
B-laget			
Seriespel	790	88	
Träningsmatcher	163	71	
Totalt	953	159	
A-laget har i seriespel och träningsmatcher mött 23 icke A-lag och B-laget har mött 40 icke B-lag.			

Derbyna – seriematcherna mot grannarna					period	Av de 12 grannarna har SBoIF plusstatistik på 8 även om försprånget mot Moheda IF endast är 11 plusmål.
Torpsbruk	48 25	6 17	110-	81 62	1963-92	
Gransholm	49 12	9 28	79-115	39	1961-04, 19, 20	
Hjortsberga	40 12	7 21	73-	83 35	1961-92	
Horda	20 10	2 8	64-	40 22	1964-91	
Lammhult	24 6	2 16	33-	62 18	1961-11, 20, 21	
Moheda	17 6	5 6	89-	78 35	1975-05, 21	
Ohsbruk	30 14	7 9	89-	78 35	1959-96	
IF Raketen	32 13	8 11	61-	56 34	1967-83	
Rydaholms GoIF	20 5	4 11	17-	51 14	1970-03	
Rörviks IF	30 19	0 11	102-	56 38	1959-97	
Tolgs IF	28 14	4 10	62-	52 32	1959-83	
Åby/Tjureda IF	38 23	6 9	120-	65 52	1960-83	

Under många år höll SBoIF till i div. VI och då fanns flertalet motståndare på kort avstånd. Det blev nästan årliga matcher mot Ohsbruk, Rörvik, Hjortsberga, IF Raketen, Gransholms IF och någon av de nya Växjö-klubbarna. Allra närmast låg Torpsbruk och det kom att bli en huvudkonkurrent. Därvarande IFK hade haft en liknande förhistoria som SBoIF men klubben hade lyckats med att få en ny modern hemmaplan drygt tio år innan SBoIF fick sin. Den var dock till glädje för SBoIF som hyrde den som hemmaplan 1961-1965 och 1968. (Andra "hemmaplaner" var 1959-1960 Mohedas B-plan, 1966-67 Hjortsberga och 1969-71 Lekevallen).

Det stora derbyt

IFK Torpsbruk inträdde med sitt A-lag i seriespel 1961 och gjorde sista säsongen 2007 men då klubben vilade 2004 blir det 46 säsonger. Föreningens B-lag startade i seriesammanhang 1964 och avslutade 2001, vilket blir 38 säsonger.

A-lagen från SBoIF och IFK Torpsbruk möttes 61 gånger med SBoIF:s siffror först:

Seriematcher	48 26	6 16	110-	81
Träningsmatcher	10 5	2 3	23-	23
Kommunmästerskapet	3 3	0 0	8-	2
Totalt	61 33	8 20	141-	106

Även B-lagen hade ett omfattande utbyte;

Seriematcher	40 20	5 15	103-	93
"	2 0	0 2	3-	16 (SBoIF B-IFK Torpsbruk A)
Träningsmatcher	6 2	3 1	13-	11
"	2 2	0 0	12-	2 (SBoIF B-IFK Torpsbruk J)
Totalt	50 24	8 18	131-	122

Sammanlagt A och B 111 57 16 38 272-228

De tätaste derbyna var förstås seriematcherna och det var inget ovanligt att SBoIF vann i Torpsbruk medan det senare laget vann på Hultet, vilket nedanstående rader styrker (SBoIF:s siffror först):
Hemmamatch 11 3 10 52-40 Bortamatch 14 3 7 58-41. SBoIF vann således endast en match mer på hemmaplan men då ska det erinras om att de 6 första hemmamatcherna ej spelades på Hultet. Under dessa år var Björkönen en populär festplats. Om Torpsbruk vunnit derbyt på lördagseftermiddagen var det på kvällen en mindre folkvandring från bruksorten till Björkönen men om SBoIF vunnit var där ytterst få besökare från Torpsbruk!