

## JÄMTLANDSSEMESTER 1949

15 - 30 juli

Enafors-Sylarna-Vålådalen-Åre

Deltagare Ingemar C, Yngve, Karl-Erik, Stig och jag (Lars-Erik)

Vi steg av tåget i Enafors och paddlade till Handöl, där vi lade upp kanoterna och fortsatte till fots. Det gick brant uppför. Vi följde Handölan förbi Handölsfallet. Kafferast vid V.Dalsvallens fäbod. På eftermiddagen kom vi fram till Storulvåstugan och där tvättade vi av oss resdammet..

Dagen därpå fortsatte vi mot Sylarna.Kaffepaus nära Endalshöjden.När vi kommit fram till Sylstationen gick vi upp på Sylskalshuvudet. Två dagar senare fortsatte vi mot Gåsenstugan. 4 till 5 grader varmt. Vi vadade över Handölan. Kallt !! Så småningom kom vi fram till Gåsenstugan. Där lade vi ut alla våra kläder på tork. Här dök det upp en svart spets, som gjorde oss sällskap. Vi döpte den till Tjallingen.

Därefter gick vi mot Stendalsstugan. Mycket snötäckt på leden. Vi kom nu nedanför trädgränsen. Rastade vi ett övergivet lappläger 2 km SV Stendalsstugan., som blev vårt nästa nattläger. Dagen därpå gick vi mot Vålådalen, där vi fick se när Tandberg tränade. Vi passerade också Nulltjärns strand, där Gunder Hägg tränade. Vi också naturligtvis. På eftermiddagen lämnade vi Vålådalen och även Tjallingen, som hade sina rätta ägare i ett lappläger en bit därifrån.

Nästa nattläger blev en lappkäta vid Nyhem. Hälften så mycket mygg som fanns där trodde vi inte fanns! Använd djungelolja!

Därefter bar det iväg västerut mot Handöl. Det fanns en del bottenlösa myrvar, som ej gick att passera.Vi tältade vid Handöl på kvällen och dagen därpå sattes paddlarna i spa´ t.

Det visade sig att det fanns väldigt lite´ vatten i forsarna vid Landsverksströmmen, och där vi trott oss få lite´ forsraning, blev mest att släpa fram kanoterna i det iskalla vattnet. Dessutom 0-gradigt regn och blåst. En och annan forsraning blev det trots allt, men det blev mest att släpa och dra kanoterna i det strömmande och i s k a l l a vattnet. 5 km och det tog tid, kan jag lova.

Så skulle vi passera Gevsjön med kraftig akterlig vind. Ingemar var förpaddlare i min kanot och undrade flera gånger hur det gick och jag vågade inte tala om för honom att då och då kom det en våg akterifrån och gick över relingen. Jag försökte ösa lite diskret för att hålla oss flytande, och vi kom fram till Gevsjöns stn, där vi slog upp tälten. Vi fick tillbaka känseln i benen efter ett par timmar. Vi sov gott, det hade varit en hård dag.

Morgonen därpå gick vi (härligt) till Duved, där vi satte kanoterna i sjön. Paddlade till stranden mitt emot Åre, där vi slog läger. Vi låg i Åre två dagar. Vi slog också (tror vi) nytt banrekord. Från Åre stn till toppen sprang vi på 53 minuter. Några, som startade samtidigt med oss, mötte vi halvvägs på nervägen. Då hade vi också hunnit med att beundra utsikten däruppe och ta ett kort, där vi sitter och tittar ut över Åresjön och vår tältplats på andra sidan sjön.

Så var det slut på den semestern. Lars-Erik Marting.