



Välkommen till
SK Bore - Skidor
Torsby



2020-09-26

FÖRSTA KYRKOGRÅRDSVANDRINGEN UNDER HÖSTGLÖD.

Håkan Halstensson VIS hälsade välkommen och redogjorde för bakgrunden till vandringarna.

Coronan sätter stopp för de traditionella idrottscaféerna som genomförts under tidigare Höstglöd.

SK Bore var först ut av 5 föreningar att genomföra kyrkogårdsvandringar till att uppmärksamma avlidna idrottsprofiler från klubben.

21 personer mötte upp och idrottsprofilerna Enok Nilsson, Sven Sjögren, Maja Larsson, Börje Persson, Ingrid och Sven Halvarsson, Lennart Fallgren och Holmes Eriksson blev ihågkomna med

kort presentation om resp. person samt att deltagare i vandringen gavs tillfälle att berätta sina minnen. Alla förärades med en ros på sin grav.

Efteråt bjöds deltagarna in till "Borestugan" på fika och samvaro där Per-Åke Yttergård gav såväl historik som vision för Sport Klubben Bore.

Imorgon lördag bjuder Rännbergs IK in till kyrkogårdsvandring i Östmark kl.10.00.



2020-09-27

Regnet orsakade omkastning i programmet för kyrkogårdsvandringen hos Rännbergs IK under Höstglöd.

Regnet det bara öste ner och vi fann det ganska direkt att börja med fika inne på Åsbyballen i hopp om att regnet skulle upphöra och att vandringen kunde genomföras direkt efter kaffet.

Håkan Halstensson hälsade välkommen under tiden som RIKs representant Zandra Lind Johansson hastigt fick ta sig an kaffekokandet och servering.

8 personer mötte upp och vi presenterade de avlidna Rännbergsprofiler som vi har för avsikt att besöka.

Under det trevliga samtalen under fikastunden kom ännu flera aktuella avlidna personer på tal så totalt ett 20-tal personer kom vi fram till att besöka om det var så att regnet upphörde.

Och tänk att så skedde och följande personers gravar blev försedda med en enkel röd ros från Rännbergs IK.

TORSTEN CARLEentusiastisk ledare som var med om att bilda Rännbergs IK i oktober 1947. Hans uppgift då blev sekreterare. Redan som aktiv spelare i klubben blev han ordförande, lagledare och en mycket uppskattad och populär ledare och Rännbergsprofil.

KARL-ERIK MOBERG skolläraren i bygden blev engagerad i klubben och innehade sekreterarrollen under många år. Var aktiv spelare i laget och hade även tränaruppdrag.

***ERIK ERIKSSON, *Nolla** var med i den första styrelsen och var en anlitad reservmålvakt och en självklar musikanter vid årsfesterna.

***PER SUNDELIN ***var under en tid lagledare.

TOMMY JONSSONkom in i klubben under en mycket expansiv tid då RIK spelade div 3 fotboll och hade en uppsjö av spelare. Tommy var ledare och engagerad spelare i Rännbergs C-lag. Tommy omkom i samband med en fotbollsträning på Åsbyvallen.

JOHAN AXELSSONden självskrivne chauffören vid bortamatcherna åren 1947 och långt in på 50-talet. Han var chufför på ÖK-bilen en lastbil som Östmarks köpmän ägde och den bilen blev Rännbergs självklara transportmedel på bortamatcherna. Johans tre pojkar blev framgångsrika fotbollsspelare. ***FOLKE ***och Yngve blev Rännberg trogna alla år medan yngste grabben ***KURT***gick vidare och blev proffs i Belgien och landslagsman. Kurt avled i en trafikolycka i Belgien och är begravd där. Han hedrades med en ros på familjegraven.

***ERIK ERIKSSON, *Villa** lagledare under många år och då sonen började spela fotboll blev han engagerad i klubbens ungdomsverksamhet. Tillsammans med namnen från Nolla var han i ungdomen reservmålvakt.

***PER BORNSTEDT ***styrelseledamot och entreprenör vid matcherna på gamla Rännbergsplan i Lämbacken.

*JOHN-OLOV HALLSTENSSON*förmodligen dåtidens störste rännbergsfantast. Taxiägare och självskriven chaufför för alla lag. Fixare av stora mått. Tillsammans med Erik i Villa och John Eriksson åstadkom dessa ledare stordåd. Ungdomarna under deras vingar lyckades stort och var i final i Lilla VM två år i rad och vid ett tillfälle i en ungdomsturnering besegrades även självaste IFK Göteborg.

*UNO ERIKSSON,*yngst av Åfallbergspojkarna avled för två år sedan. Han var under en kort tid aktiv tillsammans med sina 5 bröder i RIKs A-lag.

*PER ERIKSSON *målvakten, tränaren men fram för allt en mycket duktig sekreterare i klubben som under många år skötte uppdraget perfekt. Han är också "pappa" till den förnämliga statistik som finns över alla spelare som representerat klubben. Han delar graven med hustrun *SONJA* som var med i starten för damfotbollen i Rännbergs IK.

*ARNE WESTH*var på sin tid en av klubbens främste målskyttar. Kom från en karriär i Västanvik, Karlstad och Torsby och blev en erkänd och aktad Rännbergare.

*KARL-ERIK JONSSON *aktiv i ungdomsfotbollen hade flyttat från klubben och etablerat sig i Karlstad då han tragiskt dog under en fotbollsmatch i Korpens regi.

*EVERT BERGLUND*ledare och hängiven supporter så länge sonen *LEIF *var aktiv i klubben. Leif dog i en trafikolycka och därefter engagerade sig Evert starkt i ungdomarnas motorverksamhet i Östmark.

*AXEL JONSSON*den trogne kassören som på moped kom med kassaskrinet på pakethållaren från Rännberg ner till Sörmarks IP där han troget skötte sitt värv. Stor hjälp hade han vid större matcher av bl.a. Per Bornstedt m.fl. Publikmatcherna mot Torsby var högtidsstunder för Axel. Tyvärr hann varken han eller hans assistenter med då publiken välvde in över Sörmarks IP den gången de lyckades ta inträdet av 1041 personer. Hur många som kom in på annat sätt förtäljer inte historien, kanske 3-400.

*IVAN KARELIUSSON *planskötare och koiskföreståndare. Då fotbollsplanen i Lämbacken byggdes i slutet av 50-talet var Ivan mycket engagerad och vid invigningen tilldelades han från klubben ett silverfat som bevis för hans insats.

*SVEN ERIKSSON *var tillsammans med Ivan de som ansvarade för kiosken en stor del av verksamheten i Lämbacke



VIS Kyrkogårdsvandring tillsammans med Torsby IF 200928

Höstglöd ger förhoppning om glöd och värme.

Värmen uteblev idag men glöden fanns hos Torsby IFs två föredragande vi dagens kyrkogårdsvandring.

Vårdarna Bengt-Åke Johansson och Håkan Malmström var väl pålästa och gav en innehållsrik och hedrande presentation av de personer vars gravar vi besökte. Torsby IF försåg gravarna med en röd ros och de i minneslunden hedrades med ett tånt ljus från Torsby IF.

Vi var ett 20 tal personer som lätt frusna följde vandringen och gladdes åt kaffetåren som värmdes vid vandringens slut.

Mister Handboll i Torsby **SIGGE WISTRAND** vars grav vi först besökte följt av **STIG LUNDKVIST** grav bredvid Siggas grav. Stig var spelare och ledare i Torsbyfotbollen under åtskilliga år.

Ärkesupportern **OLA OLSSON** eller "Ola på Åsen" som han i dagligt tal benämndes var nästa grav att besöka.

Vandringen fortsatte till **ALFRED MARCHELS** grav. Han blev tillsammans med Sigge en framstående spelare, ledare och domare inom Torsbyhandbollen. I minneslunden hedrades två som betytt mycket för Torsby-fotbollen.

SVEN-ÅKE "Åsen" OLSSON och **KARL-ERIK BOMAN. SUNE LARSENS** grav var nästa anhalt. Han var tillsammans med "Åsen" lagledare. Det äkta handbollsparet **ANITA** och **YNGVE HENRIKSONS** grav förädrades med varsin ros för sina insatser för såväl TIF-handbollen som skol-handbollen.

ERIK PERSSONS grav var nästa stopp på vandringen och han hedrades för sin långa ordförandegärning och entusiasm för Torsby IF. I närheten fanns **ERIK LARSSONS** grav och han hedrades inte minst för hans generösa testamente till Torsby IF. Vandringen avslutades på **INGMARS NILSSONS** grav. Ingmar som var den verkliga supportern och entusiasmen för föreningen. Marknadsgenera, Team Torsby, arbetsledare kanslist, matchmaker m.m.

Vid vandringen medverkade även kyrkogårdsförvaltningens chef Lars Wikström och han fick beröm för den vackert skötta kyrkogården vi fått besöka.

Håkan Halstensson tackade för den innehållsrika presentation som vi fått från Bengt-Åke och Håkan



2020-09-29

Tyvänn så måste nog årets VIS-arrangemang i höstglöd byta namn till höstrusk. Dagens kyrkogårdsvandring med IFK Velen genomfördes i dimma och lätt regn.

14 personer mötte upp och Lennart Björklund tillsammans med författarna till Rådomboken Kenneth Persson och Ingvar Svensson hade förberett rutten på vackra Fryksände kyrkogård. Medlemmarna ur IFK turades om att lägga ned rosen på resp grav.

Första anhalten var **ERIK "Dommererk" ANDERSSONS** grav. Erik som haft de flesta uppgifterna i IFK Velen. Aktiv spelare, styrelseuppdrag och domare.

Vandringen gick vidare till **ERIK "Erk i Täppa" AXELSSONS** grav. Under sin aktiva tid som spelare i klubben var han mycket krävande. Ville få ut det mest från sina medspelare och känd som en riktig figther. Då Erik dog visade det sig att han donerat pengar till en ungdomsfond som förvaltas av IFK Velen.

Klubbens absolut största supporter var **NANNY PERSSON "Nanny ve sjöen"**. Som mor till 5 pojkar och deras idrottande så följde hon framförallt deras fotbollspelande i vått som torrt. Inget jobb hemma på gården fick störa hennes möjlighet att besöka fotbollsplan då pojkarna spelade.

IVAN FRAMNER mångsysslaren och ledare, med ibland diktatorisk framtoning, hedrades och många lovord kom från de närvarande där de uttryckte sin tacksamhet för hans stora gärning för klubben.

EVERT BJÖRKLUND mannen bakom Leksbråtens tillblivelse. Hans engagemang och go för att få idrottsplatsen till stånd kunde absolut inte stopp Evert.

"Målsprutan" **SUNE EINARSSON** hedrades. En spelare som hade näsa för var målet fanns. Han är och förmodligen också blir den meste målskytten i klubbens historia. Sune var den förste målskytten på nya idrottsplatsen Leksbråten.

ERIK MONTÁN skötte idrottsplatsen på ett mycket förträffligt sätt. Hade bra ordning på grejerna och varje sak hade sin plats.

BENGT LARSSON dog i en ålder av 23 år. En mycket lovande fotbollspelare som delar grav med sina föräldrar. Pappa **ERIK LARSSON** kom via giftermål från Klarälvdalen och blev aktiv spelare och en aktat och strävsam person för klubben.

Mångkunnige **INGEMAR CARLSSON** har satt många avtryck i bygden. Spelde aktivt i klubben var även engagerad för övrigt kulturell och samhällsnyttig verksamhet.

Församlingens "Pastor Jansson" Karin följde med på rundvandringen och uttryckte sin tacksamhet att få vara med och ta del av alla intressanta berättelser om personerna vars gravar vi besökt. På stående fot inbjöd hon till Församlingshemmet på uppvärmande kaffe. Alf ve Dommeran var direkt på hugget och i ett nafs hade han införskaffat gott kaffebröd. Vid samlingen runt kaffebordet kom idén om att träffas igen. Alla deltagande föreningar i kyrkogårdsvandringen bjuds in för att ta del av foton och texter från arrangemangen.

Håkan Halstensson VIS tackade för än en trevlig förmiddag och Lennart Björklund framförd klubbens tack till de som mött upp och ett tack till Alf Andersson och Sigvard Persson som bekostat kaffebröd resp rosor



Östmark 201002

Förtreten med corona fick idag en viss upprättelse.

Hade inte corona kommit så hade det inte blivit någon kyrkogårdsvandring.

Efter VIS välkomsthälsning och inf. om bakgrunden till dagens aktivitet så överlämnades ordet till

tidigare sekreteraren i Östmarks IF Birgit Nilsson. Hon hälsade välkommen till Östmarks kyrkogård och VISs sista vandring där man visar sin tacksamhet till avlidna idrottsprofiler i föreningen.

18 personer mötte upp och idag var det klar damdominans -10 damer och 8 herrar.

På samtliga gravar lades en ros ned.

Vandringen började på **KARL GUSTAVSSONs** grav - Birgits pappa. Karl var en stark idrottsprofil i föreningen. Ansvarade för träningen såväl i Idrottsparken i Östmark som på Skansgårn i Metbäcken. Själv gjorde han sina bästa resultat i kula men genomgående tränade och tävlades det mestadels i mångkamp.

Vandringen fortsatte till föreningens förste sekreterare byskolläraren **KARL BÖRJESSON**. Han var en av de 22 personerna som den 22 juli 1932 var med om att bilda Östmarks IF. Förutom styrelseuppdraget var han tillsammans med Karl Gustavsson lagledare i föreningen. Har flera mästerskapstitlar i div. friidrottsgrenar från sin hembygd. I egenskap av idrottsintresserad lärare ville han att skolstyrelsen skulle ge bidrag till att inköpa ett måttband för att mäta olika kastgrenars längd. Skolstyrelsen avlog hans önskan med följdfrågan om han skulle utbilda barnen till lantmätare. Hans son Börje växte upp med idrotten och blev så småningom ordförande i Värmlands Handbollsforbund.

BERTIL JONSSON – Slakter Bertil kom via giftermål till Östmark och blev en stark man inom föreningen. Ordförande under många år och en ivrig påskyndare av ishockeyverksamheten i slutet av 50-talet. Ivrade stort för skidverksamheten och var med och stöttade fotbollen.

EDVIN MAGNUSSON en drivande kraft i föreningen och valdes in som Östmarks IFs första ordförande. Duktig fotbollsspelare och idrottsverksamheten i bygden var ett stående samtalsämne med de flesta kunder han hade i sin lanthandel.

ERIK ERIKSSON, Erk i Åfallberg en glimrande fotbollsspelare och pappa till 6 pojkar och 3 flickor alla duktiga i de flesta idrotter. Mest känd är författaren John Eriksson som så förtjänstfullt utövat ledarskap i såväl fotboll som friidrott. I egenskap av författare har han åstadkommit med sina böcker nyttig idrottshistoria som vi så gärna söker fakta från.

JOHAN BJÖRNBERG var för sin tid en framgångsrik friidrottare och framför allt längdhopp. Hans bästa notering är 7.20. Duktig även i tresteg. Han var född i början av 1910-talet och med tanke på utrustning och banunderlag så är hans resultat berömvärda.

ÅKE AXELSSON deltog i fotboll, skidor och friidrott. Gästspelade i fotboll i IFK Velen och Rännbergs IK.

Tillhörde också SK Bore och deltog med framskjuten placering i Vasaloppet. Presentation av avlidna idrottsprofiler i IFK Velen presentation av VIS verksamheter och historik om IFK Velen. Friidrottsmässigt så var han framgångsrik i 5-kamp. Slitvarg” passar gott på Åke.

JOHN JOHANSSON var en duktig fotbollsspelare som kunde nyttjas på alla platser såväl målvakt som utespelare. På en uppmätt 100 m bana mellan Hemvärnsgården och Parken alltså grusväg sprang han på tiden 11.9 sek. Under många år kassör i Östmarks IF.

SIGRID NILSSON Sigrid i Åfallberg. Hon var en mycket duktig skidåkare. Tävlade och åkte jämt med Toini Gustavsson och placerade sig framgångsrikt på Junior-SM i skidor. Hon spelade handboll och tillhörde de bästa i Värmland och blev så uttagen till Landskapslaget och gjorde flera läger på nationell nivå.

Sammankomsten på kyrkogården avslutades med en varm applåd till Stig Norman som följt vår vandring. Applåden gällde för den vackert skötta kyrkogården i Östmark som Stig är ansvarig vaktmästare för.

I samband med det trevliga sammankomsten efteråt i ÖIFs Skidstuga förkom otaliga trevliga minnen och anekdoter föreningen. Marit Sandborg framförde föreningens tack till de som mött upp och till Birgit som planerat vandringen.

Birgit Nilsson avslutade med: ”***Hade inte corona kommit så hade det inte blivit någon kyrkogårdsvandring.***”