

Värmlands Idrottshistoriska Sällskap 2010

Verksamhetsberättelse

Årsmötet : Agne efter Artur

Den 15 april hölls sällskapetets årsmöte i församlingshemmet i Kristinehamn. Att årsmötet denna gång förlades till Kristinehamn var ett uttryck för styrelsens uppskattning av den insats som Kristinehamns Idrottshistoriska Sällskap gjorde för nr 1/2010 av VISaren, där idrottshistorien i Kristinehamn stod i fokus. Styrelseordföranden Rolf Bylund framförde ett särskilt tack för ett gott arbete till Björn Grundel, Björn Fielding och Sven-Erik Jonsson.

I styrelsen nyvaldes Agne Andersson efter avgående Artur Enneby, medan Anders Ajaxson, Åke Ölvestad och Jan Hagstrand omvaldes för en tvåårsperiod. Vidare omvaldes Rolf Bylund som ordförande i styrelsen för ytterligare ett år. Vid årsmötet 2011 löper den tvååriga mandatperioden ut för Kjell "Keeper" Emanuelsson, John-Erik Johansson, Barbro Lundqvist och Mona Råberg. I valberedningen omvaldes Björn Landegren (sammankallande) och Bruno Thörnquist, medan Elisabeth Annersand nyvaldes.

Årsmötets viktigaste sakfråga var styrelsens förslag till en "flexibilisering" av sällskapetets stadgar. Utan invändningar accepterade årsmötet förslaget, som bland annat innebär att styrelseledamöternas antal fortsättningsvis kan vara endera sju, nio (dagsläget) eller elva

En kulturell höjdpunkt efter att dagordningen avverkats var bibliotekarie Olof Anderssons eminenta högläsning ur Gösta Karlssons Skårebok Hagbergs kiosk.

Styrelsen: Fler adjungeringar

Omedelbart efter årsmötet konstituerade sig styrelsen. Inga förändringar skedde, vilket innebar att Jan Hagstrand omvaldes som vice ordförande, John-Erik Johansson som kassör och Anders Ajaxson som sekreterare.

Sedan Agne Andersson inträtt i VIS-styrelsen och därmed lämnat KHIF-styrelsen, har Ingvar Börjeson trätt in som ny adjungerad KHIF-företrädare i VIS-styrelsen. Vidare har Kent Hjortsberg inträtt som adjungerad representant i VIS-styrelsen från Karlskoga Idrottsveteraner. Alla tre har deltagit flitigt och blivit viktiga tillskott i styrelsearbetet. Också Kristinehamns Idrottshistoriska Sällskap har – i likhet med Karlskoga Idrottsveteraner – erbjudits att delta i styrelsens arbete genom en adjungerad företrädare, ett erbjudande som sällskapet i Kristinehamn dock ännu inte har utnyttjat.

Av hedersledamöterna har Kjell Fredriksson, trots stor arbetsbörda med anledning av Frödingfirandet, även 2010 gjort betydelsefulla insatser i styrelsearbetet.

Med undantag för juli månad sammanträdde styrelsen var tredje måndag. Det skedde en av gångerna (i juni) utanför Idrottens hus i Karlstad, närmare bestämt i vice ordförandens sommarstuga inte långt från Mölnbacka.

I januari (20/1, en lördag) genomförde styrelsen en planeringsdag inför det kommande verksamhetsåret.

Styrelsen har också gjort särskilda arbetsinsatser (en eftermiddag + en kväll) för att avsluta VIS-engagemanget i LLA-utställningen (se vidare nedan).

Vidare träffade delar av styrelsen (31/5) representanter för sällskapets motsvarighet i Västergötland. Vid mötet konstaterades att de offentliga medel som VIS får (i princip 5000 kr från Region Värmland) inte på långa vägar kan jämföras med det offentliga stödet till de västgötska idrottshistorikernas organisation. Från VIS-representanternas sida gjordes ett allvarligt försök att intressera gästerna för att på sin hemmaplan (Västergötland) etablera motsvarigheten till tävlingen Värmlands Idrottsvetare – veterligen utan resultat ett halvår senare.

Medlemsrekryteringen: ingen enkel sak

Vid utgången av 2010 hade sällskapet 879 enskilda medlemmar och 178 ständiga enskilda medlemmar, totalt 1 057 enskilda medlemmar samt 101 idrottsföreningar och 21 idrottsförbund. Motsvarande siffror ett år tidigare var 831 och 180, totalt 1 011 samt 103 och 21. Antalet enskilda medlemmar har således ökat med 46 under året. Det är en glädjande ökning även om den inte når verksamhetsplanens målsättning som var 150.

Under året har styrelsen beslutat att ordna en tävling bland kontaktpersonerna, där den som relativt sett (i förhållande till kommunens storlek bland annat) lyckas bäst i medlemsvärningen kommer att få ett särskilt pris

Kontaktpersonerna: fortsatt ojämn täckning

Årets inspirationsresa för styrelsens kontaktpersoner (och styrelsen) gick till Degerfors och Stora Valla, där det oväntat framgångsrika vårlaget Degerfors mötte gästande Assyriska. I december skedde årets andra samling för kontaktpersonerna, denna gång i Idrottens hus.

Även om situationen förbättrats – i hög grad tack vare Agne Anderssons energi och goda kontaktnät – finns det i praktiken mer eller mindre vita fläckar när det gäller kommundäckningen. Säffle, Årjäng och Arvika är de tydligaste exemplen på detta.

Utöver medlemsvärningen har kontaktpersonerna en viktig roll att spela i inventeringen av nedlagda idrottsplatser, i arbetet med VISaren (kommunnumren i synnerhet) och i arrangerandet av idrottscaféer på hemmaplan. Styrelsen är medveten om att det i stora stycken är ett inte alltid så stimulerande ensamarbete att vara kontaktperson. Det vilar därför ett särskilt ansvar på styrelsens ledamöter att stödja de kontaktpersoner som ledamöterna har uppdraget att samverka med.

Organisationen i övrigt: första helåret för funktionerna

Översynen av hela VIS-verksamheten, som gjordes i slutet av 2008, resulterade i att ett antal funktioner preciserades och bestyckades. Det gångna året har varit den nya organisationens första år. Det blir en sak för styrelsen att inför årsmötet 2011 värdera hur de olika funktionerna har fungerat och presentera eventuella ändringsförslag. Senast den 15 januari ska respektive funktionsansvarig ha inkommit med en verksamhetsbeskrivning för 2010.

Löfbergs Lila Arena: avslut för sällskapet

I slutet av 2009 stod det klart att dagarna för sällskapets idrottshistoriska utställning i LLA, som styrelsen inte orkat underhålla och förnya som planerat, var räknade. Detta genom arenaledningens planer på en renodlad

ishockeyutställning med störst fokus på FBK men också med utrymme för den övriga hockeyn i landskapet.

Med Ingvar Börjeson som den drivande kraften lyckades sällskapet genomföra en ordnad avveckling, vilket uttryckligen uppskattades av LLA-chefen Lennart Åhs. En stor del av materialet (tavlorna + affischerna bland annat) placerades hos Värmlandsarkiv. En hel del har återlämnats till föreningar och förbund som ställt material till förfogande. I sällskapets kansli i Idrottens hus finns åtta läsbara utställningstavlor och en handfull utställningsmontrar.

I vilken mån sällskapet kommer att vara involverat i LLA:s framtida ishockeyutställning återstår att se. Under året har tankar framförts att delar av VIS-materialet skulle kunna finnas med i det planerade militärhistoriska museet i Karlstad.

Idrottsvetarna: bröderna Réhn ännu en gång

Bröderna Kenneth och Janne Réhn från Arvika tog 2010 sin andra raka seger i sällskapets Idrottsvetartävling. Detta var Kenneths tredje seger sammanlagt, eftersom han även vann premiärårets (2005) individuella tävling.

Finalsegern bärgades denna gång med stor marginal, siffrorna 38-31, mot de debuterande finalisterna Anders Borgström – Ulf Karlsson. Utslagna i semifinalerna blev paren Staffan Fridh – Anders Ajaxson och Björn Landegren – Ulf Johansson.

Även 2010 sjönk deltagandet i tävlingen, vilket kan ge anledning till en omprövning av det numera helt centraliserade upplägg som föregår de radiosända semifinalerna. Preliminärt datum för 2011 års kvalomgång: tisdag 27 april.

VISaren: temanummer om fotboll och ishockey

Sällskapets tidning VISaren utkom även 2010 med fyra nummer. Styrelsen beslöt i början av året om en kursändring ifråga om innehållet. Den skulle ta sig uttryck i att två av numren skulle bli renodlade och landskapsövergripande temanummer: nr 2 (juninumret) om fotboll, nr 4 (decembernumret) om ishockey. Övriga två nummer skulle vara traditionella kommunnummer: nr 1 med fokus på Kristinehamn och nr 3 med fokus på Eda.

Dessa planer kunde i sin helhet förverkligas. Medan kommunnumren ”som vanligt” kunde hanteras i samspel mellan den nummeransvarige och redaktionskommittén, etablerades kring temanumren tillfälligt sammansatta arbetsgrupper som mer eller mindre onödiggjorde redaktionskommittén.

Eftersom de stora idrotterna ishockey och fotboll valdes som teman för nr 2 och 4, visade det sig svårt att klara normal storlek på dessa tidningsnummer. Allra störst blev ”ishockeymagasinet” med 44 sidor – med åtföljande högre kostnader som tyvärr inte kunde kompenseras med några påtagligt ökade annonsintäkter.

En bidragande orsak till kursändringen (se ovan) för VISaren 2010 var de tilltagande svårigheterna att få landskapets kommuner att ekonomiskt stödja kommunnumren. Bidrog gjorde också medlemmars synpunkter på kommunnumrens – i deras ögon – alltför geografiskt avgränsade innehåll. Klart står att VISaren, oavsett inriktning, har bestående svårigheter att få de annonser och därmed intäkter som är önskvärda. I detta avseende har 2010 inte bjudit på någon lösning, konstaterar styrelsen.

I december dök ytterligare en jobbspost upp gällande VISaren, då redigeraren Anette Persson – som haft avgörande betydelse för tidningens utveckling 2009 och 2010 – beslöt att träda tillbaka. För nr 1/2011 har en provisorisk lösning på

redigerarfrågan hittats. Om detta också kan bli en permanent lösning kommer att visa sig under första halvåret 2011.

Idrottscaféerna: Degerfors i Ransäter

Framgången från sommaren 2009 på Erlandergården i Ransäter, där Stefan Holm och P O Enquist möttes inför publik för första gången, fick en efterföljare i slutet av juli (29/7) förra året. I spåren av det välmatade fotbollsnumret (nr 2/2010), som hade en självklar tonvikt på Degerfors IF, visade det sig möjligt att locka en handfull DIF-are från silverlaget 1963 att komma till Erlandergården. Kring dessa spelare – Tord Grip, Lasse Heineman, Håkan Högländer, ”Stisse” Ekman och Agne Andersson – och deras strålande säsong i fotbollsallsvenskan för 47 år sedan kunde programmet byggas. Anders Ajaxson skötte intervjuandet och till de intervjuade hörde också veterandomarna Henry Storm från Hagfors och Gösta Jansson från Munkfors, 90 respektive 96 år fyllda.

Ån en gång visade det sig att sommararrangemang i sällskapets regi blir välbesökta, om de är väl förberedda. Detta underströks i hög grad också av den välbesökta julisammankomsten (28/7) i lilla Bastuknappen i Torsby kommun nära norska gränsen.

KHIF lyckades även 2010 väl med sina cafékvällar. Särskilt välbesökta var arrangemangen om värmlänningarna i NHL (31/3) – med Ulf Sterner och de långväga gästerna Thommie Bergman och Thomas Steen som särskilt inbjudna – kvällen med profilen Lars-Gunnar Björklund (26)/4 samt kvällarna med friidrottens tre förbundskaptener (Anders Borgström, Ulf Karlsson och Stefan Olsson) och den värmländska domarkåren. NHL-kvällen var förlagd till NWT:husets samlingshall, som tidningsföretaget generöst ställde till förfogande. I övrigt ordnades idrottscaféer under god anslutning i Skattkärr (14/4) Borgvik (15/9), Fensbol (30/9) och Persberg (23/10).

Inventeringen av nedlagda idrottsplatser: nio kommuner klara

Inventeringsprojektet fick under hösten 2010 ökad stadga tack vare en projektanställning, som blev möjlig genom samverkan mellan VIS, Värmlands Idrottsförbund och Arbetsförmedlingen. Farten framåt kan nu ökas, dock återstår fortfarande en hel del grundarbete i åtskilliga kommuner, icke minst i Karlstads kommun. När nuvarande projektanställning för Bo Rosén löper ut vid månadsskiftet januari-februari 2011, har sällskapets utlovats en fortsättning. Så här långt är 9 av de 18 kommunerna i landskapet att betrakta som färdiginventerade, nämligen Forshaga, Munkfors, Eda, Hammarö, Grums, Karlskoga, Kristinehamn, Sunne och Kil. Inte mindre än 180 objekt är kartlagda inom projektets ram!

Kansliet: Mona åter och ny lokal

Kansliets bemanning har varit god under större delen av 2010. Detta sedan Arbetsförmedlingen ånyo gjort det möjligt för sällskapet att ha Mona Råberg anställd.

I början av februari bytte sällskapet kanslilokal inom Idrottens hus. Den nya lokalen ligger närmare entrén och är i flera avseenden mera ändamålsenlig än den tidigare. Genom den större ytan har det varit möjligt även bereda den projektanställda Bo Rosén en arbetsplats på kansliet.

Kontakterna med övriga Sverige: västgötar på besök

Som framgått ovan fick VIS i slutet av maj besök av en delegation från Westgöta Idrottshistoriska Sällskap. Det resulterade i beslutet att VIS-styrelsen under 2011 ska göra en studieresa till Borås, som är västgötarnas idrottshistoriska högborg (där kansli, museum med mera finns).

Exemplet Helsingborg studerades särskilt mot bakgrund av deras sätt att knyta till sig företag som medlemmar. Skillnaden mellan oss och Helsingborg är att vi inte har något idrottsmuseum, vilket är det stora dragplåstret i Helsingborg och orsaken till den uppbackning man där får.

Med det geografiskt mera näraliggande sällskapet i Örebro har VIS haft ett smärre utbyte under året. En iögonenfallande skillnad mellan oss och Örebroarna är den ekonomiska stötningen från landstinget (i vårt fall Region Värmland), som i hos oss är mycket mindre.

De senaste årens svårigheter att få riksorganisationen för landets idrottshistoriska sällskap att bli välfungerande, har gjort att VIS inte längre deltar i några nationella sammankomster. Med tanke på att VIS en gång stod fadder för denna riksorganisation är denna utveckling givetvis att beklaga.

Hemsidan: fortsatt utveckling

Den särskilda utvecklingsgruppen för hemsidan har hela året arbetat för förändringar och kompletteringar av hemsidans innehåll och funktion. Den största förändringen skedde när vår hemsida länkades till Värmlands Idrottsförbunds hemsida, som i sin tur är länkad till RF:s hemsida. God hjälp med att komma in i den nya miljön fick VIS av VIF:s medarbetare Sandra Sundbäck. En ny hemsidesmanual behandlades i styrelsen i början av 2011.

Arkivfunktionen: sportbibliotek på kansliet

Denna den mest aktiva av alla VIS-funktioner hade under 2011 inte mindre än 22 arbetsmöten. Biblioteket i kanslilokalen, som färdigställs under första halvåret 2011, kommer att delas in i sex avdelningar.

Vidare har Erik Bengtson gjort en grundlig genomgång av förrådets alla videoband. Därefter har styrelsen tagit ställning till vad som bör sparas. En olöst fråga, som arkivgruppen väckt, är vad som ska hända de många pärmar med tidningsklipp som finns i förrådet.

Ekonomi: något sämre än budget

På annan plats i denna tidning finns resultat- och balansräkningarna. Budgeten för 2010 var underbalanserad med 10.000 kr. Det slutliga utfallet blev ett minus på 13.403 kr, alltså lite drygt 3.000 kr sämre än som budgeterats.

Satsningen på att göra temainriktade nummer av VISaren (fotboll nr 2, ishockey nr 4) har betytt tjockare tidningar än planerat, vilket bidragit till att VISaren kostat 15.000 mer än budgeterat. Bara nr 3 med fokus på Eda hade en tillfredsställande mängd annonser.

Medlemsantalet steg under 2010. Detta är glädjande men också nödvändigt för att finansiera en verksamhet, som tenderar att bli alltmer kostnadskrävande.. På ena eller andra sättet blir det framöver nödvändigt att stärka intäktsbasen, anser styrelsen.

Vid årsskiftet uppgick sällskapets likvida medel till 266.157 kr, vilket var 49.417 kr mindre än ett år tidigare: dels beroende på årets underskott, dels på förändringen av fordringar och skulder.

Karlstad-Hammarö Idrottshistoriska Förening (KHIF) har fortfarande en egen styrelse och agerar självständigt (som arrangör av idrottscaféer), samtidigt som man är en del av VIS. En sammanslagen redovisning för KHIF och VIS finns denna gång med som en bilaga till verksamhetsberättelsen. Noterbart är att KHIF:s resultat 2010 har tillåtit en reservation på 13.000 kr för framtida satsningar. Resultat- och likviditetsmässigt stärks på detta sätt det konsoliderade VIS.

Medlemsavgifterna under 2010 såg ut så här:

Enskilda medlemmar	150 kr
Ständiga enskilda medlemmar	1500 kr
Föreningar	150 kr
Förbund	250 kr

För styrelsen:

Rolf Bylund
Ordförande

Jan Hagstrand
Vice ordförande

John-Erik Johansson
Kassör

Anders Ajaxson
Sekreterare

Barbro Lundqvist
Ledamot

Mona Råberg
Ledamot

Åke Ölvestad
Ledamot

Kjell Emanuelsson
Ledamot

Agne Andersson
Ledamot