

Styrelsens verksamhetsberättelse för Värmlands Idrottshistoriska Sällskap 2016

Årsmötet: Utökning av styrelsen

Vid årsmötet i Idrottens hus i Karlstad 30 mars omvaldes Patrik Sandin som ordförande och därtill utökades styrelsen med en ledamot. Nyvalda blev Janåke Halth (två år), Kil, Lars-Erik Jansson (ett år), Forshaga, och Torbjörn Eriksson (ett år), Karlstad; de två sistnämnda utsågs genom fyllnadsval efter de bortgångna Sten-Åke Jansson och John-Erik Johansson.

I samband med årsmötet tilldelades Anders Borgström 2016 års idrottshistoriska stipendium till Lennart Sundbergs minne, bland annat för sina insatser som programledare vid de idrottshistoriska caféerna i Seniorernas hus i Karlstad.

Styrelsen och dess sammanträden: Två kassörer utsedda

Vid styrelsens konstituerande sammanträde direkt efter årsmötet omvaldes Jan Hagstrand som vice ordförande. Till kassörer utsågs Mona Råberg och Marie Henriksson och till sekreterare Anders Ajaxson. Övriga ledamöter: Åke Ölvestad, Janåke Halth, Ingvar Börjeson, Håkan Halstensson, Lars-Erik Jansson och Torbjörn Eriksson.

Datumen för styrelsens sammanträden 2016 var under första halvåret 11 januari, 15 februari, 30 mars (konstituerande), 18 april, och 30 maj samt under andra halvåret 22 augusti, 3 oktober, 31 oktober, 21 november och 7 december. Sammanträdena var förlagda till Karlstad med undantag av sammanträdet 30 maj, som hölls i Örebro i samband med styrelsens studiebesök hos Örebro Läns Idrottshistoriska Sällskap.

Ekonomi: Ett smärre överskott i bokslutet

Det faktiska budgetutfallet blev ett minus på ca 6.600 kr. Genom att en mindre reservation upplöses innebar resultatet ändå ett smärre överskott. Styrelsens bedömning är att också budgeten för 2017 kommer att ge ett liknande överskott.

Liksom tidigare är medlemsavgifterna den i särklass största inkomstposten. I år beräknas den uppgå till 272.000 kr, vilket tillsammans med övriga intäkter (92.000 kr) innebär en total intäkt på 364.000 kr. Kostnaderna beräknas bli någon tusenlapp lägre.

Intäktem från sällskapets preferensaktier (med låg risk) uppgick till ca 5.300 kr. Själva värdet på aktierna ligger något högre än när de inköptes.

Antal medlemmar: Vinden är förlig

När VIS 2012 införde familjekorten hade sällskapet 840 enskilda medlemmar och 64 medlemmar via familjekort; alltså sammanlagt 904. När 2016 gick till ända hade medlemmarna för dessa båda kategorier ökat till 892 respektive 128; det vill säga sammanlagt 1.020 och därmed för första gången över 1.000 medlemmar när det enbart handlar om dessa två kategorier.

Lägger man därtill 165 ständiga medlemmar, 84 föreningar och 16 förbund, så innebär det ett sammanlagt medlemsantal på 1.285. Det finns inte så särskilt många ideella föreningar i Värmland som kan matcha denna siffra. Finns det ens någon?

VISaren: Ett påtagligt lyft

Redaktionskommittén har under året bestått av Åke Ölvestad, Ingvar Börjeson, Håkan Halstensson och Anders Ajaxson (ny från slutet av 2015). Som tidningens redigerare återinträdde från nr 1/2016 NWT-journalisten Anette Persson, vilket tillsammans med ett mera temainriktat arbete och flera omdisponeringar av grundstrukturen i tidningen bidrog till att 2016 års utgåvor höll en genomgående hög standard, kanske den genomsnittligt högsta hittills.

Särskilt uppmärksammat blev nr 3/2016, som innehöll en genomgång av Karlstadsfotbollen under perioden 1960-2016. En särskild pressträff ordnades av redaktionskommittén i samband

med utgivningen. Numret blev bland annat startskottet för en förnyad diskussion om fotbollens arenafråga i Karlstad och några veckor senare tillsatte kommunen en sedan länge aviserad arenautredare. I tidningen konstaterades att Karlstads och Karlskrona är de enda ”länshuvudstäder” i Sverige som aldrig haft ett lag i herrallsvenskan i fotboll – år 2024 firar denna fotbollens högsta division sitt 100-årsjubileum.

Idrottsvetartävlingen: Landegren äntligen en vinnare

I tävlingskommittén, som ansvarade för 2016 års upplaga (april-maj), ingick Ingvar Börjeson, Anders Ajaxson och Janåke Halth. Under hösten avgick Janåke Halth, varefter styrelsen bestämde att tävlingskommittén ska inordnas i redaktionskommittén inför genomförandet av 2017 års tävling.

Inför 2016 års tävling hade en viktig förändring beslutats: att det bakersta årtalet för frågorna skulle flyttas från 1945 till 1957, att motsvarande årtal 2017 ska vara 1958, osv. Förändringen föll väl ut och ökningen av antalet lag (2014: 14, 2015: 18, 2016: 28) var den största i tävlingens 12-åriga historia. Det är styrelsens förhoppning att denna ökning ska fortsätta 2018, då kvaltävlingen (20 april) kommer att genomföras inte bara i Karlstad utan även i Arvika.

Utgången av 2016 års tävling blev särskilt uppmärksamman genom att Björn Landegren (tillsammans med Gert Classon) ingick i det segrande laget. Detta vara Landegrens första seger efter sju tidigare finalförluster. Paret Landegren-Classon besegrade i finalen 2015 års segrare Ove Sandberg-Kenth Gustafsson.

Tävlingskommittén initierade studiebesök såväl från Örebro och Borås i hopp om att ytterligare något sällskap på sin hemmaplan ska komma att starta en tävling motsvarande vår. Denna fråga togs också upp vid VIS-styrelsens studiebesök i Örebro 30 maj.

Det är för styrelsen ett förbryllande faktum att vår idrottsvetartävling efter 12 framgångsrika år, där hela tiden sällskapets och idrottshistoriens ställning har stärkts, fortfarande är den enda i sitt slag i landet.

Kontaktpersonerna: Ny uppgift att ta tag i

Bortgångna idrottsutövare och idrottsledare har inte alls fått den uppmärksamhet de är värda när kommunerna har namngett offentliga gator-vägar-platser. Styrelsen uppmärksamman under 2016 detta faktum och framhöll samtidigt att kontaktpersonerna här har en roll att spela, förslagsvis genom att lämna in medborgarförslag till kommunfullmäktige. Inom ramen för ett halvår (juni-december) förverkligades detta på ett mycket positivt sätt i Kils kommun tack vare Janåke Halth.

Halths förslag att kommunen skulle uppmärksamma friidrottsledaren Kalle Wikström ledde efter en smidig kommunal hantering fram till en ceremoni utanför Sannerudsvallen en lördagsförmiddag i början av december. Där invigdes under högtidliga former gatuskylten ”Kalle Wikströms väg” i närvaro av den bortgångne idrottsledarens anhöriga och ett 40-tal övriga med kommunalrådet Mikael Johansson och Kils AIK:s främste friidrottare någonsin, Stefan Holm, i spetsen.

För kontaktpersonerna ordnades under året två sammankomster: den ena i samband med Ålandsresan (se nedan), den andra i samband med det traditionella idrottscaféet (med årssummeringen) i december.

Idrottscaféerna: Aprilcafé med komplikationer

Sällskapets idrottscaféer håller fortsatt hög standard och drar, framför allt i Karlstad (Seniorernas hus), mycket folk. Särskilt uppmärksamman blev sammankomsten 16 april då ämnet var ”Elitidrotten – vart är du på väg?” och där frågor kring dopning, matchfixning m m togs upp. Exemplet med Zlatans snabba viktökning i Juventus, framfört av Ulf Karlsson, väckte stor uppmärksamhet i medierna och ont blod hos den namngivne fotbollsspelaren, vilket ledde till ett rättsligt efterspel (enskilt åtal) med huvudförhandling i Karlstads tingsrätt i december. Den 9

januari 2017 kom rättsens utslag, som innebar att Ulf Karlsson dömdes för grovt förtal för det han yttrade om Zlatan under paneldebatten. Uttalandena till en journalist (Per Mårtensson, NWT) omedelbart efteråt avvisades däremot av tingsrätten som ansågs att denna publicering vara att bedöma som en tryckfrihetsfråga.

Idrottscaféerna 2016 i sammandrag:

Karlstad 3 februari: "Miraklet i Munchen" med simmaren och OS-guldmedaljören Gunnar Larsson som huvudperson. (Seniorernas hus.)

Skattkärr 3 mars: Idrotts- och kulturcafé med huvudfokus på låtskrivaren Ingvar Hellberg. (Vårt Hus.)

Nykroppa 12 mars: "Skrinnarnostalg" med OS-guldmedaljören Johnny Höglin som huvudperson. (Församlingshemmet.)

Karlstad 16 mars: "Att forma en mästare" med bandyprofilen Curt Einarsson som huvudperson. (Seniorernas hus.)

Klässbol:

Karlstad 16 april: "Elitidrotten – Quo Vadis?", ett idrottscafé om toppidrottens trista baksidor; i panelen Ulf Karlsson, Stefan Holm och Bengt-Åke Gustafsson. (Seniorernas hus.)

Karlstad 2 maj: "Från skidtävling till storindustri", om Vasaloppets utveckling med Rolf Hammar som huvudperson. (Seniorernas hus.)

Karlstad 7 september: "En Värmlandstös hon kan" med Ann-Louise Skoglund (friidrott) och Kicki Johansson (basket) i huvudrollerna. (Seniorernas hus.)

Karlstad 5 oktober: "Det låg ett skimmer över Agnetas och Ulrikas dagar" med OS-guldmedaljörerna Agneta Andersson (kanot) och Ulrika Knape (simhopp) som huvudpersoner. (Seniorernas hus.)

Torsby 6 oktober: Idrotten i Lekvattnet; fokus på den lilla ortens mångsidiga idrottsliv. (Biblioteket, Torsby.)

Karlstad 2 november: "Minnenas önskekväll", en kväll där publiken fick bestämma vilka filmer som skulle visas ur den filmskatt som sedan februari 2016 finns i Seniorernas hus.

Karlstad 7 december: Idrottsåret 2016 – två sportchefer (Håkan Kamp, NWT, och Joakim Strand, VF) summerade det gångna idrottsåret tillsammans med friidrottens generalsekreterare Stefan Olsson och höjdhopparen Sofia Skoog. (Seniorernas hus.)

Ny attraktion: Idrottsfilmer till beskådande

Tack vare generöst stöd från den anrika Sveriges Centralförening för Idrottens Främjande och Anders Borgströms initiativkraft kunde VIS i februari i Seniorernas hus inviga "Idrottshistoriska hörnan". Den finns en trappa upp i huset och erbjuder i en särskild dator en stor mängd idrottshistoriska filmer – riktiga pärlor – för den som har tid och lust. Att intresset är stort underströks av det välbesökta idrottscaféet i samma hus den 2 november, då publikens beställningar (av filmerna, då på stor duk) stod som spön i backen under de två timmarna.

Filmhörnan invigdes officiellt den 3 februari av Centralföreningens ordförande Ulf Lönnqvist. OS-guldmedaljören Gunnar Larsson deltog också i ceremonin.

Med filmerna som utgångspunkt genomfördes under hösten i Seniorernas hus två studiecirkel. Dessa omfattade sex sammankomster vardera. Anders Borgström ansvarade för cirkelarna.

Styrelsen gläds över att VIS genom filmhörnan fått ännu bättre möjligheter att exponera idrottshistorien för värmlänningarna. Stort tack, SCIF!

Ny belöning: Beröm till Ishockeyförbundet

Under 2016 delade VIS för första gången ut ett ”hedersomnämmande” för en berömvärd idrottshistorisk insats. Premiärutgåvan (ett diplom) gick till Värmlands Ishockeyförbund för att samtliga verksamhetsberättelser sedan starten 1945 finns lätt tillgängliga (inscannade) på förbundets hemsida. Ett initiativ som manar till efterföljd, ansåg VIS-styrelsen.

Kritisk skrivelse: Bandytabellerna saknas

När säsongen 2012/2013 gick till ända upphörde Värmlands Bandyförbund. Sedan dess ingår den värmländska bandyn i ”Distrikt Mitt”, en storregion som även innefattar landskapen Närke, Västmanland, Uppland, Sörmland och Östergötland. I arbetet med VISaren nr 1/2017 fann redaktionskommittén att inga sluttabeller alls finns med i den senast framlagda verksamhetsberättelsen från ovannämnda distrikt. Detta i motsats till de distrikt som inte blivit delar av någon storregion (Västergötland, Småland). VIS-styrelsen fann anledning att påtala detta helt oacceptabla förhållande (= tabellernas frånvaro) i en skrivelse till Svenska Bandyförbundet, som behandlade frågan den 9 december.

Vid sammanträdet beslöt förbundsstyrelsen att göra ett besök hos för att förbundsstyrelsen att ett besök hos VIS ska göras. Detta kommer att ske i början av mars 2017.

Kansliet:

Tack vare styrelsens goda kontakter i Forshaga kunde en lösning på kansliets bemanningsfråga – efter den lucka som den bortgångne Sten-Åke Jansson lämnade – uppnås tidigt under 2016. Detta i form av Lars-Erik Jansson, med administrativ erfarenhet från Forshaga kommun, som tillsammans med rutinerade Mona Råberg kom att utgöra en trygg kanslikonstellation. De goda datakunskaper som Lars-Erik besitter har därtill blivit en stor tillgång för bland annat hemsidan (www.vihs.se), som under 2016 fick ett mycket påtagligt lyft. Så kunde exempelvis samspillet mellan VISaren och hemsidan smidigt utvecklas till gagn för bådadera – och ytterst medlemmarna. Att 2016 på många sätt blev ett så stort framgångsår för VISkan till icke ringa del förklarar med det goda stöd som kansliet utgjort för verksamhetens olika delar.

Med hänvisning till ovannämnda föreslår styrelsen årsmötet:

att verksamhetsberättelsen för det framgångsrika året 2016 godkänns och läggs till handlingarna

Patrik Sandin

Jan Hagstrand

Mona Råberg

Marie Henriksson

Anders Ajaxson

Ingvar Börjeson

Åke Ölvestad

Lars-Erik Jansson

Janåke Halth

Torbjörn Eriksson