

## Harry Snell

Den 21 augusti 1948 är en dag för alltid inskriven i svensk cykelhistoria. Det var den stora dagen som vi tog både guld och brons på cykel-VM:s linjelopp i holländska Valkenburg.

De 96 cyklisterna från hela 27 nationer skulle köra den 11 km. långa banan 17 varv och på varje varv fanns den kilometerlånga Caubergbacken som hade en lutning på hela 12 %. Banan var den samma som vid VM 1938, var ”rekordsvår och ställer enorma krav på cyklisternas kondition och tekniska kunnande”.

Ganska tidigt gick sex man loss varav tre svenskar, nämligen Harry Snell, Olle Wänlund och Nils "Bagarn" Johansson. Harry Snell gick hem solo efter ett avgörande ryck ca 2 kilometer från mål och i en rasande spurtstrid om de två återstående medaljerna drog Olle Wänlund det kortaste stråt och erhöll alltså en bronsmedalj. Yngve Lund blev 7:a i tävlingen och Nils Johansson och Sven Johansson delade 12:e placeringen.

En svensk glädjedag med både guld och brons. Inte ens arrangörerna hade räknat med de svenska ryttarna varför någon svensk nationalsång ej fanns till hand, utan en av de svenska ledarna, Ingvar Ericsson, fick sjunga nationalsången i högtalarna. Dessutom hade arrangörerna bara en svensk flagga varför bronsstången fick vara tom på flagga.

Boråsaren Harry Snell (1916 - 1985) började som 16-åring sin cykelkarriär i CK Stella i Dalsjöfors utanför Borås. Denne lille cyklist, bara drygt 60 kg. tung, var med sina taktiska genidrag det "gula stallets" kapten och också den första stora spurtraket i svensk cykel.

Harry Snell var redan 27 år gammal när han vann sitt första SM-guld. Det blev hela 10 stycken till slut. Dessutom vann han Mälaren Runt åren 1944, 1945 och 1948.

Sitt första SM-guld vann han på den rekordhårda banan i Uddevalla år 1943, när det 100:e SM-tecknet skulle utdelas. Ja, banan var så hård att favoriten, Svängis Johansson, fick gå uppför den kraftiga Höjentorpsbacken på sista varvet av de 31 som skulle köras. Det diskuterades också efter tävlingen om inte banan var för hård. Harry Snell klarade dock av de svåra backarna och stod som segrare före Sigvard Hellberg, "Tväred"-Johansson och Svängis.